

### 3. Bölüm

## KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLAR

Karşımıza Çıkartılan Engeller  
Hakkımızda Yapılan Kirli Bilgi Çalışmaları  
İskender'in Kazasının Ardından Yaşananlar  
Fatih Altaylı ile Yaşanan Sorunlar ve Teke Tek Programı  
Hıncal Uluç ve *SABAH* Gazetesi ile Yaşanan Sorunlar  
AKUT'a Kimler Neden Saldırıyor

Bir canı daha ölümün elinden çekip alabilmek uğruna bir enkazdan diğerine, sellerden çığlara, dağlardan ücra köylerdeki acil durumlara koştururken gün gelecek, bize kahramanlık payesini altın tepside sunanlar, gizli hesapları uğruna bizi kurban etmeye de karar vereceklerdi. Biz ne kahramanlığı ne de kurbanlığı istedik; bütün yaptığımız bizden öncekiler gibi, koşulsuz bağlı olduğumuz bu eşsiz vatana hizmet etmeye çalışmaktı...

Gölcük Depremi'nde yaptığımız başarılı çalışmaların manevi huzuru ile evimize döndük, döndükten sonra da yoğunluk elbette ki haftalarca sürdü. Medya'nın yoğun ilgisi ile kamuoyu AKUT'un her şeyini yakından takip edebildi. Derken hayatımız karışmaya başladı. Hiç beklemediğimiz, öylesine yoğun bir saldırı sürecine girdik ki, bu kadar cephenin birbirinden kopuk ve bağımsız olarak nasıl peşi sıra açıldığını; statükocuların ve düzenin içindeki her türlü pisliği ile devam etmesini isteyenlerin, birbiri ile doğrudan iletişimi olmasa da, dolaylı olarak bu kayıplarla dolu sürecin devamında menfaati olanların ortak bilincinin ürünü olduğunu ancak yıllar sonra anlayabildim.

Buradan sonrası, en zor ve tehlikeli dağlara tırmanmaktan veya en tehlikeli enkazlarda çalışmaktan daha zor ve daha acılı bir süreç olarak karşımıza çıktı. Gönüllülükle, hiçbir karşılık beklememekle, iyi niyetle, fedakârlıkla, koşulsuz millet ve vatan sevgisiyle insanlarımızı örnek olmamız; daha açık ifade ile durağanlıktan, umursamazlıktan, vurdumduymazlıktan ve sistemin kendi kokuşmuşluğundan beslenen statükoyu, sadece bir paradigma-zihin haritası değişimi ifadesi olarak bile tehdit etmemiz, bu topraklardaki azınlıkta olan ama güçlü elinde tutan statükocu

ve deęişim dūşmanı grubun dikkatinden kaçmadı. Hiç beklemediğimiz ve hiç hazırlıklı olmadığımız yalan, ihanet, küçük çıkar hesapları, aşıęılılık işbirlikleri ve gizli hesaplarla mücadele etmek zorunda kaldık. Kendimizi gönüllü çabamıza büyük bir coşkuyla o kadar kaptırmıştık ki, sırtımızdan vuruluncaya dek bu tür ahlaksız ve alçakça saldırılara karşı bir savunma kalkını geliştirmeyi akıl edemedik. “Bize olmaz”, “bize niye böyle davranınsınlar ki”, “bizim kime ne zararımız olabilir ki”, “can kurtaran bir ekip kimi, niye rahatsız edebilir ki”, “hiçbir ticari amacı ve ekonomik paylaşım kavgası olmayan bir alanda öncü olarak gönüllü ve bu kadar iyi niyetli bir çaba kimle sorun yaşayabilir ki”, gibi son derece safiyane düşündüğümüz için, kapalı kapılar ardında bize biçilen senaryolardan son ana dek haberimiz olmadı. AKUT olarak belki de yaptığımız en önemli stratejik hatalardan biriydi bu; büyümemizin ve güçlenmemizin daha doğrusu temsil ettiğimiz değerlerin büyümesinin ve güçlenmesinin dışarıda yaratabileceęi potansiyel tehlikeleri amatörlüğümüzden dolayı öngöremedik. AKUT’un kurulduğundan bu yana vizyonundan ve stratejisinden sorumlu kişi olarak, bu hatadaki büyük payımı, huzurlarınızda çok üzülererek kabul ediyorum.

Ben sonuçta bir daęcı, gezgin, arama kurtarmacıyım; bilemem ki bu tür şeyleri...

Epikür göze batmadan yaşamayı önerir akıllı insana, çünkü ona göre; bir adam güçlendikçe, gücüyle orantılı olarak onu kıskananların, ona rakip olanların sayısı, dolayısıyla ona zarar vermek isteyenlerin sayısı artacaktır. Gücü ve akılı sayesinde bu tür bir şanssızlıktan kaçınabilse bile, böyle bir durumda huzurlu bir hayat ve huzurlu bir ruh hali mümkün olmayacaktır. Buna göre akıllı adam, dūşmanlar edinmemek ve huzurlu bir hayat sürmek için fark edilmeden, göze batmadan yaşamaya çalışacaktır.

Keşke bizden önceki yakın dönem kuşaklar kendilerinden önceki kuşakların yarısı kadar özverili, duyarlı ve dikkatli olsalardı da bize bu seçeneęi bıraksalardı. Eğriyle doğrunun bu kadar birbirine karıştığı bir ülkede yüreğinde birazcık vicdanı olan hiçkimse kendini bu durumdaki ülkesinin sorunlarından soyutlayamaz. Belki ileride, ülkem kendini toparlarsa dümenimi Epikür’ün önerdiği tarafa da çevirebilirim; ama bugün, tırmanılmaz

denen bütün dağlara tırmanma, aşılmaz denen bütün engelleri aşma, karşıma çıkan bütün ejderhalarla dövüşme zamanı...

## KARŞIMIZA ÇIKARTILAN ENGELLER

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında, daha enkazlardan burnumuzu çıkaramamış bir halde gece gündüz, uyumadan, dinlenmeden, doğru dürüst bir şey yemeden enkazdan enkaza koştururken, dönemin Sağlık Bakanı "AKUT'çular şov yapıyor, haklarında soruşturma açtıracağım" diye, bütün kamuoyunu kızdıran bir açıklama yaptı. **(Ek: 41)** Deprem haberini alır almaz her şeyimizi bırakıp, hiçbir karşılık beklemeden koşturduğumuz Adapazarı'nda, Gölcük'te, Yalova'da, Değirmendere'de AKUT'lular olarak, bırakın evde bıraktığımız ailelerimizi, enkaz altında her türlü tehlikeyi göze alıp mücadele eden ekip arkadaşlarımızın bile nerede ve nasıl olduklarını bilemeden, sadece önümüzdeki korkunç zorluklarla boğuşurken, devletin üst düzey yetkilisi bize damgayı vurmıştu bile...

Sağlık Bakanı'nın bu sözlerinden vazife çıkararak Ötüken adlı bir web sayfası hakkımda yalan yanlış bilgilerle dolu öyle bir kirli bilgi çalışması başlattı ki, beş yıl sonra yaptıkları hatayı anlamalarına rağmen bu süreç içerisinde şahsıma ve benim üzerimden AKUT'a ne kadar zarar verdiklerini size anlatamam.

İsmet Berkan *Radikal* gazetesinde 25 Ağustos 1999 tarihinde, bu web sayfasından kendisine yollanan iletilerin bazılarını köşesinde okuyucularıyla paylaştı. *Hürriyet* gazetesi de 28 Ağustos 1999 tarihinde, Ötüken'in AKUT ve Nasuh Mahruki hakkındaki iddialarını, Ötüken için düşündürücü olarak değerlendirmişti. **(Ek: 42)**

İşte Ötüken'in iddiaları;

Yoksa sen de YAHUDİ'misin?? Mason?

Sunu bil yeter; Bunların her ikisi de asla İNSAN değillerdir! Buradan itibaren aşağıyı dikkatli oku geri zekalı budala!

AKUT !!!?

AKUT; Everest Tepesi'ne tırmanan ilk Yahudi dağcı Nasuh Mahruki tarafından kurulmuş bir Yahudi örgütüdür.

AKUT sayfaları [www.turk.net](http://www.turk.net) tarafından hazırlanmıştır.

Bu adrese girildiğinde karşınıza çıkacak manzara YAHUDİ manzarasıdır; MASONİK bir manzardır!

Ayrıca AKUT veya [www.turk.net](http://www.turk.net) KIZIL HAÇ'la ortak çalışma içindedir. Bu bilgiler ışığında AKUT konusunda görüşleriniz değişti mi değişmedi mi bunu size bırakıyoruz...

Bu anlayıştaki yazılar o günlerde benzeri başka yerlerde de çıktı. O günlerin son derece yoğun koşuşturmacasında bir yandan deprem yaralarının sarılması ve yaşananlardan çıkarılacak dersler gibi kendi konularımızla uğraşırken, bir yandan da [www.otuken.net](http://www.otuken.net) web sayfası tarafından hakkımızda başlatılan kirli bilgi çalışmalarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Aşağıda o günlerde Ötüken'in editörleri ile yaptığım yazışmaları okuyabilirsiniz.

1- Ötüken'in kendi web sayfalarında hakkımda yazdıkları yalan yanlış bilgilerle dolu kirli bilgi çalışmalarını görünce Ötüken'in editörlerine 31.08.1999 tarihinde yazdığım yazı;

Sevgili Ötüken,

Ötüken imzasının arkasına saklandığın için kim olduğunu bilmiyorum, açıkçası beni de hiç ilgilendirmiyor. Ancak şahsımın milliyeti ve dini ile ilgili yalan beyanlarda bulunarak kamuoyunda bana ve başkanı olduğum AKUT'a karşı yazdığın yazıları içim burkularak okudum.

Senin yalan iddialarına rağmen, aslında büyük büyük dedemin Osmanlı'nın kumandanlarından biri olması, Osmanlı'nın toprakları

uğruna şehit olması ve benim de en az senin kadar Türk ve müslüman olmam, bana göre, Türkiye'nin yaşadığı bu çok acı olayda son derece önemsiz bir detay. Yahudi veya ermeni veya putperest değilim ama olsam dahi bunun hiçbir anlamı yok. Arama kurtarma; milliyet, sınıf, ırk, renk, dil, din ayrımı yapmayan, yalnızca insan hayatı için verilen bir mücadeledir. Bu gün tartışılacak en önemli konu, ikiyüzdüden fazla insanın hayatını kurtaran AKUT ekibinin, bundan sonraki doğal afetlerde nasıl daha faydalı olabileceğidir. Arama kurtarma ekiplerinin bölgelere yayılması ve her ilde, her bölgede arama kurtarma konusunda çalışmalar yapabilecek ekiplerin yetiştirilmesi bizce son derece önemli bir konudur. Bu bağlamda, en kısa zamanda hayata geçireceğimiz eğitim merkezimize senin de başvurarak, arama ve kurtarmanın temel ilkelerini, fedakârlığı, özveriye, hiç tanımadığın insanlar için kendi hayatını tehlikeye atmanın değerini ve insanları kimlikleri ile değil de, eylemleriyle değerlendirmeyi öğrenmeni tavsiye ederim. Burada göreceklere sonra belki de yaşama başka türlü bakarsın.

Her şey bir yana, Türkiye'ye faydalı olmak istiyorsak, istiyorsan daha hoşgörülü olmamız gerekiyor.

Bir dene, ne kaybedersin ki...

Nasuh Mahruki

2- Ötüken'in editörlerinin 31.08.1999 tarihinde yazdığım yazıya verdiği cevap;

Nasuh Mahruki wrote:

> Sevgili Ötüken,

> Ötüken imzasının arkasına saklandığın için kim olduğunu bilmiyorum, açıkçası beni de hiç ilgilendirmiyor.

*Sayın Mahruki,*

*(Sizin gerçek N.M. olmadığını tahmin ederek, yine de bu mektubunuzu cevaplayacağız)*

'Ötüken' bir internet yayın organıdır. Bir kuruluştur. Birden fazla çalışanı vardır. Bir yazı yayınlanmadan evvel, system admin'in tetkikinden geçer. Bu vesileyle, yukardaki kaba cümlelerinizi, malum medyadan etkilendiğinizin bir göstergesi olarak, halet-i ruhiyenize veriyoruz.

> Ancak şahsımın milliyeti ve dini ile ilgili yalan beyanlarda bulunarak kamuoyunda bana ve başkanı olduğum AKUT'a karşı yazdığınız yazıları içim burkularak okudum.

*Sevgili Mahruki,*

*Deprem Felaketi için yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. Şüphesiz ki, o acıyla size yardıma gelen yüzlerce pırl pırl Türk genci olduğu da bir gerçek. Birlik-beraberlik içerisinde, insani duygularla mutlaka yardımınız oldu.*

*Allah cümlelerinden razı olsun.*

*Bu arada, kabul etmelisiniz ki, 'Malum Medya'nin bariz bir MHP düşmanlığı var.*

*Kuruluşunuz AKUT'un sayfaları incelendiğinde; burada emeği geçenlerin (!), sizin çevrenizdekilerin, sizi destekleyenlerin 'Yahudi' veya 'Mason' oldukları bariz bir şekilde sırtıtmaktadır.*

*Gönül isterdi ki, bu şer odaklarıyla yakından uzaktan ilginiz olmasın.*

*Sizin hatanız (veya şansızlığınız); bu kuruluşları dost bilip, onlarla teşviki mesaide bulunmanız.*

*İnanın karşımıza sadece Nasuh Mahruki olarak çıksa idiniz, durum çok farklı olurdu.*

*Maide Süresi'nde şöyle der Yüce Yaradan; "ANDOLSUN, İNSANLAR İÇİNDE, MÜ'MİNLERE EN ŞİDDETLİ DÜŞMAN OLARAK, YAHUDİLERİ VE MÜŞRİKLERİ BULURSUN"*

*Bunu size hatırlattığımız için özür dileriz. Müslüman olduğunuzu ifade ettiğinize göre, bilmeniz gerekir. Bu vesileyle, sizden ricamız, o şer odakları ile irtibatınızı kesiniz.*

*Dolayısıyla hiçbir yanlış anlaşılma meydana vermemiş olursunuz.*

*Bunu özellikle istirham ediyoruz.*

*Size ve kuruluşunuza konulan teşhis tekrar değerlendirilecektir. O şer odakları ile irtibatınızdan emin olmadığımız zaman, sayfalarınızda o şer odaklarından tek bir iz bile kalmadığı zaman... Lütfen yanlış anlaşılmaya fırsat vermeyiniz.*

> Senin yalan iddialarına rağmen, aslında büyük büyük dedemin  
> Osmanlı'nın kumandanlarından biri olması, Osmanlı'nın toprakları  
> uğruna şehit olması ve benim de en az senin kadar Türk ve  
> müslüman olmam, bana göre, Türkiye'nin yaşadığı bu çok acı >  
olayda son derece önemsiz bir detay. Yahudi veya ermeni veya > put-  
perest değilim ama olsam dahi bunun hiçbir anlamı yok.

*Anlamı olduğunu yukarda ifade ettik. Bu şekilde düşündüğünüz takdirde ' müslümanlığınız' şüphe uyandıracaktır.*

> Arama kurtarma, milliyet, sınıf, ırk, renk, dil, din ayrımı yapmayan, > yalnızca insan hayatı için verilen bir mücadeledir.

*Buna yürekte katılırsınız. Birakınız insanı (hangi ırktan olursa olsun), bir hayvan dahi olsa, kurtarılması icabeder. Aksini iddia eden veya edenlerin; insanlıkla yakından uzaktan alakaları yoktur.*

> Bu gün tartışılacak en önemli konu, ikiyüzden fazla insanın hayatını > kurtaran AKUT ekibinin, bundan sonraki doğal afetlerde nasıl daha > faydalı olabileceğidir.

*Burada oldukça farklı düşünüyoruz.*

*Gönül isterdi ki AKUT, bir DEVLET KURULUŞU olsun.*

*Dolayısıyla ne ALÇAK MEDYA devleti küçültebilir, bölücülük, kıskırtıcılık yapma fırsatı bulabilirdi, ne de nahoş hadiseler fırsat verilirdi. Henüz başladınız. Devlet'le ortak çalışmayı deneyin. Devlet size el uzatsın. Sağlık Bakanlığı veya Sivil Savunma şemsiyesi al-*



*tına girin. Zararlı mihraklara fırsat vermeyelim. Ne onlar AKUT'u yüceltirken DEVLET'i küçültmeye çalışabilirler, ne de sizin önünüze herhangi bir maddi veya manevi engel çıkar. Her zaman için Devlet'in eli altında hazır bir ekip olmuş olur.*

> Arama kurtarma ekiplerinin bölgelere yayılması ve her ilde, her > bölgede arama kurtarma konusunda çalışmalar yapabilecek > ekiplerin yetiştirilmesi bizce son derece önemli bir konudur. Bu > bağlamda, en kısa zamanda hayata geçireceğimiz eğitim > merkezimize senin de başvurarak, arama ve kurtarmanın temel > ilkelerini, fedakârlığı, özveriyi, hiç tanımadığın insanlar için kendi > hayatını tehlikeye atmanın değerini ve insanları kimlikleri ile değil > de, eylemleriyle değerlendirmeyi öğrenmeni tavsiye ederim. Burada > göreceklelerinden sonra belki de yaşama başka türlü bakarsın.

*Yanlış ve peşin hükümlüsün.*

*Eğer yukarda ifade ettiklerimizden bir nebze bizi anlayabildi isen, (ki tahmin etmiyorum - anlamak için hissetmek gerek - ne gibi olduğunu ise düşününce vereceksin kendine cevabı) Sana kısa ve öz olarak şu kadar diyebiliriz; SEN 200 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDIN! (ALLAH RAZI OLSUN) AMA KARŞINDAKİLER; 5000 DEN FAZLA ŞEHİT VEREREK BİR MİLLETİN HAYATINI KURTARDILAR.*

> Her şey bir yana, Türkiye'ye faydalı olmak istiyorsak, istiyorsan

> daha hoşgörülü olmamız gerekiyor.

*Kime karşı ??? (!) (Sizi kastetmiyoruz..)*

*Bakınız Merhum Necip Fazıl ne diyor;*

*Sen;*

*Allahsız'ın nefret,*

*Namussuz'un dehşet,*

*Yüreksiz'in heybet,*

*Basıboş'un mihnet,  
Devrimbaz'ın zulmet,  
Eyyamcı'nın şirret,  
İnmeli'nin sıklet,  
Anarşist'in devlet,  
Komunist'in illet*

*sandığı ve tanıdığı sen, bütün bu menfilerin topyekün ve müşterek düşmanı olduğuna göre, acaba nasıl bir "Müsbet" belirtmekte veya belirtme yolunda ilerlemeye davetli bulunmaktasın?..*

*Bunca hıyanet tipinin bir arada düşmanı olabilmen riyazi bir katiyetle ispat eder ki, sen sanıldığın ve tanındığın gibi olmak, böyle bir sanılma ve tanınmanın kıymetini gerçekleştirmek borcundasın!*

*Sanıldığın ve tanındığın gibi ol!*

*Allah seni düşmanlarınca sanıldığın ve tanındığın üzere yetiştirsin!..*

*"Allahsızın, vatansızın, namussuzun, yüreksizin, başıboşun, devrimbazın, inmelinin, anarşistin, komunistin gözünde ben buyum!" demekten üstün bir hüviyet ve hak tespitin olamaz!*

*Tez'ini kötülerin (antitez)'inden devşirmek nasibi ne büyük talihtir!..*

*Allah'a hamdet!...*

*Necip FAZIL KISAKÜREK*

> Bir dene, ne kaybedersin ki...

> Nasuh Mahruki

*Son olarak size tavsiyemizi bir defa daha hatırlatalım.*

*Şer odaklarından uzak durun, sizi baş tacı yapalım.*

*Allah'a emanet olunuz.*

*Ötüken*

*not: Sayfalarımızda bulunan AKUT'la ilgili yazı, vereceğiniz olumlu cevaba müteakiben kaldırılacaktır.*

3- Ötüken'in editörlerinden gelen cevaba istinaden 01. 09. 1999 tarihinde yazdığım ikinci yazı;

Sevgili Ötüken,

İletişim kurduğumuza göre düne göre bir adım daha öndeyiz. Bu iyi...

Yine de yaşama ve dünyaya çok farklı bakıyoruz ve algılıyoruz. Karşılıklı hoşgörü olduğu sürece bence bir sorun yok. Sen kendi pencereden bak ve kendi doğrularınla yaşa, ama bırak ben de, biz de aynı özgürlüğe sahip olalım. Yöntemlerimiz ve bakış açılarımız farklı dahi olsa, ikimiz de bu ülkenin çıkarları için çaba gösteriyoruz. Emin ol, bu DEVLETİ en az senin kadar biz de düşünüyoruz. Bunu anlayabileceğine inanıyorum.

Gerisini boşver, bu aşamada bence hiçbir anlamı yok.

Her düşünceye ve bakış açısına karşı hoşgörüyü öğreninceye dek sağlıklı kal...

Nasuh

4- Ötüken'in editörlerinin 01. 09. 1999 tarihinde yazdığım ikinci yazıma verdiği cevap;

Nasuh Mahruki wrote:

> Sevgili Ötüken,

> İletişim kurduğumuza göre düne göre bir adım daha öndeyiz. Bu iyi... > Yine de yaşama ve dünyaya çok farklı bakıyoruz ve algılıyoruz. > Karşılıklı hoşgörü olduğu sürece bence bir sorun yok. Sen kendi > pencereden bak ve kendi doğrularınla yaşa, ama bırak ben de, biz > de aynı özgürlüğe sahip olalım. Yöntemlerimiz ve bakış açılarımız > farklı dahi olsa, ikimiz de bu ülkenin çıkarları için

caba gösteriyoruz. > Emin ol, bu DEVLETİ en az senin kadar biz de düşünüyoruz. Bunu > anlayabileceğine inanıyorum.

*Siz düşünebilirsiniz belki fakat, etrafınızdakilere kullanılma fırsatı verdiğiniz sürece DEVLET'in temel taşlarının yıkılmasında bir parça da sizin payınız olur. DEVLET'e yardım etmek için yanlış safalarda yer aldığınızı en kısa zamanda fark etmeniz dileğiyle..*

> Gerisini boşver, bu aşamada bence hiçbir anlamı yok. > Her düşünceye ve bakış açısına karşı hoşgörüyü öğreninceye dek

> sağlıklılıkla kal...

> Nasuh

*Yanlış. Bizim inandığımız değerleri yerlerde süründürenlerin ellerine fırsat geçmeye görsün, bir kasık suda boğarlar. Her şeyimize düşman olan dış kaynaklı ideolojilere, onların savunucularına, ülkemizde hayli etkili olan medya uzantılarına nasıl hoşgörü ile yaklaşabiliriz? Hergün ayrı telden çalıyorlar baksanıza!! Onlara göre varsa yoksa tek suçlu ülkücüler, kendileri melek! Üstelik kanatlarına da kızıl haç takmışlar.*

*Hoşçakalın.*

*Ötüken*

5- Ötüken'in editörlerinin aramızdaki yazışma sonucunda, web sayfalarındaki AKUT'la ilgili yalan yanlış, uydurma bilgilerle dolu yazılarını kaldıracaklarını ve yerine bu yazışmaları koyacaklarını söyleyen yazısı;

*Merhaba Nasuh bey,*

*Hayranlarınızın nedense küfür ve hakaret edebiyatından başka bildikleri yok. Onların rahatsızlık veren bu türden mektuplarını engellemek maksadıyla 'akut'la ilgili yazıyı kaldırıyor, yerine son mek-*

*tuplaşmalarımızı koyuyoruz.*

*Bilgilerinizi rica ederiz.*

*Hoşçakalın.*

*Ötüken*

---

6- Ötüken 'in editörünün, bu yazışmaların üzerinden tam 5 yıl geçtikten sonra 23.10.2004 tarihinde bana yolladığı ve bizi yanlış tanıdıklarını ifade eden yazısı.

*Nasuh kardesim,*

*Mektuba nasıl başlayacağımı bilemiyorum...*

*Asagidaki yaziyi tesadufen bir yazisma grubunda okudum. Muthis sasirdim. Ve dahi sevindim!*

*Otuken'e beklerim diyecegim amma, giremezsin ki! Basta Recep Tayyip ve avanesi, malumlar, yahudi beslemesi ISP'ler, Turkiye'den girisi engellediler Otuken'e. Yurt disina ciktiginda ugrama ya calis.Aci gerceklerle tanisacaksin.*

*O deprem hadisesinde malum medya, her zaman saygi duyduğumuz devleti, AKUT karsisinda acze dusurmeye calismis, belki de sizleri yanlis tanimamiza vesile olmustu.*

*Hasili kelim, asagidaki aciklamaniz karsisinda sevindigimi bilmenizi istedim.*

*Selamlar,*

(Editör bu kez adını da vermiş ama özel mesaj olması sebebiyle adını kendime saklıyorum.)

...

## AKUT, TÜRKİYE'DE NELER OLDUGUNU ANLAMAKTA ZORLANIYOR.

Kamuoyuna açık duyuru,

Derneğimiz, son günlerde Devletimizi, Cumhuriyetimizi, Atamızı, Ulusal Birliğimizi ve Cumhuriyetimizin üzerine kurulu olduğu değerleri hedef alan, farklı kanallardan çıktığı görülen, ancak aynı amaca dönükmiş gibi hareket eden haber, rapor, yazı ve yorumlardan artık endise etmeye başlamıştır.

... Bu basın duyurusunun tamamını, “AKUT’un Ulusal Konulardaki Duruşu” bölümünde bulabilirsiniz. ...

Ötügen’in bizim vatansever evlatlar olduğumuzu anlaması ve onların gözünde yahudi ajanlığından kardeşlik seviyesine yükselmemesi tam 5 yıl sürdü. Bu 5 yılda doğrudan ve dolaylı sebep oldukları kirli bilgi çalışmaları ve hakkımda çıkarttıkları bu “ermenî”, “yahudi”, vs. dedikoduları ile bana - bize verdikleri zararı tahmin bile edemezsiniz.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında, o günün Kızılay’ına güvenemeyen ve Devlet’in gönderilen bağışları etkin ve doğru dağıtacağı konusunda şüpheleri olan vatandaşlar, derneğimize büyük bir ilgi ve sevgi göstererek, AKUT’un gelecekteki olası afetlere hazırlıkları için bağışlarını bize yönlendirdiler. 17 Ağustos 1999 sabahı kasasında sadece 7 usd parası olan ve şahsıma 3.400 usd borcu olan AKUT, bir anda hayal bile etmediği bir bağışla karşılaştı. Bundan hem büyük bir gurur, hem de gelecekte bu imkânlarla ülkemiz için yapabileceğimiz işleri hayal ederek mutluluk yaşarken, İstanbul Valiliği AKUT’un bütün banka hesaplarına el koydu. O günün koşullarında ortalığın nasıl gerildiğini, bu haberin kamuoyunu nasıl karıştıracığını tahmin edebilirsiniz. Dönemin İstanbul Valisiyle aramızda oldukça sert bir telefon konuşması geçti. Depremle bütün iç dengeleri iyice sarsılan ülkemizde, bir de halkın büyük sevgisini kazanmış AKUT’un hesaplarına Valilik tarafından el koyulması haberi ile

ortalık daha da karışmasın diye araya giren üst düzey siyasiler, özellikle de sayın Devlet Bahçeli'nin anlayışı ve duyarlı tutumu sayesinde hesapların tek tek kontrol edileceği ve AKUT adına gelenlerin AKUT'a bırakılacağı, depremzedeler için yollananların ise Kızılay'ın Afet Fonu'na aktarılacağı konusunda anlaştık. **(Ek: 43)** Bu sonu çok yanlış yerlere gidebilecek sorun da böylece kapandı, ama hakkımızı arama konusundaki cesaretimizi de not ettiler.

Bunlar daha depremin üzerinden 10 gün bile geçmeden karşılaştığımız zorluklardı. İlerleyen süreçte daha neler olacaktı neler...

Süreç içerisinde, defalarca Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün bazı personeli tarafından yine şov yapmakla, medyatik olmakla, onların başarılarını çalmakla suçlandık. Bu konuda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün arama kurtarma teknisyenlerinin büyük çoğunluğunun, maddi imkânlarının yaptıkları işin ağırlığına kıyasla çok düşük seviyede olmasına rağmen, en az bir AKUT'lu kadar yaptığı işe inandığını ve Türk Milleti'ne özgü bir cesaret ve fedakârlıkla arama ve kurtarma çalışmalarını yaptığını çok iyi bildiğimi vurgulamak isterim. Yıllardır defalarca birarada çalışmış iki ekip olarak, arada birilerinin bir yanlış açıklamasının iki kurum arasındaki ilişkiyi nasıl gerdiğini üzülerek defalarca yaşamak zorunda kaldık. Bu konu bütün alttan alma çabalarımıza rağmen, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından Pakistan Depremi'ne de yollanmayışımız üzerine, süreç bizim için artık geri döndürülemez dönemece girdi.

Pakistan Depremi'ne AKUT ekiplerinin yollanmasının engellenmesi üzerine 13 Ekim 2005 tarihinde aşağıdaki basın açıklamasını yapmak zorunda kaldık; **(Ek: 44)**

### PAKİSTAN DEPREMİ, SİVİL SAVUNMA VE AKUT

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile uzun süredir devam eden soğuk çekişme süreci, en sonunda AKUT gönüllülerinin daha fazla alttan alamayacağı bir seviyeye ulaştı ve birkaç gündür değişik medya ortamlarından takip ettiğiniz iki kurumun kamuoyu önünde karşı karşıya gelmesi süreci başladı. Bizi 1999 depremlerinden bu

yana kapıstırmaya çalışan medyanın birtakım kanalları bunca yıl bunu başaramadı ama, sonunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, uzun zamandır ertelenen bu sürecin başlatılmasına sebep olacak bardağı taşıran son hamleyi de yaptı.

Öncelikle, ne olursa olsun koşulsuz bağlı olduğumuz Devletimizin bir kurumu zarar görmesin diye, AKUT ailesi olarak bu çıkışın son kerteye kadar geciktirildiğini, birçok kereler bize yapılan haksız uygulamalar karşısında sessiz kaldığımızı ve her zaman alttan aldığımızı, yıllar içerisinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve bazen de ilgili personeli tarafından karşımıza çıkartılan sayısız engellere rağmen uzun zamandır aramızda süregiden anlamsız mücadeleyi gündeme taşımadığımızı vurgulamak isterim. Ancak Pakistan Depremi sonrasında, onbinlerce acılı insanın yardım edin çığlıklarına ve dost bir ülkenin resmi yardım talebine rağmen, kişisel sebeplerden dolayı yaşamak zorunda kaldığımız olayların, bu konuda daha fazla sessiz kalmaya devam edersek, kuruluş misyonumuza aykırı hareket etmeye başlayacağımızı düşünmemizden kaynaklandığını da eklemek istiyorum.

Pakistan Depremi haberini, konunun ilgililerinin çoğu gibi bizler de hemen ilk dakikalarda duyduk ve nasıl davranmamız gerektiğini anlayabilmek ve çalışmalarımızı planlayabilmek için kendi içimizdeki normal prosedürleri işleterek gerekli bilgileri temin etmeye çalıştık. Nitekim depremin bir kitlesel afete dönüşme olasılığının oldukça yüksek olduğunun anlaşılması üzerine, derhal Devlet'in bu konulardaki yetkili organlarıyla (Dış İşleri Bakanlığı, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) ve Pakistan Konsolosluğu'yla temaslarımızı başlattık ve kendi durumumuzla ilgili gerekli bilgileri ilettik. Daha ilk saatlerde 12'şer kişiden oluşan iki takım oluşturup, ihtiyaç halinde bu ekipleri Pakistan'a yollayabileceğimizi ilgili birimlere yazılı olarak da bildirdik.

Aynı saatlerde Devletimizin yöneticileri de, yardıma ihtiyacı olan dost ülke Pakistan'a Türkiye'nin en yetkin ve güçlü arama kurtarma ekiplerinin yollanacağı konusunda açıklamalarda bulunuyorlardı. Bu konuda lütfen pek çok kereler AKUT'un, Devletin en üst düzey yetkili ağızlarından yapılan Türkiye'nin en deneyimli



ekiplerinden olduğu konusundaki vurguları hatırlayın. Her zaman hızı ve verimliliğiyle övünen AKUT ne yazık ki anlamsız çekişmelerden dolayı, dünyanın en öncelikli konusu olması gereken can kurtarmaya, Pakistan Depremi'ne diğer ekiplerden 24 saat gecikmeli olarak, kendi imkânlarını kullanarak THY'nın tarifeli seferi ile gitmek zorunda kalmıştır. Bu gecikmenin ne kadar cana mal olmuş olabileceğini umarım birileri düşünüyordur. Bu vesile ile enkaz bölgesine ilk ulaşan ekiplerden olan GEA ekibine, olay yerine süratli ulaşması ve becerisi sayesinde ilk gün kurtardığı 6 can için, bir Türk olarak en içten tebriklerimi iletmek ve bu yazıyı neden hazırlamak zorunda kaldığımızı bu nokta ile dikkatinize sunmak istiyorum.

Bizi son derece rahatsız eden ve bu saatten sonra radikal değişiklikler yapılmadığı takdirde geri dönüşü de olmayacak olan bu sürecin nereden nereye ulaştığını daha iyi anlayabilmek için, hafızası zayıf bir toplum olarak, 5-6 yıllık yakın geçmişin bazı detaylarını birlikte hatırlamamız gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'ni yaşadığımız dönemde, Türkiye'de doğa ortamında ve doğal afetlerde arama ve kurtarma yapmak misyonu ile kurulmuş sadece bir tane sivil toplum örgütü vardı; o da AKUT'tu. O dönemde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün elinde, enkazda arama kurtarma yapacak eğitime ve donanıma sahip sadece 110 kişilik üç bölgede konuşlanmış, işini son derece iyi yapan, bizden daha deneyimli ve en az bizler kadar gönüllülük ve sosyal sorumluluk duygusuna sahip personeli vardı. Nitekim 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen, eğitilmiş ve donanımlı olmayan ancak en üst düzeyde fedakâr olan diğer gönüllülerle birlikte hepimiz günler, haftalar süren o çok acı süreci kanımız, terimiz, gözyaşlarımız, emeğimiz birbirine karışarak yaşadık ve milletimize, vatanımıza birlikte hizmet ederek nice canlar kurtardık.

İlerleyen günlerde Atina Depremi yaşandı, AKUT ve Sivil Savunma yine birlikte omuzomuzaya çalıştı ve hatırlayacağınız gibi Yunanistan Cumhurbaşkanı, AKUT'u resmen kabul ederek dünya kamuoyu önünde içten teşekkürlerini ilettiler. Ardından Tayvan Depremi ve Hindistan Depremi yaşandı, her ikisine de yine Sivil Savunma ekip-

leri ile birlikte gittik. Hindistan Depremi'nde AKUT ekibi iki can kurtardı ve bu görüntüler bütün dünya kamuoyunda yerini aldı, milletimizi gururlandırdı. Devletten maaş alan, yurt dışı çıkışı için günbaşına ayrıca harcırah alan, Devlet memuru olarak her türlü sosyal güvencesi olan kurtarmacılara değil de, Devlete hiçbir mali yükü bulunmayan, tamamen fedakâr milletimizin ceplerinden verilen bağışlar ve katkılarla ayakta kalmaya çalışan, yaptığı her şeyi gönüllü ve karşılıksız yapan ve 15 Ocak 1999 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararına Çalışan bir dernek olarak kabul edilen AKUT'a nasip oldu can kurtarmak. Hindistan dönüşünde, Sivil Savunma'daki dostlarımız yanlış anlamasın ve zarar görmesin diye, ellerimizle betonların altından günler sonra çıkardığımız canları bile kendimize mal etmedik; "Türk ekipleri iki can kurtardı" diye gururla döndük vatanımıza. Bu konunun lafını da hiçbir yerde etmedik.

Ancak nedendir bilinmez ondan sonra da, İran Depremi'ne zorlukla yollayabildiğimiz küçük bir ekip hariç hiçbir yurt dışı kurtarma görevine götürülmedik. 2003 yılı Mayıs ayında Cezayir'de yaşanan depremde, yine aynı Pakistan Depremi sonrasında olduğu gibi bütün görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı eksiksiz yaptığımız halde, tıpkı Pakistan Depremi'ndeki gibi Türk ekiplerinin uçağının kalktığını, sizler gibi biz de televizyonlardan öğrendik. Bu konu bizi en az Pakistan Depremi'ne yollanmayışımız kadar rahatsız etti. Ancak olay medyada son derece düzensiz bir şekilde tartışılmaya başlanırsa Devletimiz zarar görür düşüncesiyle içimize attık ve gelecekteki olası afetleri düşünüp karşılıklı görüşmelerle bir yerlere varmaya çalıştık. 2003 yılının son günlerinde İran Depremi yaşandı. Cezayir'de başımıza gelen bu sefer tekrar etmesin diye, bu kez erişebildiğimiz her kanalı Türkiye'den kalkan uçağa binmek için zorladık. Sonunda yerimiz yok gerekçesiyle, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ekibimizi ve ekipmanımızı böldürdü ve sadece 5 kişi ve bir köpek ile yarım yamalak bir malzeme götürmemize izin verdi. Oysa, bizden çok sonra kurulan ve çok daha az deneyimi olan pek çok ekipten onlarca kurtarmacı, hatta bunlardan birinin özel minibüsü ve cipler bile o uçağa bindirilmişti. İran'da da ekibimize kök söktürüldüğünü ve neredeyse çalışmalarının engellendiğini de bilmenizi isterim. Bu olaydan sonra artık tam bir kangren olan yaşa-

dığımız bu sürece, ilgili birimlerin dikkatini çekebilmek için detaylı bir rapor hazırlayıp gerekli yerlere sunduk.

2004 yılı Şubat ayında Konya'da yaşanan enkaz sonrasındaki süreci Türk kamuoyu çok yakından hatırlıyor. Sivil Savunma ekiple-ri, bütün arama kurtarma disiplinlerinin ve her biri kanla yazılmış olan kurallarının aksine, daha 21. saatte enkaza paletli kırıcı-delici ekskavatör makinesini soktu. "Aşağıda hâlâ yaşayanlar olabilir" düşüncesiyle bunu durdurmaya çalışan ekibimizi, oradaki yetkili "ben ne yaptığımı biliyorum, siz karışmayın" diye tersledi ve işine devam etti. Biz de arama kurtarma disiplininde asla kabul edilemeyecek olan bu olaya seyirci kalmamak ve suç ortağı olmamak için bölgeyi terk ettik. Ve hayat bizi haklı çıkardı, günler sonra enkazın en alt katlarından iki kişi daha kurtarıldı. Teknik bilgi ve beceri gerektiren bu konunun doğrularını ifade edebilmek adına da 45 sayfalık bir rapor hazırlayıp kamuoyunun dikatine sunduk.

Bu noktada çok önemli bir not olarak eklemek isterim ki; 1999'dan bu yana sayıları 20-25 katına çıkarılan ve çok büyük bütçelerle en son teknoloji malzemeleri satın alınan Sivil Savunma'cı arkadaşlarımızın bugünün Türkiye'si için çok düşük sayılabilecek bir maaşa son derece ağır bir iş yaptığını ve bu işin sadece para karşılığı değil ama, en az bizler kadar güçlü bir sorumluluk duygusu ve insan sevgisi ile yapılabileceğini çok iyi bildiğimizi ve bu anlamda onların dertlerini en iyi anlayanlardan olduğumuzu vurgulamak isterim. Yönetim kademesiyle yıllardır süren anlamsız çekişmeler yüzünden, aynı duygu birliği ile aynı amaca hizmet eden, aynı vatanın evlatları olarak arazide sürekli yanyana geldiğimiz 2500 kişi civarındaki bu büyük güçle aramızdaki gerilimi mutlaka çözmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Bu konuda eleştirilerimizin, arazide canla, başla, fedakârca çalışan Sivil Savunma personeline asla değil ama yönetim kademesindeki, mutlaka değiştirilmesi gereken zihniyete olduğunu anlamalarını özellikle rica ediyorum.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile yıllardır yaşadığımız sıkıntılara daha pek çok örnek verebilirim. Ancak sanırım bunlar size bir fikir vermiştir. Vatanimize, milletimize hizmet etmek için, kendi va-

tanımızın kurumlarıyla boğuşmaktan artık yorulduk. Tam 10 yıldır ülkesine ve insanına, "karşılıksız yardım" ve "gönüllülük" ilkeleriyle hizmet eden ve bu süre içerisinde toplam 261 arama ve kurtarma görevine katılıp, 700'e yakın insanın hayatının kurtarılmasında görev alan, bu anlamda ülkemizin öncüsü olan ve en deneyimli ekiplerinin başında gelen AKUT ailesi olarak, bundan sonrası için nasıl hareket edeceğimizi tekrar değerlendireceğimizi kamuoyu önünde ifade etmek istiyorum.

Eğer Devletimizin AKUT'un gönüllü ellerine ve 10 yıllık eşsiz birikimine yurt içi ve yurt dışında yaşanabilecek deprem ve enkazlarda artık ihtiyacı yoksa, biz de dernek içerisinde bu birimlerimizi tasfiye edip, zaten iyice kısıtlı olan kaynaklarımızı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün yer almadığı konu ve coğrafyalardaki dağ ve doğa sporlarına, Bingöl'ün dağlarında kış aylarında sahipsiz kalan köylülerimize, Niğde'nin Aladağlarındaki dağcılarımıza, Antalya, Marmaris, ve Olimpos'ta her yıl doğada kaza geçiren, kaybolan onlarca yerli ve yabancı turiste, Kocaeli'deki ve Ankara'daki ekiplerimizle yakın coğrafyalardaki kaybolma ve kaza olaylarına, İstanbul üzerinden de eğitim çalışmalarına aktarırız olur biter. Böylece herkes rahat eder, biz de yeni sorumluluk alanlarımızı bilir, ona göre hareket ederiz.

Değerli okuyucu, bizler Mustafa Kemal'in evlatlarıyız; O'nun Anafartalar'da dediği gibi; "sorumluluk yükü, bizim için ölümden de ağırdır." Ya sorumluluklarımızı yerine getiririz ya da yeniden tanımlarız. Bundan sonrası için yaşanacak olası depremlerde ve enkazlarda da her isteyen paletli kırıcısını da, beğendiği iş makinesini de istediği şekilde kullanır; bize de, kimseye de hesap vermez.

Pakistan Depremi'ne giden gönüllülerimizden Ali Rıza Şahin, o yoğun koşuşturmacada bütün yaşananları ve deneyimlerini günlüğüne not etmeyi ihmal etmemiş ve döndükten sonra da bütün süreci; *Bir AKUT Gönüllüsünün Gözünden Pakistan Depremi* adlı kitabında toplamıştı. Bu kitap için yazdığım önsözden bir bölümü de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak istiyorum; **(Ek: 45)**

...

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta; bir AKUT gönüllüsünün gündelik hayatı içinde aldığı bir acil yardım çağrısıyla, büyük bir özveri ile bütün önceliklerini değiştirerek, Pakistan'a yolladığımız 12 kişilik ekibe dahil oluşunu, uzak ve dost bir ülkede yardıma muhtaç insanlara güvendiği dostlarıyla birlikte koşarak gidişini, insanlığın en büyük acılarından birini kocaman yüreği ve genç omuzlarıyla sırtlanışını, bütün bu acılara sorumluluklarının bilincinde, göğsünde taşıdığı yüce bayrağın ağırlığının farkında, yapmaya çalıştığı şeyi en kutsal bir ibadetmişçesine saygıyla, özenle ve içtenlikle yapışını, yaşadıkları ve gördükleri karşısında karmaşık duygularını, kendi iç hesaplaşmasını, sadece enkazların değil, aynı zamanda silahların da gölgesinde, bir yaralının daha acısını dindirebilmek, bir cana daha ulaşabilmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte korkusuzca verdiği saygıdeğer mücadeleyi bulacaksınız.

Bu kitap sizlere AKUT gönüllülerinin hayatından bir kesit sunacak. Bu satırlarda; bizlerin defalarca yaşadığı, siz bu satırları okurken bile bir yerlerde bir başka benzerinin yaşanıyor olduğu, zorlu, tehlikeli ama en az o kadar da onurlu ve kutsal bir davanın serdengeçtileri olarak, atalarına layık olmaya çalışan gönüllülerimizle tanışacaksınız.

Hafızamızı tazeleyebilmek amacıyla o günlerde yayınlanan gazetelerden örneklerle de birleştirilen bu mütevazı çalışma ile, arama kurtarma kültürü, yurtdışında bu tür bir çalışmanın nasıl koordine edildiği, resmi yapılarla ve diğer gönüllü gruplarla birlikte kitlesel bir afete nasıl müdahale edildiği, yabancı bir coğrafyada, yabancı bir kültürde arama ve kurtarma çalışmalarının hangi şartlar ve zorluklar altında gerçekleştirildiği, hayat kurtarabilmek amacıyla kendi güvenlik çemberimizin dışında belirsizlikler ve risklerle nasıl mücadele edildiği, artık küresel bir köy haline dönüşmüş dünyamızda, yardıma muhtaç olanların en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarına koşmanın nasıl yüce bir anlam ifade ettiği gibi pek çok konuyu bulacaksınız. Bütün bu süreçleri, birebir yaşamış ve deneyimlemiş bir AKUT gönüllüsünün kaleminden okuyacak ve inanıyorum ki, kitlesel afetlerin yıkıcı gücü gözönüne alındığında etkisi

gölde bir damla kadar da kalsa, temsil ettiği değerler ve yarattığı vizyon ile fark yaratan bu gönüllü mücadeleyi ve bu mücadeleyi veren evlatlarınızı daha yakından tanıyacak ve onlarla bir kez daha gurur duyacaksınız.

...

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bizi çok üzen bir hamleyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi'nde 19 can kurtardık diye sevinir ve gururlanırken, yine hiç beklemediğimiz bir karşılık aldık.

Bingöl Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibinde teknisyen olarak görev yapan Veysel Aksoy'un önderliğinde tamamen gönüllülerden oluşan AKUT Bingöl Ekibi, zaten bölgede bulunması sebebiyle bu depreme anında müdahale edebilmişti. Bu çalışmada kendisi de bir depremzede olan Veysel Aksoy, evinden dışarı çıkar çıkmaz derhal ekibini toplayarak çalışmalarını başlatmıştı. O günlerde Bingöl'de bulunan Sivil Savunma'nın 4 arama kurtarma teknisyeninden biri ve aynı zamanda AKUT ekip lideri olan Veysel Aksoy, ilk dakikalardan itibaren çalışmalara katılmış ve hepinizin gazetelerde gördüğü, hatta yabancı basında da yer bulan, kucığında enkazdan kurtarılmış küçük bir kız çocuğunu taşıyan AKUT'lu fotoğrafıyla hafızalarımızda Bingöl Depremi'ni ifade eden bir sembol olarak yerini almıştı. Hatta bu fotoğrafı o kadar sevdik ki, AKUT'u ifade eden sembol fotoğraf olarak birçok etkinliğimizde onu kullandık.

Söz konusu fotoğraf, AKUT ekibinin ilk saatler içerisinde Korkmaz Apartmanı'nın enkazı altından, anne ve babasının ve kardeşinin cansız bedeninin yanından çıkardığı 2 yaşındaki Gülnaz adlı kız çocuğunun kurtarıldığı anda DHA muhabiri tarafından çekilmiştir. **(Ek: 46)** Depremde insanlar üzerlerinde don, gömlek, pijama artık ne varsa kendilerini dışarı atarken, Veysel'de o koşturmada AKUT tulumunu üzerine geçirebilip çalışmalara başlamış ve günler süren çabanın sonucunda 32 kişilik ekibiyle birlikte 19 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak çıkarmayı başarmıştır. *(Bu depremde ne yazık ki biz de bir kayıp verdik; AKUT gönüllüsü Veysel Atala hayatını kaybetti.)*

Veysel Aksoy'un liderliğindeki AKUT Bingöl Ekibi, dep-

remdeki bu başarılı çalışmalarının yanı sıra, kurulduğundan itibaren Veysel'in aramızdan ayrıldığı 31 Aralık 2006 tarihine dek, içlerinde pek çok doğum hastası bulunan 117 vatandaşımızı hayata döndürdü. Bu başarılar nedeniyle de Bingöl halkının sevgilisi olmuş ve sürekli olarak yerel medyada yer almıştır. Bu durumun en çok kimleri rahatsız ettiğini tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Bugün Bingöl'de aileler çocuklarına Veysel adını veriyorlar, bu bölümün sonundaki basın küpürlerini görünce nedenini sizler de anlayacaksınız. **(Ek: 47)** Şu sorunun cevabını talep edin lütfen; *“Neden ülkemizde bu kadar güzel işler yapan insanların haberlerini yaygın medyada duyamıyoruz diye.”* Ben söyleyeyim; *“magazin ve televolelerden ve saatler süren futbol tartışmalarından yer kalmıyor da ondan...”* Gerekçesi olarak da; sizin bunları istediğiniz söyleniyor, ne amaca hizmet ettiği belli olmayan 'rating'ler öyle söylüyor.

Benim milletimin bu rezillikleri izlemek istediğine inanmıyorum. Birileri bir yerlerde gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Bir gün bu yalanı da suratlarına çarpacağız...

Bingöl'de sonra ne oldu biliyor musunuz; Veysel Aksoy hakkında Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, *“Neden Sivil Savunma kıyafeti değil de AKUT tulumu ile bu çalışmalara katıldı”* diyerek soruşturma açtı ve meslek hayatında iki büyük ödül almış bu kahraman Anadolu çocuğuna, siciline işlenmek üzere hayatının ilk *“kınama”* cezasını verdiler. Bingöl Depremi'nde 19 can kurtardığı halde, deprem sırasında AKUT kıyafeti ile çekilmiş basit bir fotoğraf yüzünden kurumu tarafından cezalandırılan Veysel bu aşağılanmaya dayanamadı ve hayatını adadığı çok sevdiği mesleğinden ayrılarak Sağlık Bakanlığı'na geçti.

Yönetmelikler insanlığın önüne geçmişti...

Hayatımda tanıdığım en yiğit adamlardan biri olan Veysel bugün ne yazık ki aramızda değil. 31 Aralık 2006 günü bir bayram sabahında, altı aydır boğuştuğu mide kanserine yenik düşerek aramızdan ayrılıncaya dek doğduğu kentte canla başla, oradan oraya kar kış demeden koşturdu durdu. Şu dünyada tanıdığımı, dostum olduğuna, bu hayatta bir şeyler paylaşabildiğime, vatanıma birlikte hizmet edebildiğime en çok sevdiğim insan-

lardan biridir. Bambaşka bir adamdı; eğer aramızda kahraman sıfatına yakışan bir kişi varsa, o da bu kara yağız, taşı sıkça suyunu çıkaracak kadar güçlü Anadolu delikanlısıydı.

Huzur içinde uyu kardeşim, çok özlüyoruz seni, çok...

Gülnaz bebeği soracak olursanız, dedesi ile birlikte yaşıyor ve okula başladı. AKUT'lu abi ve ablaları da arada onu ziyaret ediyorlar hatta okul masraflarını da eğitim hayatı boyunca üstlenmiş durumdalar.

Umarım Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yönetimindeki bu düşünce yapısının değişmesiyle yakın gelecekte aramızdaki bu anlamsız sorunları atlatmayı başaracağız.

2001 yılı Şubat ayındaki Hindistan depreminde enkaz altından iki can kurtarıp bütün dünyaya Türk gönüllülerinin fedakârlığını ve çalışkanlığını gösterirken, daha önce hiç olmayan bir şey başımıza geldi, derneğimize bir komiser ve bir polis gelip giden üyelerin kayıtlarını kontrol etti, bize göre açığımızı aradı. Bu konuyu da hiçbir yerde açmadık. O yıllarda defalarca denetlendik, dernek defterlerimiz ilgili bütün kurumlar tarafından ayrı ayrı, üst üste denetlendi. Birkaç önemsiz usul hatası dışında da hiçbir hukuki, maddi eksiklik çıkmadı. Türkiye'de faal görünen 80.000 kûsur derneğin kaç tanesinin bizim kadar sıkı denetlendiğini bugün bile merak ederim.

Yaptığımız işi o kadar ciddiye alıyorduk ki, Gölcük Depremi'nin ardından, ülkemizdeki ciddi eğitim ve bilgi boşluğunu doldurmak amacıyla, AKUT eğitimcilerinden üçünü, daha kimse bu tür bir açılımı akıl edememişken, bu konularda son derece gelişmiş modelleri olan Amerika Birleşik Devletleri'ne yolladık. Eğitimcilerimiz 4-5 hafta boyunca 11 farklı kursa katıldılar; bazılarının eğitimci oldular.

1985 yılında yaşanan Meksika Depremi sonrasında, Amerika'da Kaliforniya İtfaiyesi tarafından oluşturulan ve FEMA tarafından ulusal seviyeye yükseltilip geliştirilen ve afet süreçlerinde halkın yapabileceği çalışmaları örgütleyerek acil durumlarda etkin olarak sisteme dahil edilmelerini sağlayan TAMT-Toplum Afet Müdahale Takımı kurslarını ve Boğaziçi Üniversitesi'yle birlikte kısaltarak Türkiye'ye uyumladığımız TAG-



Toplum Afet Gönüllüleri kurslarını Türkiye'ye ilk olarak biz getirdik. Bizden sonra başka kurumlar da aynı eğitimleri Amerika'dan alarak bu sürece dahil oldular.

Bugün hâlâ temeli bu kurslar olan eğitimleri Türkiye'de pek çok kurumla paylaşmayı sürdürüyoruz.

Ancak bu özverili ve ileri görüşlü çabamız da hiç beklemediğimiz bir karşılık buldu. Dernekler Kanunu'na göre bir ay önceden İstanbul Valiliği'nden izin almadan yurtdışına 3 üyemizi yolladığımız için, Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizi 1 yıl hapisle yargıladılar. **(Ek: 48)** *(Sanırım bir yanlış anlamadan dola- yı, basın kupürlerinde İsrail'e gittiğimiz için mahkemeye verildi- dik ifadesi kullanıldı, ancak doğrusu Amerika'ya eğitim için üç kişi yollamış olmamızdır.)*

Birçok gazetenin, hatta Yunan ve Alman basınının bütün kışkırtmalarına rağmen, dudaklarımızdan sadece şu sözler döküldü: *"Hiç kimse kanunların önünde veya üzerinde değildir, bilmeden de olsa bir suç işlediysek, kanunlar karşısında boynumuz kıldan incedir. Yüzlerce can kurtaran bir ekip olmamız bize ayrıcalık tanınmasını gerektirmez. Bilmeden de olsa bir suç işlediysek ve bunun karşılığında bize bir ceza verilecekse buna sesimiz çıkmaz."* Bu tutumun, beni arayan Yunan ve Alman gazetecilerini ne kadar şaşırttığını varın siz düşünün. Bu konuda da asla devletimize değil ama, asıl sorumlunun, savcılık soruşturması aşamasında çözülebilecek bu konunun buralara gelmesine sebep olan ve hem iç hem de uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin uğrayacağı zararı hiç düşünmeden topun gelişine vuran, Valilik makamına bilgi veren kişiler, dernekler masası ve savcılık makamlarındaki kişilerin olduğu düşüncesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

Bu tür açık engellemeler ya da saldırılar yıllar içerisinde genelde azaldı. Bu tür olayların yaşandığı her durumda hakkımızı açık olarak aradığımız ve süreç hakkında kamuoyunu da bilgilendirmeye çalıştığımız için, AKUT'a cepheden göstere göstere saldırabilmek pek herkesin kolaylıkla kalkışabileceği bir şey değil artık.

10. yılımızı büyük bir gururla kutladığımız sırada hiç bekle-

mediğimiz bir engel daha çıktı karşımıza. RTÜK, AKUT'un bağış toplama amaçlı kamu spotunun televizyonlarda yayınlanmasına izin vermedi. Aşağıda, bu süreç için 10 Nisan 2006 tarihinde yayınladığımız uzun basın duyurusundan konuyu takip edebilirsiniz;

### RTÜK'ÜN AKUT'A KARŞI ANLAŞILMAZ TAVRI

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün, AKUT'un büyük tecrübesi ve kanıtlanmış becerisine rağmen, AKUT ekiplerinin yurt dışındaki afetlere yollanması konusunda uyguladığı 3 yıllık ambargonun ardından, bu kez de bir başka Devlet kurumu olan RTÜK, benzeri bir hamle ile AKUT'a karşı duruşunu gösterdi.

RTÜK'ün AKUT'un bağış toplamaya yönelik kamu spotunun yayınlanması iznini vermediği haberini aldığımız andan itibaren hepimizi şaşkırtan ve endişelendiren bu durum hakkında ne yapmamız gerektiğini uzunca bir süre kararlaştırmadık. Koşulsuz bağlı olduğumuz ve uğruna göze alamayacağımız hiçbir fedakârlığın bulunmadığı Devlet'imizin kurumları, yöneticilerinin kişisel inisiyatifleri ile teker teker kendi konularında AKUT'a engel çıkarmaya başlarsa, bütün özverimize, gönüllü çabalarımıza ve milletimizin bize duyduğu en üst düzeydeki güvene rağmen, ülkemizde 10 yıldır gururla ve güvenle sürdürdüğümüz çalışmalarımız büyük zarara uğrar ve kuruluş amacımızı yerine getiremez hale geliriz. Kısacası elimiz, kolumuz bağlanır, kanadımız kırılır. AKUT'un son 3 yılın verilerine baktığımızda gördüğümüz, yılda çözdüğü veya çözümlmesine katkıda bulunduğu ortalama 55 acil durum ve kurtardığı yılda ortalama 70 insanın kimbilir kaçına ikinci bir yaşam şansı verebiliriz, kimbilir kaç AKUT'a karşı uygulanan bu anlaşılmaz ambargolar yüzünden hayatını yitirmek zorunda kalır bunu düşünmek bile istemiyoruz.

AKUT olarak, 15 Ocak 1999 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla aldığımız "*Kamu Yararına Çalışan Dernek*" statüsü ve 14 Mayıs 2004 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız ve düzenli olarak uzattığımız, Yardım Toplama Kanunu'nun 7. ve 10. maddeleri doğrultusunda Türkiye'nin her yerinde derneğimize yardım toplama izni uyarınca, gönüllü çabalarımızı artırarak sürdürebilmek amacıyla çeşitli iletişim kanallarını kullanarak bağış kampanyaları düzenliyo-

ruz. Bunlara değişik zamanlarda ve ortamlarda rastlamışsınızdır. Örneğin bazı havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, sinema salonlarında AKUT'un bağış kutuları yerleştirilmiştir, veya AKUT'un 2930'a yollanan olan kısa mesaj servisleri üzerinden yaptığı bağış toplama kampanyası 2 yıldır duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş televizyon kanallarının, sinema salonlarının ve radyoların desteği ile yayınlanmaktaydı.

Ancak anlaşılmaz bir nedenle, bütün büyük bankalarca AKUT'a tahsis edilen 2930 numaralı hesap numaramızın ve yine bütün GSM operatörlerince AKUT'a tahsis edilmiş olan 2930'a kısa mesaj ile bağış toplama kampanyamızın, geçtiğimiz günlerde kutladığımız AKUT'un 10. Yılı vesilesiyle, yeniden kamuoyu ile paylaşılması isteğimize, RTÜK'ten garip bir yorumla red cevabı verildi.

AKUT'un İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı Türkiye'nin her yerinde bağış toplama iznine, Bakanlar Kurulu tarafından verilen *"kamu yararına çalışan dernek"* belgesine ve RTÜK İzleme ve Değerlendirme dairesinin; 06.03.2006 tarih ve 5257 sayılı Evrak Akışı ve Talimat Fişi ekindeki AKUT'un 03.03.2006 tarih ve 0820 sayılı yazısı ilgi notu ile;

*"AKUT- Arama ve Kurtarma Derneği, ilgi yazı ile Üst Kurulumuza başvurarak, tamamen gönüllü olarak yıllardır sürdürdükleri çalışmalarına kaynak yaratmak amacıyla bağış kampanyası başlattıklarını ifade ederek, hazırladıkları 45"lik kamu spotununun, ulusal yayın kuruluşlarında yayınlanması için Kurulumuzun karar almasını talep etmiştir.*

*Hazırlanan spot film, yayın ilkeleri açısından incelenmiş olup, 3984 sayılı Kanun'a aykırı bir hususa rastlanmamıştır. Kamu yararına çalışmaları ile adını duyuran AKUT'un talebini takdirlerinize arz ederim."*

ifadesi ile RTÜK Başkanlık makamına olumlu görüş beyan etmesine rağmen, RTÜK'ün 15.03.2006 tarihli ve 2006/17 Toplantı No'lu oybirliği ile alındığı ifade edilen Karar 14'e göre; AKUT'un bağış toplama kampanyasını duyurmak amacı ile hazırlanan 45"lik kamu spotununun ulusal yayın kuruluşlarında yayınlanmasına izin verilmemiş, onun yerine içinde para toplamaya yönelik bilgiler

bulunmayan, sırf tanıtım amaçlı yeni bir film talep edilmesine karar verilmiştir, şeklinde bir ifade ile RTÜK'ün 9 üyesinin oybirliği ile başvurumuzun reddedildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu kararı elimize aldığımız andan itibaren ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sorumluluğu, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlar Hakkında Kanun'da açıkça belirtilmiş olan ve AKUT'un söz konusu kamu spotunun, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından bu kanuna aykırı bir durumu içermediği RTÜK Başkanlık makamına yazılı olarak bildirilen 45'lik kamu spotumuzun yayınlanmasına, RTÜK'ün 9 kişiden oluşan kurul üyelerinin oybirliği ile red cevabı vermesi bizce üzerinde titizlikle düşünülmesi gereken bir konudur.

Şu anda Türkiye'de bazı kanallarda hâkim olan TV yayıncılığı anlayışını çoğumuz üzülen hatta utanarak izliyoruz. Neredeyse 24 saat magazin, şiddet, özel hayatın en çirkin şekliyle afişe edilmesi, toplumumuzun değerlerine aykırı sayısız unsur bulunan yayınlar, yozlaşmış ve yozlaştıran bir anlayışla, hatta haber programı adı altında bile gün boyu bazı TV kanalları dolduruluyor. Yayın ilkeleri, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlar Hakkında Kanun'un 4. maddesinde açıkça belirtilmiş olan RTÜK'ün görevi, yetki ve sorumlulukları hakkında aşağıda birkaç madde üzerinden size bilgi vermek istiyorum.

e) Yayınların toplumun millî ve manevî değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması.

f) (Değişik:03/08/2002-4771/8) Özel hayatın gizliliğine saygılı olunması

v) (Değişik : 03/08/2002-4771/8) Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması.

z) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredilebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması.

Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve RTÜK'ün kendisine kanunen verilen yetkilerini ve sorumluluğunu, yukarıya sadece 4 tanesini al-

dığım toplam 23 maddelik uyulması gereken yayın ilkeleri konusunda ne kadar yerine getirdiğini düşünerek, işi bu yayın ilkelerini korumak olan bir Devlet kurumunun gücünü, kendisini defalarca ispatlamış, hem de bu konuda Devlet'in her ikisi de RTÜK'ün üstünde bulunan kurumları tarafından (Bakanlar Kurulu ve İçişleri Bakanlığı) resmi olarak da kabul edilmiş bir sivil toplum örgütü üzerinde bu şekilde, hem de herhangi bir kanun maddesine dayandırmadan, tamamen keyfi olarak kullanması karşısında ne yapmamız gerektiği konusunda bize akıl verin.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) bildiğiniz gibi kaynağını hükümetlerden almayan ve hükümet eliyle yönlendirilmeyen, halkın aktif vatandaşlık bilinci ile kendi iç enerjisinden güç alarak, sosyal sorumluluk duygusu ile kamu yararı temalı belirli bir amaç için oluşturdukları yapılardır. Gerçekleştirdikleri bütün etkinliklerini finanse etmek için de çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların en önemlisini de, özellikle Türkiye'de toplumun duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş yurttaşları ve kurumları oluşturur. Bu nedenle gönüllüğü büyük ve etkin bir güç olarak kullanabilen STK'lar ve hizmet ettikleri toplum arasında karşılıklı güvene, desteğe ve anlayışa dayalı bir işbirliği söz konusudur.

Bu işbirliğinin artarak her iki tarafın da daha büyük faydaya ulaşabileceği bir sinerji yaratabilmek için STK'lar ve hizmet ettikleri toplum arasındaki işbirliği, güven ve anlayışın sürekli olarak beslenmesi, güçlendirilmesi ve karşılıklı beklentilerin ne kadar karşılandığının kontrol edilmesi gerekir.

RTÜK tarafından, TV kanalları aracılığı ile bağış toplama izninin AKUT'a verilmemesine rağmen, hepimizin izlediği gibi şu anda bile bazı STK'lar (KIZILAY, DENİZ FENERİ, TEMA, TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ, MİHDER, vb.) etkinliklerine kaynak yaratmak amacıyla etkin bir şekilde bu tür bağış toplama kampanyalarını TV kanallarının desteğiyle kamuoyuna duyurmaktadırlar, ki zaten doğru olan da budur. STK ve toplum elele verebilmelidir ki, her şeyi Devlet'ten bekleme anlayışından kurtularak, toplumun ihtiyaçlarının hiç değilse bir kısmı STK'ların desteğiyle karşılanabilsin ve hem toplumun refah düzeyinin artmasına birlikte katkıda bulunulsun, hem

de son çözümlemede toplumu oluşturan katmanlar birbirlerinin sorunlarına karşı daha duyarlı ve çözüm üretme konusunda daha istekli olabilsinler.

Bu izin eğer bundan sonra hiçbir STK'ya verilmeyecekse, o zaman daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız, çünkü RTÜK'ün bu kararı sadece AKUT'u değil, Türkiye'de yıllardır büyük bir özveri ile çalışan ve toplumdaki pek çok önemli boşluğu dolduran bütün STK'ları da olumsuz olarak etkileyecektir. Toplumu ile aralarındaki organik bağı kopartılan hiçbir STK verimli olamaz, kendisini ifade edemez, kendisini topluma kabul ettiremez ve eskisi kadar etkin ve başarılı çalışamaz. Eğer RTÜK yöneticileri, Türkiye'de STK'ların en önemli gelir kaynağı olan, son derece etkin bir tanıtım aracı olan TV kanalları üzerinden bu tür bağış toplama kampanyalarını bundan sonra tamamen yasaklamaya karar verdiyse, durum son derece tehlikelidir ve mutlaka önlem alınması gerekir. Yok eğer sorun sadece AKUT'a dönük bir kararsa; biz kendi hakkımızı hukuki yollardan aramak üzere, Ankara 5. İdare Mahkemesi, 2006/1007 Esas Numarası ile, RTÜK'ün bu uygulamasından dolayı, AKUT'un aldığı bağışlarda büyük azalma olacağı ve bu durumun da bütün çalışmalarımızı olumsuz etkileyeceği düşüncesi ve 10 yıllık birikim sonucunda kamuoyu tarafından AKUT'un üzerinde olduğu kabul edilen, tamamen gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik ilkeleri ile gerçekleştirdiğimiz sorumluluklarımızı yerine getiremeyeceğimiz endişesiyle dava açmış bulunmaktayız.

Bu nedenle, RTÜK'ün bu kararından zarar görecektir olan, Türkiye'nin etkin ve güçlü, başarılı ve üretken, sorumluluk sahibi sivil toplum örgütlerini; kendimizi hizmet etmekle yükümlü saydığımız milletimizle aramızdaki, yıllar içerisinde büyük zorluklar ve fedakârlıklar sonucunda oluşturulmuş güvene dayalı işbirliğinin kopartılmasının engellenmesi ve haklarımızın hep birlikte hukuki yollarla aranması için dayanışmaya davet ediyoruz.

Değerli okuyucu bütün bunlara rağmen ülkemize ve ülkemizin yüce ruhlu insanına olan inancımızı ve sevgimizi bir an bile yitirmeden gönüllü ve karşılıksız olarak kendimize seçtiğimiz yolda vatandaşlarımız için, milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğimizi ve ne

olursa olsun kararlılığımızı asla yitirmeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha ifade eder, geleceğin çağdaş Türkiye'sinin inşası için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Hukuk mücadelemizin ilk aşamasını kazandık ve arkasından RTÜK'e 200.000 YTL'lik tazminat davası açtık. Bu kitabın "AKUT'un Aldığı Bağışlar" bölümünde size AKUT'un finans kaynaklarından bahsetmiştim. SMS kampanyamızın kamu spotunu ilk yayınladığımız dönemde bu tür bir sıkıntıyla karşılaşmamıştık ve 2004 yılında 101.795,00 YTL ve 2005 yılında da 75.015,00 YTL bağış almıştık SMS'ler üzerinden. Ancak RTÜK 2006 yılında bu kampanyamızın kamu spotunun yayınlanmasına izin vermeyince, sadece dergi ilanları ile duyurabildik ve aldığımız bağışlar da 22.060,00 YTL'ye düşmüştü. İşte bu nedenle RTÜK'e bizi uğrattığı zarar gerekçesi ile sözkonusu tazminat davasını açtık, sürecin tamamlanmasını bekliyoruz.

Bu bölümde son olarak bir de, 2 Şubat 2004 tarihinde Konya'da meydana gelen Zümrüt Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan ve yapılan yanlış ve son derece tehlikeli uygulamalar yüzünden AKUT'un, zaten ziyadesiyle kalabalık olan enkaz bölgesini terk etmesi ile sonuçlanan olaya da değinmek istiyorum. Bu olayda da, kendi üzerlerindeki sorumluluğu atmaya çalışan ve AKUT'a karşı geçmişten husumet besleyen kişi ve kurumlar tarafından akıl ve bilim dışı bir dolu saçma yorum ortalığa saçılarak herkesin kafası karıştırılmıştı. Bu olayla ilgili o günlerde 46 sayfalık bir rapor hazırlamış ve AKUT'un web sayfasında konunun ilgilileriyle paylaşmıştık.

Çok kısaca konunun ana fikrine değinmem gerekirse; Enkazın içinde yıkım sırasında doğal olarak oluşan ve kazazedelere ezilmeden sağ kalma olasılığı oluşturan boşlukların (*yaşam üçgeni*) etkilennememesi, yeni çökmelere yol açılmaması ve varsa buralarda sıkışıp kalmış kazazedelere bir zarar verilmemesi amacıyla bu tür hiçbir enkaza daha 21. saatte paletli kırıcı ekskavator sokulamaz. Orada yapılan asıl hata buydu. Bu konudaki uyarılarımıza oradaki yetkili kişi; "Ben ne yaptığımı biliyorum, siz işinize bakın" diyerek yaptığı çalışmayı sürdürünce, AKUT

ekibi de doğal olarak hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bu duruma seyirci ve suç ortağı olmamak amacıyla bölgeyi terk etme kararı almıştı.

Sonrasında ise her kafadan yarı cahil ve bilgisiz yorumlar çıkmaya başlamış ve ne yazık ki konu iyice özünden uzaklaşarak olmayacak yerlere gitmişti. Bu olayla ilgili AKUT'un raporunu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

<http://www.nasuhmahruki.com/AKUTKONYAZUMRUT-RAPOR.pdf>

## HAKKIMIZDA YAPILAN KİRLİ BİLGİ ÇALIŞMALARI

Kendimizi savunma imkânımızın olmadığı ortamlarda yapılan kirliliği bilgi çalışmaları bize büyük zarar verdi. Bu tesbite uygun olarak, özellikle 2000 yılında sevgili İskender'i (İĞDIR) Ağrı Dağı'nda kaybetmemizin hemen ardından başlayan ve ne yazık ki kişiselleşerek uzun bir süre devam eden bu saldırı döneminde medyamızın bazı unsurları, şahsım ve AKUT hakkında bizi çok üzen ve yaralayan birçok uydurma habere ve taraflı yoruma imza attılar. Yolladığımız basın duyurularına ve olayları bütün açıklığı ve belgeleriyle birlikte anlatma çabalarımıza rağmen, bunları görmezden gelip, AKUT'un kurum kültürüne uyum sağlayamayıp istifa eden veya disiplin suçuyla uzaklaştırılan kişilerin yorumlarına sayfa sayfa yer verdiler de bizi görmezden, duymazdan geldiler.

AKUT, bugün 14 bölgede örgütlenmesini tamamlamış,



700'ün üzerinde gönüllüsüyle bu ülkeye hizmet eden, yıllardır *"kamu yararına çalışan dernek"* statüsünde olan bir dernektir, hatta bu statüdeki tek arama kurtarma derneğidir. 10 yılı aşkın bir süredir var olan AKUT'tan bugüne dek yaklaşık 20 kişi Disiplin Kurulu'nun haklarında yaptığı inceleme sonucunda, AKUT disiplini ve etik değerlerine göre suçlu bulunup, Yönetim Kurulu'nun oybirliğiyle aldığı kararlarla dernekten uzaklaştırılmıştır. Bizi en çok üzen olay da, bu kişilerin bazılarının, medyatik haber yapma derdinde olan birtakım medya mensubu tarafından kullanılması ve bir anlamda ısmarlama haber yaptırılmasıydı.

Yazılı, görsel ve işitsel medya, artık bir de tabii ki internet medyası, kamuoyunun bilgilendirilmesi, hatta bir ölçüde eğitimi adına en önemli güçlerden biridir. Toplum, tarafsız, adil ve cesur haber kaynakları ile bilgilendirilmelidir. Medyanın bir yerinde hasbelkader bir köşe tutmuş herkes, bu köşesini bir tehdit ve baskı aracı olarak kullanmaya kalkarsa, tarafsızlık ve adalet kavramları ortadan kalkar ki, bu olgu uzun solukta önüne geçilemez bir yozlaşmaya ve sonuçta toplumun geri dönülmesi çok zor çöküntülere uğramasına yol açar. Üzülerek söylüyorum ki, bence bizim medyamız tümü olmasa da çoğunlukla bu duruma oldukça yakın bir konumdadır.

Geçmiş dönemde, AKUT ekibini ve başkanı olarak şahsımı kahraman diye niteleyenler, sanki biz kişilik değiştirmişiz gibi altı ay sonra hiç çekinmeden medyatiklikle, diktatörlükle, AKUT'tan rant sağlamakla suçlayabilmişlerdi. Hem de hiçbir araştırma yapmadan, sadece o anda bu haber ses getirir diye veya daha da kötüsü; *"ben bu güce sahibim; istediğimi yükseltir, istediğimi tepetaklak yere çalarım, benimle kimse uğraşamaz"* zihniyetiyle.

Bugüne dek hakkımda o kadar çok gerçek dışı haber yapıldı ki, artık bunlara karşı ne yapmam gerektiğini şaşırılmış durumdayım. Ermeni ve musevi vatandaşlarımızdan bir kez daha özür dileyerek yazıyorum; 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında birtakım çevreler, benim aslında ermeni olduğum, yahudi olduğum söylentisini yaydılar –sanki bu ülkede gayrimüslim olmak suçmuş gibi...

Aslında bu zihniyet daha önce de karşıma çıkmıştı ama o zamanlar bu durumu fazla ciddiye almamıştım açıkçası. *Yeni Asya* gazetesinde Ekran Turu adlı bir köşesi olan Davut Şahin, 7 Temmuz 1998 tarihinde bakın neler yazmış Adana - Ceyhan Depremi sonrasında AKUT'un gündemde kalmasıyla ilgili;

Hele AKUT denen yardım kuruluşunun fazla medyatik olmasını anlayamadık. Tamam 3 hayat kurtardı. Ama bunun fazlaca kamuoyuna lanse edilmesi ne derece doğru. Ya yüzlerce yardım eden kuruluş, kurum ve yardım dernekleri? Bunlara karşı haksızlık edilmiyor mu? O kuruluşların suçu, başlarında "Nasuh Mahruki" gibi medyatik bir Ermeni'nin olmaması mı? (Ek: 49)

Bu ifadelerin neresini düzelteyim bilmiyorum o yüzden demiyorum bile...

*Sabah* gazetesi de, önceki aylarda Hıncal Uluç'un hakkımda yazdığı son derece aşağılayıcı yazılarının ardından başlattığım mahkeme sürecimiz devam ederken, 14 Ekim 2000 tarihinde bir trafik kazasına kurban verdiğimiz iki gönüllümüzün cenaze töreninde; benim yahudi olduğum ama her nasılsa cenaze namazını ön saflarda kıldığım, üstüne üstlük de, bu konuyla ilgili sorulara yanıt vermeden uzaklaştığımı yazdı. Oysa böyle bir konuşma elbette ki hiç yaşanmamıştı bile. Ben dağcılık tarihine bile, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan dünyadaki ilk müslüman dağcı olarak geçmiştim. Ama *Sabah* gazetesi nedendir bilinmez, beni kamuoyuna musevi olarak tanıtmak istemişti. (Ek: 50)

Medyanın bu sorumsuzluğunu aklım almıyor, insanların hayatıyla, kişiliğiyle, onuruyla bu kadar ucuz ve kolay mı oynatabilmek inanmıyorum. Zaten milletvekili dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılmadan ve medyanın da bu tür yalan yanlış, özensiz, hatta kasıtlı yayınlarını durduracak hukuki önlemler alınmadan, daha doğrusu Türkiye'yi hukukun üstün olduğu bir devlet düzenine dönüştürmeden ülkedeki hiçbir sorunun kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde çözülebileceğine inanmıyorum.

Bu uzun kitaba ve geçmişteki olayları yeniden açma çabasına da açıkçası bu inancım ve beklentim nedeniyle kalkıştım. Bir

gün Türkiye'min de tam anlamıyla bir hukuk devleti olacağına inanıyorum. Ama bunun için kararlılıkla ve cesaretle mücadele etmemiz gerekiyor.

Hep birlikte...

Altı kitabımdan ilki olan ve bugüne dek 4 üniversitede (Boğaziçi - Bilkent - Yeditepe ve Işık) Türkçe derslerinde okutulan, 11 baskı yapan, 24 yaşındayken yazdığım *Bir Dağcının Güncesi* adlı kitabımın içinden arkasını saklayarak bir satırın altını çizip gazetelere yollayan, ismini bile veremeyecek kadar korkak birileri, benim aslında insanları sevmediğimi ispata çalıştı. Bu kadar iş özde insan sevgisi olmadan nasıl yapılırsa... Doğrusu; kötü niyetli, yalancı ve dalkavuk insanları sevmem ve ihaneti asla affetmem.

Nasuh Mahruki 'yi kafaya takanlar, bunun gibi daha başka pis oyunlar da hazırladılar o dönemlerde. Kulağıma gelenler arasında; benim aslında Everest'e ve K2'ye çıkmadığım, o zirve çekişmelerini de başka yerlerde yaptığım yolunda bir tartışma başlatmaya çalışmaları veya AKUT'un depremlerde evlerden ziynet eşyası topladığı, bir çanta altın bulduğu vs. gibi bir dolu yalan ve iftira da var. Güleceksiniz ama benim İsrail ajanı olduğum söylentisi bile var ortalıkta... Eminim bu kitabı okuyanlardan bazıları, benim de henüz duymadığım ama insanların kafasında soru işareti yaratan başka iftiralar da duymuşlardır; bunları benimle paylaşırsanız sonraki baskılarda onları da eklerim.

Aslında bu iftiraları yayanlar da bunların sonuçta bir yere varamayacağını biliyorlar; güneş balçıkla sıvanmaz... Amaçları sadece bu ülkede çok kullanılan bir yöntem olan kirli bilgi, yani yalan-yanlış bilgiler yayarak insanların zihninde soru işaretleri yaratmak. Yağma ve talan kültüründen gelen, kaos ve karmaşadan güç alan bu tiplerin kaybedecekleri hiçbir şey yok. Onlar utanmazlar ve gururları kırılmaz, çünkü yaşamla olan ilişkileri paylaşmak, üretmek ve fayda yaratmak üzerine değil, kendi bencil varlıklarını tatmin etmek ve hastalıklı egolarını beslemek üzerine kurulmuştur. Kendileri gibi olmayan her şeye ve herkeşe büyük bir düşmanlık hissederler.

Bunlar sadece benimle değil, benim yanımda duran aslan

parçalarıyla da uğraştılar. 2005 yılında AKUT'un 8. ekibi olarak Niğde'de, özellikle Aladağlar'daki dağ kazalarına müdahale etmek amacıyla bir ekip kurduk. Hem çok deneyimli bir dağcı, hem de Niğde Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olan, Niğde Ekibi'mizin lideri Nedim Urcan'a ölüm tehditi mektubu bile gönderebildiler. Aladağlarda meydana gelebilecek kazalarda dağcıları kurtarmak amacıyla oluşturduğumuz ekibin liderine şu şekilde bir yazı postayla yollandı; **(Ek: 51)**

Ermeni bir başkanın kurduğu akuta üye olduğumu duyduk. O grubu için yapacağın her hareket aleyhine olacaktır. Yaşamak güzel. Aileni düşün. Uyamadılar deme.

Bu ülkeye karşılıksız hizmet etmenin, bir şeyleri düzeltmeye çalışmanın o kadar da kolay olmadığını anladığınızı düşünüyorum. Bu zihniyet o kadar hırçın, ahlaksız ve gözünü karartmıştır ki; bir başka örnek olarak Org. Yaşar Büyükanıt Paşa hakkında tam da YAŞ kararları öncesinde, Genel Kurmay Başkanlığını önlemek için yapılan SMS, e-posta ve bazı web sayfaları kullanılarak yapılan karalama kampanyasını hatırlayın. Devletin en büyük gücüne bile kafa tutabilecek kadar cüretkar bir anlayıştır bu...

15 Ocak 2002 tarihinde, bizi yine çok üzen hiç beklemediğimiz bir saldırı daha yapıldı. Bizim gibi bir arama kurtarma derneği olan, hatta geçtiğimiz yıl 10 dağcı ile Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ORDOS'un, yüzlerce üyesi bulunan dağcıların takip ettiği e-posta grubuna, ORDOS'un eski Yönetim Kurulu sonraki Denetleme Kurulu üyesi Yalçın Yıldız tarafından AKUT hakkında son derece aşağılayıcı ve tabii ki baştan sona yalanlarla dolu, "AKUT GERÇEĞİ" başlıklı bir ileti yönlendirildi. Bu iletinin bir anda yüzlerce insana ulaşması üzerine yazının kaynağını bulmak için gösterdiğimiz bütün çabalar sonuçsuz kaldı ve ORDOS Yönetim Kurulu bu iletinin kim tarafından yazıldığını bilmediklerini söyleyip işin içinden çıkmaya çalıştı.

Ağır suçlamalar ve yalanlarla dolu bu iletiyi yüzlerce insanla paylaşmaktan bir rahatsızlık duymuyorlar ve biz haksızlığa uğradığımızı söyleyip; "bu yazının kaynağına ulaşmak ve bu if-

*tıraları kimin çıkarttığını bulmak istiyoruz” dediğimizde hiç umursamadan; “kim tarafından yazıldığını bilmiyoruz”* deyip işin içinden çıkıyorlar. Ne kolay değil mi insanları karalamak, aşağılamak, küçük düşürmek. İspata gerek yok nasıl olsa, at çamuru yiyen uğraşsın. Bunu yapanın bir dağcı ve bir arama kurtarma derneği Yönetim Kurulu üyesi olması ve ORDOS’un bü-tün idari kadrosunun da aynı düşüncede olması da bizim için ay-rıca çok üzücü bir darbe oldu. Çaresiz hakkımızı aramak için bu süreci de mahkemeye verdik ve yıllardır uğraşıyoruz. Hâlâ ülke-mizin bir hukuk devleti olduğunu düşünerek...

Türkçesi oldukça bozuk ve bir dolu imla hatası olan bu iğ-renc yazıyı, özgün haliyle sizle paylaşmak istediğim için her-hangi bir düzeltme yapmadan aşağıya aldım

yazan adini belirtmemis, akut ile ilgili :((((((

>Subject: [italyan\_sirk] FW: AKUT GERCEGI

>Date: Tue, 15 Jan 2002 10:05:49 +0200

>

>>> >akut(arama kurtarma derneği)yasanan iki buyuk depremdede

>>> >bir nur misali gelecege umutla bakmamiza sebep

>>> >vermistide.

>>> >taki bu guzelligi “para” bozuncaya kadar...

>>> >gerek yurt icinden gerekse yurt disindan hatta ve

>>> >hatta devletten buyuk maddi yardimlar,araziler,araclar

>>> >.s alan akutun holdinglere esit derecede bir mali

>>> >guce medyada reytinge ulasmasi dernegin

>>> >yoneticilerinin

>>> >gozunu kamastirdide.

>>> >halkmiz tarafından yapilan yardimlar esasinda deprem

>>> >icindi...

>>> >lakin biturlu bu ugurda harcanmak

>>> >istenmiyordu.uyelerin herturlu teklifi ve projesi

- >>>>yonetim kurulunca geri cevriliyordu.zira bu  
>>>>trilyonlarin uzerine bagislanan arazilerin uzerine  
>>>>planlanmis organize fırsat ve zamani kolluyordu...  
>>>>iste "o" ana gelindi AKUT DERNEKLIK TEN VAKIFA(!)  
>>>>GECİYOR....  
>>>>medyanin gozbebegi olan akutun icinde yasanan  
>>>>gelismeler hic yansimadi sizlere...  
>>>>nasil yansiyacaktiki?  
>>>>hava atmasi saglansin ve hep raeytin yukseltecek  
>>>>yazilara gazetelerde tv lerde ciksin diye medya  
>>>>mensublari dernege uye yapildi hizla...  
>>>>oysa depremden sonra binlerce kisi uye olmak icin  
>>>>basvurmus yuzlerce kisi gonullu olarak sugune kadar  
>>>>dernekte calismasina ragmen uye yapilmamisti.  
>>>>neden?  
>>>>cevabi cok basit aslinda dernegi kendi mali gibi goren  
>>>>gelen yardimlari kuruma degilde kendisine yapildigini  
>>>>dusunen nasuh mahruki ve arkadaslari(ozellikle melih  
>>>>fidan ve demir kardas)olene kadar yonetimde;) olmak  
>>>>icin yeni uye tehlikesini goze almazlardi.  
>>>>kanuna gore suc olmasina ragmen(uye  
>>>>yapilmama)dernekler masasi medya korkusundan  
>>>>gelismelere sessiz kaldi...  
>>>>neler oldu neler...  
>>>>bazi uyelere egitmen sifatiyla maas mi baglanmadimi...  
>>>>  
>>>>(guya gonulluk eassina dayali bir dernekti ya...isin  
>>>>komigi egitmen(!)olna kisiler dernegin parasi ile  
>>>>tatil gibi yurdisina bir egitime yollandi ve bunlari

- >>> >gelip para karsiligi ..:)
- >>> >yardim edilen onca araclar nasuh ve arkadaslarina
- >>> >tahsisi edilmedimi...
- >>> >15-20 kisi(nasuh ve ekibi)disinda dernegin yonetim
- >>> >kademesinde yerlere"yabanci"oturtulmadi:)
- >>> >akut isminin altinda bu yonetimdeki arkadaslar thy den
- >>> >bile ozel indirimlere haklara kavusmadimi..
- >>> >okadar cok sey varki anlatmakla bitmez...
- >>> >bu gidise dur demek isteyen herkes istifa etmek
- >>> >zorunda kalmisti.muhafeet olan herkes
- >>> >nusuh-demir-melih tarafından dislaniyordu....
- >>> >oyuzden herkes sessiz kaliyordu gelismelere...
- >>> >zaten istenilen kendi arkadaslari icerisinden oy
- >>> >garantili(!)uyelerin olmasiydi.bu uyelik yillardir
- >>> >bekleyenlerin uyeliginden hizli oldu tabi...
- >>> >cunku artik VAKIF olmanin trilyonlarin arazilerin
- >>> >istenildigi gibi(halkimizin arzusu,yardim edisinn
- >>> >disinda hem vakif olduktan sonra ne onemi vardiki)
- >>> >kullanilmasinin zamani gelmisti.
- >>> >gazetlerde tv lerde hergun cikan vakif rezelatleri
- >>> >onlarin yuzunu bile kizartmiyordu.
- >>>>
- >>> >siz bu maili okuyan dost...
- >>> >neyazikki artik yapilacak hicbirsey yok.
- >>> >(derneklikten vakifa gecilecek oylar nasuh,demir ve
- >>> >melih tarafından saglama alinmis durumda)
- >>>>
- >>> >sadece gercekleri bilmeniz toplumuzda her guzellikle
- >>> >baslayan hareketin paranin karsisinde yenilecegini

- > > > ego, kişisel menfaat, koltuk sevdası hatta fasist  
 > > > yönetimin hep kazanacağını bilmenizi duymanızı  
 > > > istememdir.  
 > > > ne yazık ki...  
 > > >

Yeri gelmişken bir konuya daha değinmek istiyorum. 2006 yılı Aralık ayında Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanlığı seçimleri yapılmıştı. Uzun zamandır bu yönde bir istek aldığım halde, bu son seçim sürecine dek yanaşmamıştım. Ancak 9 yıldır aynı yönetim kadrosunun elinde, uzlaşmaz bir anlayış ve tutumla dağcılığımızda yıllardır artarak devam eden sıkıntılardan ve artık geleneksel hale dönüştürülmüş ayrımcılıktan büyük rahatsızlığı olan dağcı dostların dilek ve ricalarını, aslında içimde böyle bir hedef olmadığı halde bu kez kıramayıp, delege sistemindeki bütün adaletsizliğe rağmen ve başından beri olmayacak bir çaba içine girdiğimizi bildiğim halde, bu sefer en azından denenebileceğine karar verdim. Bu kitabın zaten uzun ve detaylı olan konularına bir de bu karmaşık süreci sokmak istemiyorum. Ancak meraklıları için aşağıdaki linklere konuları takip edebileceğiniz o günlerde yazdığım yazılarımı yerleştirdim.

Aşağıdaki linkten, neden Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanlığı seçimlerine katıldığım konusundaki yazıyı okuyabilirsiniz.

<http://www.nasuhmahruki.com/?inc=nedenTDF.inc>

Yukarıdaki AKUT GERÇEĞİ iletisi ORDOS'la aramızdaki ilk büyük sorundu ancak ne yazık ki son sorun olmadı. 2006 yılındaki seçim sürecinde tekrar alevlenen ve bütün dağcılık camiasını şaşkırtan ORDOS'la aramızdaki sorunların nerelere dayandığını ve ne aşamalardan geçtiğini mecburen eski defterleri açarak, doğal olarak bu detayları bilmeyen dağcılık camiası ile de paylaşmak zorunda kalmıştım.

Aşağıdaki linkten, ORDOS'la aramızdaki sorunları anlattığım süreci okuyabilirsiniz.

<http://www.nasuhmahruki.com/?inc=ORDOS.inc>



Ne faşistliğimizin, ne paraları cebe indirişimizin kaldığı bu iğrenç yazıyı okuyunca elbette ki çok rahatsız olduk. ORDOS durduk yerde bize karşı çok gereksiz ve yersiz bir hamle daha yapmıştı. Bu yazının kaynağını bulma çabalarımız ne yazık ki ORDOS tarafından boşa çıkarıldı ve dediğim gibi sonuçta iş mahkeme sürecine vardı. 24 Şubat 2003 tarihinden bu yana da sonuca ulaşmasını bekliyoruz.

AKUT'a yapılan benzeri saldırılar ve atılan iftiralar karşısında, fark ettiğiniz gibi hukuk kuralları içerisinde kalmak kaydıyla her zaman ciddiyetle mücadele etmeyi seçeriz. Hiçbirine boş vermeyiz ve görmezden gelmeyiz. Ülkemize ve insanımıza karşılıksız olarak hizmet etmeye çalışırken bu kadar hakarete ve kendimizi savunamayacağımız ortamlarda iftiraya maruz kaldıktan sonra arkadaşlarımızın, çevremizdekilerin, bizi uzaktan yakından tanıyan insanların arasında, gündelik hayatımızı sürdürürken nasıl bir ruh haliyle yaşadığımızı anlamaya çalışmanızı rica ediyorum. Biz bu hakaretleri yutmayız ve unutmayız, onurumuz kırıldığında kendimizi buna alıştırmayız. Haysiyetimizi korumak için gerekirse karşımıza çıkan herkesle mücadele etmeyi de göze alırız.

2006 yılı Şubat ayında bu saldırılara bir ilave de Amerika'dan geldi. Yüzlerce üyesi bulunan "amerikada yasayan türkler" adlı bir elektronik posta grubuna adını bile veremeyecek bir korkak daha, "chemist" rumuzunun arkasına sığınarak hakkımda baştan sona yalan bir kurgu ile hazırlanmış üstüste iki ileti yolladı. Bu durumdan haberdar olunca, uzaktır yakındır demeden doğal olarak hemen bir düzeltme metni yayınlamak istedim aynı listede. Ama sözkonusu elektronik posta grubunun moderatörü de bu iletilere taraf olduğu için biraz uğraşmak zorunda kaldım. Şu anda bu konu da Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturuluyor. Chemist denen ahlaksız bulmaya ve adaletin önüne çıkartmaya uğraşıyorum. Bakalım hukukumuz bunu ne zaman çözecek...

Bu süreci aşağıdaki e-posta'lar üzerinden takip edebilirsiniz;

**1- Amerika'daki Türklerin üyesi olduğu [amerikadayasayanturkler@yahoo.com](mailto:amerikadayasayanturkler@yahoo.com) adlı e-posta listesinde, "Chemist" rumuzu ile**

***hakkımda son derece çirkin iftiralar ve yalanlarla dolu bir kampanyaya başlatan şahsın 2 Mart 2006 tarihli ilk mesajı:***

– In amerikadayasayanurkler@yahoo.com, Chemist©  
<mailgroups@...> wrote:

>

> gunun sozunu bosverde sana gunun olayini anlatayim bu sabah tr den bir telefon geldi arayan avukatim bizim ulustaki evlerden birine musterik cikmis illede alacagim diyormus ben satmiyorum dedim malum 2 kiz 2 tane ev satacak olsam ikisinide satarim dedim.kapadim.2-3 saat sonra yine avukattan tel ısrarla sizin evi satin almak istiyolar dedi .bende ısrarla hayir satmiyorum dedim.kapadim.1 saat sonra yine tel eve 1,6 milyon dolar veriyor bence satalim diyor avukat bende 1,6 milyonu duyunca merak ettim kimmis bu denyo uyusturucumu satiyor kemalistmi yoksa diye .ismi ogrendigimde once uyanmadim kim bu ya oldum birden sonra jeton dustu benim eve talip sahis AKUT un baskani nasuh mahruki denen hirtto alla alla o adamda burayi alacak para ne gezer dedim avukatim denizde kum onda para dedi habire bagis topluyormus memleketi felaketlerden kurtaracagiz diye:))hadi canim dedim toplasa toplasa 100-200 bin dolar toplar onuda kariyla kizla yer bitirir zaten dedim. avukatim tek tek saydi gsm aboneleri sms yoluyla para yollarmis turkiyenin kalabalik alisveris merkezleri havaalanlari gibi yerlerinde kumbarasi varmis hergun cari islem goren banka hesapları varmis yani kisaca beyimiz parayi vurmus ..bu akut a hangi angutlar para yardimi yapıyorsa bilsinlerki nasuh mahruki felaketzedeleri kurtarmadan once kendini kurtarmis bile bizim sitede ev alacak kadarda adam olmus yaneee

>

> seytan diyo sat evi sonra gastelere haber ver ama evi hic satacak halim yok

>

> napsakki acaba ???

**2- Sözkonusu listenin aynı zamanda editörü de olan Esin K. adlı kişinin konu hakkında cevaben yazdığı mesaj;**

From: ekeyfli

Date: 03/02/06 00:59:05

To: [amerikadayasayanurkler@yahoo.com](mailto:amerikadayasayanurkler@yahoo.com)

Subject: Re: [AYT] Gunun Sozu

Valla Chemist, Akut'un adini da Kronik'e mi cevimek lazim bilemedim simdi.. Ama birlikte Tibet vs tirmanan bi arkadastan, adamin aileden de varlikli oldugu ve tirmanis ekibini beraberinde goturdugunu vs duymustum.. Hatta bizim Mandrake'nin "devlet bana imkân verse ben de bir David Copperfield olurum" dedigi gibi, cadiriydi, tulumuydu, yemiydi suyu du tasıyan bir ekip olduktan sonra zirveye cikmak, her konu da oldugu gibi burada da kolay..Simdi bu mevzuda anlattigindan anladigim o ki, ekibi genisletmis arkadas, degirmenin suyu milletten gelir olmus..Deprem sonrasi hesaplarına hemen herkesin biseyler gonderdigini biliyorum.. Saga sola konusmaya davet edildiginde ucret nedir bilemiyorum haliyle.. Unakitan'yeni kimlik no uygulamasıyla altina yeni araba cekene bile soracakmis ya " Nerden buldun?" diye , 1,6'lik evi hayda hayda sormasi lazim herhalde..Bakalim eger sorulursa biz de hem yeni uygulamanin fonksiyonel olup olmadigini, hem de dag bayir tirmanin son done min gozde mesleklerinden olup olmayacagini anlamis oluruz:))

PS: Mali degerinde satmak iyidir, ama bir de son donemin gruptaki egemen paranoid yaklasimiyla degerlendirecek olursak, bu adam onca ev varken satilik, niye seninkine goz dikti, yoksa seni yurdundan falan mi etmek istiyor, ona bakmak lazim..PKK'li mi, Siyonist mi, piyanist mi nedir yani :)))

Sevgi, saygı ve keyifle kal

esin

**3- Chemist rumuzlu şahsın yine iftiralarla ve yalanlarla dolu ikinci mesajı;**

From: Chemist© [mailgroups@...](mailto:mailgroups@...)

Date: Fri Mar 3, 2006 5:50 am

Subject: Re: [AYT] Gunun Sozu

bogazi en guzel goren yer bizimki sanirim o yuzden ozellikle istedi komsularda ii falan filan cevre yapcak akli sira ..ama ben zaten bu adama kil oluyordum yani belliydi bir dolap cevirdigi benim hatirladigim sanirim tsunami felaketinde devlet bize izin vermiyor tsunami felaketinden zarar gorenlere yardim edemedik diye abukca bir cumle kurmustu.yani devlet sana ne karisir bin ucagina git yar-dimmi ediyorsun olulerimi soyuyorsun ne yaparsan yap ama adam isin polemigine kacti ozaman dahada killanmistim.

bir diger sacmalikta toplam 20-30 kisi varmis akutta yani parayla isleri ne anlamadim sonucta gonullu olduklarini soyluyorlar.devletin sivil savunmasi askeri birlikler sunlar bunlar zaten var memleket 20 kisiye kaldiyrsa vay halimize neyse benden soylmesi yardim eden keriz varsa icimizde artik etmesin diye uyarmak icin yazdim

**4- Sorumluluk sahibi bir vatandařımızın bu iletileri bana ulařtırmasından sonra sözkonusu e-posta grubunun editörüne hitaben yazdığım, "DÜZELTME HAKKI İSTEÇİ" konu başlığıyla yazdığım düzeltme metnimin yayınlanması talebim:**

Merhaba,

Moderatorlugunu yaptiginiz bu e-mail grubunda sahsim hakkında son derece cirkin ve uzucu iddialarda bulunulmaktadır. Bu konuda ayni gruba benim asagidaki iletimi yollamanizi ve bu tur bir davranisin tekrar etmemesi icin gerekli onlemleri almanizi rica ediyorum.

Sevgiler,

Nasuh

Amerika'da yaşayan ve [amerikadayasayantrunkler@yahoo.com](mailto:amerikadayasayantrunkler@yahoo.com) adresine üye olan değerli Türk vatandaşları;

Listenize üye olan duyarlı bir üyenizin tavrı sayesinde, bu günlerde e-mail grubunuza sahsim ve yönetim kurulu başkanlığını sürdürmekten büyük onur duyduğum AKUT derneği hakkında yalan ve iftiralarla dolu, iki farklı kişi tarafından iletiler yollandığı haberini uzulerek almış bulunmaktayım. Son derece seviyesiz ve kustah bir üslupla ve kötü bir Türkçe ile kaleme alınmış ve belli ki tamamen bir provokasyon olarak kullanılmak üzere kurgulanmış söz konusu iletileri en altta bulabilirsiniz. Bu mesajlarda bahsi geçen konuların tamamı hayal ürünüdür ve büyük olasılıkla belirli bir amaca hizmet etmek adına bilinçli olarak kurgulanmıştır. Bunu simdilik bilemiyorum ama bulmak için elimden geleni yapacağım.

Amerika'daki yoğun hayat tempoanız içerisinde fazla vaktinizi almak istemiyorum ancak acık bir listeye yollanmış olan bu mesaj nedeniyle birkaç dakikanızı almak zorundayım. Ulus'ta bir ev almak istemi, olmam, bunun için 1.6 milyon doları vermeye hazır olmam veya bu amaçla herhangi birisi ile herhangi bir konuşma yapmış olmam veya benim adıma herhangi birisinin bu yönde bir konuşma yapmış olması gibi konuların tamamı yalandır ve iftiradır. Dağcılıkla ilgili olan iddiaların ciddiye alınacak tarafı olmadığı için onları geciyorum.

Değerli Türk vatandaşları; bu kısa açıklamanın arkasından sizden iki ricam olacak;

Birincisi, Amerikan sistemini bilen ve bu ahlaksız yazışmalar hakkında kanuni haklarım konusunda bana yardımcı olabilecek bir avukatla konuşmak istiyorum. Bu konuda beni yönlendirirseniz sevinirim.

İkincisi de, Anavatan'dan uzakta gurbette yaşarken, kendi aranıza iletişiminizi koparmamak ve okyanus ötesinde bile olsa Türkiye için birşeyler yapabilmek adına sizler tarafından iyiniyetle oluşturulmuş bu e-mail grubunu, amacı dışında kullananlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmanız ve her toplumda bulunabilecek bu tür onursuzca ve ahlaksızca davranışlar gösterebilecek kişileri kendinizden uzak tutmanızdır.

Kim hakkında olursa olsun, bu tur hakaret ve iftiralarla dolu bir tek iletinin bile sizin listenizde yayınlanmış olması, tavisiz koymadığınız surece kabullendiğiniz görüntüsü verir ki, bu sessizlik son çözümlemede hepimize zarar verir. Türkiye'nin yıllardır bir türlü düze çıkamamasının sebeplerinden biri de, ne yazık ki bu tavisiz, insiyatifsiz, çekingen duruşumuzdur. Baskalarının haklarını da en az kendi haklarımız kadar korumadığımız sürece, ne birlikte yasama kültüründen, ne de daha iyi bir ortak gelecekte söz edebiliriz.

Sozu daha fazla uzatmayacağım, ancak AKUT ve şahsım hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız; [www.akut.org.tr](http://www.akut.org.tr) ve [www.nasuhmahruki.com](http://www.nasuhmahruki.com) adreslerini kullanabilirsiniz.

Sevgiler,

Nasuh Mahruki

[nasuh@nasuhmahruki.com](mailto:nasuh@nasuhmahruki.com)

***5- Esin K. adlı kişi hem bu yazıları yazarlardan biri olduğu, hem de sözkonusu e-posta grubunun editörü olduğu için düzeltme metnini yayınlamaya yanaşmadı. Bunun üzerine bu listeye üye olan rastgele seçilmiş 5-6 kişiye aşağıdaki mesajı yolladım ve onlardan yardım istedim. Editörün yayınlamadığı düzeltme metnim de duyarlı grup üyelerinin baskısıyla yayınlanabildi;***

Merhaba,

Hicbirinizle tanışmıyoruz, elektronik posta adreslerinizi bir arkadaşım sayesinde buldum. Son günlerde, sizlerin de üyesi bulunduğum [amerikadayasananturkler@yahoogroups.com](mailto:amerikadayasananturkler@yahoogroups.com) adresinde şahsım ve AKUT hakkında son derece yaralayıcı iftiralarla dolu birkaç iletinin yayınlandığı haberini almış bulunmaktayım. Bunu çözmek ve aşağıda sizlere de birer kopyasını yolladığım düzeltme metnini yayınlamak üzere grubun moderatörü ile de yazdım, ancak kendisi de bu iletileri yollayanlardan biri olduğu için bu haliyle yayınlamaya yanaşmadı. Şimdi sizlerden bir ricam olacak, bu düzeltme metnini lütfen aşağıdaki şekliyle grubunuza benim adıyla yollayın ve bu iftira kampanyasına bir yerde dur diyelim.

Desteginiz için simdiden tesekkür ederim.

Sevgiler,

Nasuh Mahruki

Süreç şu anda Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma aşamasındadır. Adını vermeden chemist rumuzuyla hakkımda yalan ve iftiralar yayan bu şahsın kimliğinin tesbit edilmesini takiben hukuki süreç, hem kendisi, hem de Esin K. için devam edecektir.

Bu chemist denen sahtekarın, yurt dışındaki Türklerin takip ettiği başka listelerde de bize karşı yaptığı bu ve benzeri saldırıları amatörce ve sadece heyecan olsun diye yaptığını biraz akli başında olan hiç kimse iddia etmeyecektir. Yazının içindeki ifadelerden ve düşük profilli görünen ama gayet keskin yönlendirmelerden de rahatlıkla anlaşılacağı gibi, bu saldırı profesyonelle kurgulanmış bir psikolojik operasyondur ve amacı da geçmiştekilerde de olduğu gibi, Nasuh Mahruki ve AKUT üzerindeki olumlu havayı yok etmektir, halkın duyduğu güveni kırmaktır. Bize düşmanlık yapanların sadece Türkiye’de değil Amerika’da, hatta Avrupa’da bile boş durmadıklarını ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları üzerinde yapmaya kalktıkları bu kirli bilgi çalışmasıyla aslında bizden ne kadar korktuklarını da anlayabiliyoruz. Bu iftira kampanyasını başlatanların Amerika’daki hangi beslenme grubun mensubu olduğunu tahmin etme işini size bırakıyorum.

Bu kirli bilgi çalışmaları artık iyice yer altına inmiş durumda olsa da hâlâ devam ediyor. Başka işleri yokmuş gibi AKUT’un önünü almak için ellerinden geleni yapanlar ara sıra karşımıza çıkıyorlar. 2007 yılı bizim büyüme yılımız oldu ve aşağı yukarı bir yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda Karedeniz’deki Rize, Trabzon ve Giresun ekiplerimizin ardından AKUT’un 14. ekibi olarak Kayseri ekibimizi de kurduk.

Kayseri ekibimizin lideri Nurettin Özcan, üst düzey spor tırmanışı becerilerine sahip kuvvetli bir dağcıdır. Nurettin, AKUT’un özellikle tercih ettiği gibi bölgedeki üniversite ile yakın çalışmak amacıyla bu yöndeki görüşmelere 2007 yılı bahar aylarında başlamıştı. Bildiğiniz gibi AKUT’un en güçlü ekiple-

rinden biri olan Antalya Ekibi, Akdeniz Üniversitesi'nin eşsiz desteği ile üniversite içinde kurulmuştur, yine aynı şekilde İzmir Ekibi, Ege Üniversitesi'nin içerisindedir. Ayrıca AKUT, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Kocaeli Üniversitesi gibi büyük üniversitelerle işbirliği protokolleri imzalamış, ortak pek çok proje gerçekleştirmiştir. Uludağ Üniversitesi, İzzet Baysal Üniversitesi, Haliç Üniversitesi gibi üniversitelerle de AKUT Öğrenci Toplulukları çerçevesinde işbirliği içerisindedir. Üniversiteleri çok önemseyişimizi ve birlikte çok verimli projeler gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim.

Benzeri düşüncelerle Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Utaş'la kuruluş öncesi gerekli görüşmeler yapılmış ve Rektör bey, AKUT'u gayet iyi tanıdığını, çalışmalarını takdir ettiğini ve birlikte çalışmaktan memnun olacağını arkadaşlarımıza iletmişti. Üniversite içerisinde AKUT'a bir yer tahsisi konusuna da sıcak bakmış ve arkadaşlarımızı Kültür Spor Daire Başkanlığı'na yönlendirmişti. Böylece ilk başlarda diyalogumuz üniversite ile gayet iyi gitti. Ancak daha sonra, her ikisinin de adı ben de saklı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri eski İl Temsilcilerinden biriyle, üniversiteden bir öğretim görevlisi Rektör beyi ziyaret ediyorlar ve AKUT ve benim hakkımda daha önceden etkili bir şekilde kullanılmış, yukarıda sizle paylaştığım kirli bilgi çalışmalarını bir dosya halinde Rektör beyin önüne koyuyorlar ve AKUT'un şaibeli bir ekip olduğunu, üniversiteye girmesinin uygun olmadığını iddia ediyorlar.

Sonuçta Erciyes Üniversitesi yerine, AKUT'a her zaman sıcak yaklaşmış ve destek vermiş olan Talas Belediye başkanı Sayın Rıfat Yıldırım'ın bize tahsis ettiği küçük ama sempatik yerde kurduk Kayseri Ekibi'mizi.

AKUT'un Erciyes Üniversite'sine girişini engelleyenlerden biri, konuyu araştırmasını rica ettiğim Kayseri'deki bir gazeteci dostuma bakın süreci nasıl anlatıyor;

AKUT yıllarca Kayseri'ye girmeye çalıştı. Üniversiteli dağcıları ele geçirmek üzere iken müdahale ederek engelledik, Kayseri'nin imkânlarını sorumsuz kişilerin eline bırakmak istemedik. Bu güne kadar da bırakmadık, ama görüyorum ki, Talas Belediyesi kanalı ile



AKUT Kayseri'ye girmiş durumda bu çok acı bir şey. Yıllarca Dağcılık Federasyonu'nun önde gelen eğitmeninin bulunduğu ve Talas Belediye Dağcılık Kulübü'nün olduğu bir Belediye'ye ithal bir derneğin girmesi çok acı ve çok düşündürücü...

2007 yılında, daha birkaç ay öncesinde yaşadığımız bu olay da gösteriyor ki, AKUT ve Nasuh Mahruki karşıtları ellerine fırsat geçirirlerse bunu kullanmaktan geri durmuyorlar.

## İSKENDER'İN KAZASININ ARDINDAN YAŞANANLAR

2000 yılı 29 Şubat'ında yaşadığımız çok acı kaza ile İskender'i kaybetmemizin ardından, ailesi ve onu seven dostlarının yaşamak zorunda kaldığı olaylar, Türk Basın Tarihi'nde, ahlaksızlığın ne seviyelere kadar gidebileceğinin utanç verici bir anısı olarak bir daha unutulmamak üzere hafızalarda yerini aldı.

Ağrı Dağı'nda hiç beklemediğimiz anda bir kaza yaşadık ve sevgili dostumuz İskender İğdir'ı kaybettik. Bu acı olay Türk dağcılık camiasını, AKUT ailesini ve AKUT'a büyük bir sempati ve ilgiyle yaklaşan Türk Milleti'ni gerçekten çok üzmüştü. Ancak en acısı, bu olayı bir fırsat olarak değerlendirip; *"tam sırasındır, bu olayla Nasuh Mahruki'yi alaşağı ederiz"* düşüncesiyle biraraya gelen uzun zamandır fırsat kolladıkları belli, kesinlikle birbirinden bağımsız olan ama ortak hedef konusunda biraraya gelme mekanizmasını hala anlayamadığım inanılmaz bir işbirliği yaşandı o günlerde.

O dönemin *Hürriyet* gazetesi yazarı Fatih Altaylı, daha biz

İskender'in cenazesini İstanbul'a getiremeden, daha olayın ne olduğu bile belli değilken; ilk bombayı patlattı. 3 Mart 2000 tarihinde olayın nasıl olduğu daha konuşulmamışken ve hiç kimse detayları bilmiyorken Fatih Altaylı'nın "*Acemi işi bir kaza*" başlıklı köşe yazısında, İskender'imizi daha toprağa bile vermeden, onun acısını henüz hiç hafifletememişken bu tür bir yorum yapması hepimizi derinden yaraladı. (Ek: 52) Yazının içinde de; kuzey rotasında tırmanıyor olduğumuz, dağcılığın bir yengi ve yenilgi olayı olduğu, buz ayakkabısı gibi uydurma bir terim, benim ekip şefi olduğum, İskender'in üzerinde ne tür bir malzeme olduğunu bilmiyor olduğum ve birbirimize bağlı olmamızın gerektiği gibi, genelde dağcılık sporunu, özelde de bizim tırmanışımızı ancak kulaktan dolma ve uydurma bilgilerle bildiğini zanneden birisi tarafından yapılabilecek garip yorumlarla dolu bir yazı yayınladı. O kızgınlıkla benim de; 1. sınıf gazetenin 3. sınıf yazarı gibi bir ifadem oldu ve sonra da film koptu zaten. İş mahkemeleşmeye geldi ve tam 7 yıldır da hâlâ sona ermedi.

O gün bana anlaması en zor gelen şeylerden biri de; Ertuğrul Özkök'ün, 6 Mart 2000 tarihinde Fatih Altaylı'nın "*usta*" dağcılığını ve dağcılık bilgisini ifade etmek üzere köşesinde ortaya attığı; "Gençliğinde O da, (*Fatih Altaylı*) aynı yerden (*Ağrı Dağı'ndan*) genç cesetler çıkarmıştı" iddiası olmuştu." (Ek: 53)

Vay Canına!

Benim bile bilmediğim ne cevherler varmış bizim dağcılık camiasında.

O günlerde ben de *Hürriyet* gazetesinin Pazar ekinde yazıyordum. Ertuğrul Özkök'ün bu tutumu beni son derece rahatsız etmişti ve Pazar ekinin başındaki Neyyire Özkan'a bir süre yazmak istemediğimi söyledim. Değer verdiğim Neyyire hanımla ve Ertuğrul Özkök'le birkaç telefon görüşmesi sonunda yazılarıma devam etmeye karar verdim. Bir süre sonra hatırlayacaksınız basında bir kriz süreci yaşandı ve birçok gazeteci işten çıkarıldı, benim *Hürriyet* gazetesi serüvenim de o süreçte sona erdi.

Kazayı takip eden içimizin kavrulduğu ilk günlerde, henüz o tarihten itibaren bize karşı muazzam bir kampanya başlatılacağı-

nı elbette ki öngörememiştik. Ama AKUT'un her zamanki hızlı refleksleriyle 3 Mart 2000 tarihinde, Fatih Altaylı'nın ilk yazısının yayınlandığı gün, yani kazayı yaşayanlar henüz İstanbul'a dönmemişken ve AKUT'un bütün lider kadrosu İskender için bölgedeyken, medyanın özensiz tutumu nedeniyle süreç daha da anlamsız ve AKUT'a zarar verici noktalara taşınmasın diye merkezde kalan arkadaşlarımız, AKUT Arama Kurtarma Derneği üyeleri imzasıyla hemen bir basın duyurusu yayınladılar.

Aşağıda bu basın duyurusunu okuyabilirsiniz;

AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından bildirilmiştir.

Kurucu üyemiz İskender İğdir'in 29 Şubat 2000 tarihinde Ağrı Dağı'nda geçirdiği talihsiz kaza neticesinde hayatını kaybetmesi, bizleri olduğu gibi Atlas Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi camialarını ve dostlarını derin bir üzüntüye boğmuştur.

İnsanların her daim yardımına koşan, başkalarına yardım ateşi ile tutuşan, sahip olduğu tüm bilgileri herkes ile paylaşmayı bilen, aldığı her işi mükemmel halde sonuçlandıran ve ekip çalışmalarında uyumu ve idareciliği ile örnek davranış sergileyen arkadaşımız İskender'in elim bir kaza sonrasında aramızdan ayrılışını kabul etmemiz bizler için hayli güç olmaktadır.

Yaşadığımız bu duygusal anda, İskender'in deprem ve diğer felaketlerde kurtardığı insanlardan aldığımız faks ve telgraf mesajları, arkadaşımızın insanlık için yaptıklarının yalnızca küçük bir kesimini ifade edebilmektedir.

Görsel ve yazılı basın, internet ve diğer iletişim araçlarıyla Türkiye'mizin gündemine kazanın oluşu ile ilgili çeşitli yorumlar getirilmektedir. Yorumları yapan kişilerin konularında bilgili olmamaları durumunda, dağcılık ve doğa sporları ile uğraşan kişilerin fikirlerine başvurulduğu izlenmektedir. Bazı yorumlarda ise ekipte bulunan arkadaşların canlı yayınlarda verdikleri beyanatlardan alıntılar yapılmakta ve kazanın nedeni ile ilgili fikirler yürütülmektedir.

Unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri, ekipte bulunan kişilerin fiziki yorgunluk ve duygu yoğunluğu içinde verdikleri beyanatların yorumlara kaynak olarak kullanılması durumunda gerçek dışı sonuçların meydana gelebilmesidir. Bunun sonucunda

halkımıza eksik ve yanlış haber verilmektedir.

Bu durum, derneğimiz üyelerini üzdüğü kadar, Ağrı Dağı'na tırmanan ekibi, arama kurtarma ekiplerini, operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetler personelini, AKUT'un felaketlerden kurtardığı insanları ve ailelerini, ve İskender'in aile efradını gereğinden çok daha fazla üzmektedir.

Kanımızca kaza ile ilgili yorumların objektif düşünebilen, konu ile ilgili engin tecrübesi olan kişilerin bulunduğu, tarafsız bir ortamda, kazaya uğrayan ekibin ve arama kurtarma çalışmalarında fedakârca çalışmış arkadaşların oluşturacağı bir grubun konu ile ilgili yaşadıklarını ve düşüncelerini aktarmalarının ardından yapılması, basın ahlakı ve etik kuralları açısından daha doğru olacaktır.

Derneğimiz üyelerinin aktif olarak birçok felakette özverili çalışmalarda buldukları herkes tarafından bilinmekle beraber, bazı üyelerimizin şahsında ağır ithamlarda bulunmaktadır. Her zaman derneğimizin çalışmalarında en ön saflarda tüm bilgi ve becerilerini kullanarak çalışmalar yapan arkadaşlarımız arasında, deprem felaketi esnasında yurtdışında tutuklandıkları ve derneğimiz üyesi olmadıkları gibi asılsız haberlere bile rastlanmaktadır. Bu tip ithamlar şahısları olduğu kadar derneğimiz üyelerini ziyadesi ile üzmiştir.

İçinde bulunulan durumun hassasiyeti göz önüne alınarak, değerlendirmelerin ve yorumların tarafsız ve gerçeklere dayandırılarak yapılmasının, ileride tedavi edilemeyecek yaraların açılmasını engelleyeceği düşüncesindeyiz.

Konu ile ilgili olarak hassas davranılmasını teminen gereğini bilgilerinize sunarız.

AKUT Arama Kurtarma Derneği üyeleri

Biz hâlâ iyi niyetli düşündüğümüz için, ülkeye en zor zamanında bu kadar hizmet etmiş ve toplumun sevgisini, sempatisini kazanmış bir kurum, şimdi kendi zor zamanında medyadan yardım isterse, en azından tarafsız ve şeffaf olma konusunda destek alınız diye düşünmüştük.

Sonuçta biz bir kayıp verdik; ailemizde cenaze, içimizde tarifsiz bir acı var. Oysa uzun zamandır beklenen bir fırsatmış bu kaza...

Tam bu süreçte işler öyle bir birbirine girdi ki, doğrusu bizim en zor çözdüğümüz sorunların başlangıcı oldu o günler. AKUT'ta uzun süredir devam eden; temelinde 1999 Marmara Depremleri sonrasında AKUT'un çok hızlı büyümesine ve değişimine ayak uyduramayan, kaliteli yeni kadroların girmesiyle süreçte geride kalan, AKUT'un deprem gibi popüler konuları bırakarak eski dağcılık günlerindeki gibi kalmasını savunan, dağ kazaları merkezli bir kurtarma ekibi olarak devam etmesini isteyen ve dernek içinde sürekli olarak eskiler ve yeniler ayırımı yapmaya çalışan küçük bir grubun fikir ayrılığına dayanan sorunlar açığa çıktı.

Yeni ve çalışkan gönüllülerin aramıza katılmasıyla, AKUT'ta eski yeni ayırımı yapmaya çalışan AKUT'un eski gönüllülerinin bir kısmıyla karşı karşıya geldim. Eskilik yenilik değil hizmettir, hizmetin kalitesidir bizde insanları dernek içinde güçlendiren. Kim sorumluluk üstlenir ve değerlerimize ve kurum kültürümüze bağlı olarak AKUT'a hizmet ederse, sahibi de olur. Kurduğumuz günden bugüne dek AKUT'u yönetirken bakış açım her zaman bu yönde oldu, ekip arkadaşlarımı da hep bu anlayışla belirlemeye gayret ettim. Ancak AKUT'un eski gönüllülerinin bir kısmı bundan hoşlanmadı.

Bu her fırsatta sorun çıkararak küçük grup, o kadar tadımızı kaçırmaya başladı ki, toplantılarımızı bile sağlıklı yapamaz hale geldik. Sonunda bir yere varamayacak olan ama canımızı iyice sıkan bu durumdan nihai olarak kurtulmak ve yönetimdeki yeneden yapılanma sürecimizde kurul üye sayılarıyla ilgili aldığımız kararları uygulayabilmek amacıyla başkanlığı bıraktığımı, yönetim kurulunu düşürdüğümüzü ve olağanüstü genel kurul istediğimi söyledim. Yani derneğin en üst yetkilisi iken ve en az bir yıl daha bu konuma hukuken sahip olacakken görevimi bırakıp, bu çok konuşan azınlığa demokratik bir seçim fırsatı daha verdim. Elbetteki bir teki bile seçimde bir yere varamadı.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'ndeki çalışmalarda bölge-

ye kendi kendine gelip aramıza katılmış yeni bir gönüllü, eski-lerin dernek içinde sürdürmeye çalıştığı ve benim şiddetle karşı çıktığım anlayıştan rahatsızlığını bakın nasıl dile getirmişti o günlerde e-posta grubumuzda.

Sevgili arkadaşlar,

Şu eski-yeni olayından artık fazlasıyla sıkılmaya başladım. Hiç kim-  
senin önceyi inkar etmek ve önceden bu derneğe emek verenlere  
karşı bir takıntısı yok, ama nedense insanların yeni üyeler hakkın-  
da bazı takıntıları var bu atılan her mail'de açıkça belli oluyor. Hep  
demokrasiden bahsediyorsunuz bu nasıl demokrasi anlamış deęi-  
lim, galiba burada demokrasi insanların kendi işine geldiği gibi uy-  
gulanıyor. Sevgili arkadaşlar demokrasi, eski yeni ayrımı yapmak  
mı, yoksa burası asker ocağı mı da devrecilik yapmaya çalışıyorsunuz,  
yoksa çekmemiz gereken veya ödememiz gereken bir bedel mi  
var, yoksa burnumuzun sürtülmesi mi lazım.

Hadi gelin eski yeni ayrımı yapalım hangi eski üye depo taşı-  
maya geliyor, hangi eski üye bize derneğin yapısını anlatıyor han-  
gi eski üye derneğin şu en önemli günlerinde insanları birlik olma-  
ya teşvik ediyor, hangi eski üye ya çocuklar siz yenisiniz sizin istek-  
leriniz, bir isteğiniz var mı diye soruyor.

Ne kadar kötü bir ayrım değil mi arkadaşlar. Şahsım adına ko-  
nuşuyorum AKUT'la varolmadım buranın vereceği kimliğe, tuluma,  
bilmem neye ihtiyacım yok. Beni tanıyan herkes bilir yaşantımın  
her döneminde insanlara yardım etmek için elimden geleni yaptım,  
istedim ki en azından yaşıtırlarımla, ne bileyim doğru insanlarla or-  
ganize olarak insanlara yardım edeyim, kabul ediyorum bu derne-  
ğe geç geldim, milletimizin genel huyudur başına bir şey gelmeden  
bazı şeylerin değerini bilmez.

Açık ve samimi söylüyorum arkadaşlar eğer bu olayların sebebi  
bizsek ve eğer her şey yoluna girecekse şahsım adına çekip gitme-  
ye razıyım. bu gün AKUT olmazsa bilmemne KUT var gider onlarla  
çalışırım o da olmadı sivil savunma var, ama dedim ya en büyük iste-  
ğim devlet'den en ufak bir destek almadan halka umut ışığı ol-  
muş bu derneğe hizmet vermek.

Lakin görüyorumki arkadaşlarımız ne kadar eğitim alsa da hâ-

lâ beyinlerine demokrasi kelimesinin tam anlamını yerleştirememişler. Sizden bir ricam var lütfen çıkın bir dahaki toplantıda biz sizi istemiyoruz deyin bizde bilelim, nedir bu ya her mail de yok biz eskiler söyledik böyleydik bizmi dedik insanlara istifa edin diye, biz mi derneği şu kötü duruma düşürdük.

Çıkın söyleyin sizi istemiyoruz diye biz de siz iyi olarsınız diye çekip gideriz tabi problemler bitecekse. Kusura bakmayın biraz sinirlendim umarım anlayışla karşılırsınız.

Bu saçmalıklardan nihai olarak kurtulabilmek amacıyla derneğin başkanı olarak Şubat ayı başında, 8 Mart 2000 tarihi için Olağanüstü Genel Kurul kararı aldırıldım Yönetim Kurulu'na. Ancak hiç beklenmedik bir şekilde 29 Şubat 2000 tarihinde İskender'in çok acı kazası yaşanınca doğal olarak 8 Mart'ta Genel Kurul toplantımızı yapamadık ve 22 Mart'a erteledik. Nitekim 22 Mart 2000 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında da ekibimle birlikte yine oyların %90'ından fazlasını alarak *(98 üyenin 92 geçerli oyunun 87 tanesini ben almıştım)* yeniden yönetime gelmemizin ardından, zaten beklenen kopma, ne yazık ki kaderin bir cilvesi olarak tam İskender'in kazasından sonra yaşandı.

22 Mart 2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden yönetim görevini alınca bu çok konuşan azınlık taktik değiştirdi ve bir hafta sonra, 29 Mart 2000 tarihinde, ağır suçlamaların ve bir dolu iftiranın olduğu bir dilekçe ile AKUT'tan istifa ettiklerini açıkladılar. Ancak bunu öyle bir planla ve kurguyla yaptılar ki, tam o dönemde AKUT'un üzerine gitmek için fırsat kollayan bazı basın mensupları için harika bir malzeme oldu bu. İftira dolu istifa dilekçelerini sadece AKUT'a değil, dağcılarının kullandığı ve medyanın ulaşabileceği ortamlara da yolladılar. Sonrasında ise sürece büyük bir şevkle medyanın fırsat kollayan bazı kanalları da girdi ve bize kendimizi savunma hakkımızın bile verilmediği sayısız yalanın söylendiği, suçlamanın yapıldığı bir hale dönüşüp süreç tamamen kontrolden çıktı.

Bu istifacıların görüşleri ve yorumlarına gazetelerde sayfalarca yer verildi de, bizim kendimizi savunma hakkımız bile

doğru dürüst kullanılmadı. O günlerdeki bazı gazetelerin başlıkları şu şekildeydi; “*Sen de mi AKUT*”, “*AKUT’ta neler oluyor*”, “*AKUT rant pazarına döndü*”, “*Yolsuzluk iddiaları derneği sarstı*”, “*Nasuh Mahruki götürücülükle suçlandı*”, “*AKUT 4 şiddetinde sallandı*”, “*Nasuh eskisi gibi değil*”, “*AKUT’ta istifa depremi*”, “*Paraları cebe atıyorlar*”, “*Gözbebeği dernekte rant kavgası çıktı*”, “*Mahruki’ye ağır suçlama*”, “*AKUT’ta deprem*”, “*AKUT’ta artçı şok*”, “*AKUT’ta kötü kokular*”, “*AKUT komaya girdi*” gibi bizi hem çok yaralayan hem de onurumuzu ciddi şekilde kıran başlıklar atıldı birçok gazetede. Hem de hiçbir araştırma yapılmadan. Birileri bu fırsatı kolluyormuş uzun zamandır.

Bu kitabımla bütün bu hakaretleri sahiplerine geri iade ediyorum...

Bu zor günleri; o günlerde AKUT’un 2. Başkanı Demir Kardeş ve Genel Sekreteri Melih Fidan’ın güçlü ve kararlı liderlikleri sayesinde atlatabildik. Hem içeriği bir arada tuttular, hem de dışarıya doğru mesajların açık olarak iletilmesini sağladılar ve hiçbir konuda taviz vermediler.

Bu haberleri gündeme taşıyan medya mensupları, istifa edenlerin üçünün de sürekli olarak AKUT’un kurucu kadrosunda olduğu haberini geçti, oysa web sayfamızda dernek tüzüğüne bakarsalar, bu kişilerin kuruculardan olmadıklarını hemen görebilirlerdi. Ancak burada asıl anlaşılması gereken konu, Ağrı Dağı’ndaki kaza sonrasında Fatih Altaylı’nın konuya ilgisi nasıl İskender’in ardından olayın gerçek boyutunu ortaya çıkartmak değilse, bu kişilerin üzerinden yapılan haberlerin de, birtakım hatalar varsa düzeltilmesine önayak olup AKUT’a bir fayda sağlamak olmadığını aşikar olduğuydu.

AKUT gibi sürekli iyi işlerle anılan bir kurumda, bir yerden sonra iyi şeylerin bir haber değeri kalmıyormuş. Eğer AKUT’ta kötü bir şey olursa haber değeri vardır düşüncesi ile hareket edilerek, gözümüzün bebeği AKUT’umuza, gerçekte ise sizlere, yani Türk milletine ait olan AKUT’a ciddi bir zarar verildi.

Daha 6 ay öncesine kadar ülkenin en fedakâr, en yürekli, en kahraman insanları olarak yere göğe sığdırılmayan AKUT gö-



nüllüleri ve başta şahsım olmak üzere AKUT'un lider kadrosu bir anda yolsuzlukların, ahlaksızlıkların, paraları cebe indirmelerin, anti demokrarik uygulamaların sorumlusu olarak ilan edildi ve kendimizi savunma hakkımızın bile verilmediği acımasız bir yargısız infaz süreci yaşandı.

## FATİH ALTAYLI İLE YAŞANAN SORUNLAR VE TEKE TEK PROGRAMI

Fatih Altaylı ilerleyen günlerde, AKUT ve Nasuh Mahruki hakkında zehir zemberek yazılarına 3 Nisan 2000 ve 5 Nisan 2000 tarihlerinde de devam etti. 3 Nisan tarihli, "AKUT'ta neler oluyor" başlıklı yazısında; *"AKUT'un kurucularından ve üyelerinden bazıları istifa ettiler"* diye başlıyor ve *"Kuruluş gününden bu yana demekte çalışan kurucular istifa ediyor. AKUT'u ele geçirenler ise kınıyor"* diyordu. Arkasından da, *"Başta İskender İğdir, bir grubun pırl pırl bir girişim olarak başlattığı AKUT, biraz medyanın şişirmesi, biraz halkın yoğun ilgisi ve çokça da kimi AKUT üyelerinin bu ilgiyi kişisel ranta dönüştürme niyeti yüzünden yanlış yola saptı."* gibi hem yalan yanlış bilgiler veriyor, hem de altı boş iddiaları birer gerçeklikmiş gibi köşesinde kullanıyordu. (Ek: 54)

Daha bu yazının üzerinden iki gün geçmeden, bu sefer 5 Nisan'da "Yoldaşlar it olur mu?" başlığıyla daha saldırgan bir yazı yazdı köşesinde. Sanırım çok tekrar edilirse belki daha inandırıcı olur diye düşünüldüğü için bu istifa eden 3 kişinin yine AKUT kurucuları olduğu ifadesi yazının merkezindeydi. Hatta nasıl böyle bir yargiya kapıldığını anlayamadığım bir şekilde; *"Nasuh*

Mahruki için dün “it” bendim. Bugün ise AKUT’u birlikte kurduğu arkadaşları it olmuş.” gibi çok gereksiz ve kaba bir söylem kullanmıştı. Arkasından da şunları eklemiştir; “Benim haftalar önce AKUT’la çeşitli isimleri özdeşleştirmeyin derken ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Bakın güzelim girişim nasıl yerle bir oluyor. Toplumdaki oluşan sempati, AKUT kelimesini sihirli bir anahtara dönüştürünce, kişilik transformasyonu başlıyor. AKUT’a hediye edilen cipler bar kapılarına çekiliyor, ‘Trophy’ düzenleyicileri ile pazarlıklar yürütülüyor. AKUT kişisel çıkarlar için kullanılan bir araç oluyor.” Ne anlama geldiği belli olmayan ama tam çamur at izi kalsın düşüncesiyle yapılmış bir dolu uydurma saptamanın yanı sıra, AKUT’a hediye edilen ciplerin barlara çekilmesi, Trophy’cilerle pazarlıklar yürütülmesi –ne pazarlığıysa artık– gibi garip ifadeler de kullanmıştı. (Ek: 55)

Artık tam bir sorun haline dönüşen bu olayı iyice pekiştirmek için, 18 Nisan 2000 tarihinde yayınlanacak olan “TEKE TEK” programında; “AKUT’ta son gelişmeler”, “AKUT tartışmasında son nokta konuluyor”, “AKUT’un içindeki depremden son gelişmeler” başlıklarıyla gazetelere de ilanlar vererek AKUT ve Nasuh Mahruki ile ilgili konulara son noktanın koyulacağını duyurdu. Bu ilanların içeriğini de sizle paylaşmak istiyorum. Bu kurucu üye yalanı yine elbette ki başköşeydi ama bu kez dahası da vardı. Bakın ne iddialar vardı yayınlanacak program hakkında; “İstifa eden 3 kurucu üye ve usta dağcılar AKUT gerçeğini bu akşam Altaylı’ya anlatacaklar. İskender İğdir ölümüne mi terk edildi? AKUT nasıl bu hale geldi? Arama Kurtarma takımını dağılma noktasına getiren sebepler neler?” Bu ifadeler henüz program yayınlanmadan bile izleyiciyi zaten belirli bir yönde şartlandırmaya yönelik seçilmişti. AKUT’un dağılma noktasına geldiği iddiası gibi, ama kazanın üzerinden 49 gün geçtikten sonra İskender İğdir’in ölümüne mi terk edildiği sorusunu, hem de gazetelere ilanlar vererek sorabilmek bence çok özel bir ruh hali gerektirirdi. (Ek: 56)

Program boyunca, ortak noktaları Nasuh Mahruki’ye karşı düşüncelere sahip olmak olan 7 kişi sayısız gerçek dışı beyanda bulundu ve Fatih Altaylı da gayet kurnazca bu iddiaları kışkırtarak 1-1.5 saat boyunca bana hep birlikte hakaret ettiler, akıl al-

maz şeylerle suçladılar ve küçük düşürdüler. Hiç tanımadığım insanları kurtarmak için bile oradan oraya koşturan beni; en sevdiğim dostlarımdan birini aramamakla, arama kurtarma çalışması yapmamakla suçladılar, hatta lafı cinayet gibi kaza noktasına bile getirdiler. Yayın akışı sırasında ekranın altından sürekli olarak programa telefonla katılmak isteyenler için telefon numaralarını geçirdiler ama defalarca denememize rağmen AKUT'tan arayanları canlı yayına bağlamadılar.

Bu programdan sonra Ayşe Arman bizi tarafsız bir gözle dinleyip, 24 Nisan tarihinde *Hürriyet* gazetesindeki köşesinde AKUT'luların yorumlarına yer verdi. (Ek: 57) Aşağıda bu yorumlardan bazıları bulabilirsiniz.

AKUT Antalya Ekip Lideri Yılmaz Sevgül şunları söylüyor Ayşe Arman'a; "*Önce Fatih Altaylı'ya programının adını hatırlatayım; "Teke Tek" Nerede karşıt görüşler? Ben sadece 6 kere aradım. Her seferinde oyaladılar ve bağlamadılar. O zaman neden telefon numarası veriyorlar? Amaç boş kaleye gol atmak mı? Benim adım geçiyor. Allah aşkına bana cevap hakkı doğmuyor mu? Ben anlamadım bu işi.*", "... biz dün ne idiysek bugün de oyuz. 120 asil üyeden üçü istifa etti. Bu AKUT'un parçalandığı, bölündüğü anlamına gelmez. Bağlanabilseydim programa bunları anlatacaktım."

AKUT ikinci başkanı Demir Kardaş da, Ayşe Arman'ın röportaj sırasında sorduğu; "*Bütün bu rakamların çarpıtıldığını düşünüyorsanız, neden programa bağlanıp bunları söylemediniz?*" sorusuna şu cevabı veriyor; "*13 dakika hatta açık bekledim. Tolga diye biriyle konuştum. Bana dedi ki, 'önümüzdeki programda bunları söyleyebilirsiniz.'* Ben de, '*aynı insan kitle sine hitap edemeyeceğimi söyledim.*' Sonunda bağlanamayacağımı söylediler."

AKUT Genel Sekreteri Melih Fidan da "*Beni de bağlamadılar*" diyor.

Kaza sonrasında İskender'in yanına Yılmaz Sevgül'le birlikte ilk ulaşan AKUT Ankara ekibinden Ertuğrul Melikoğlu da benzer sıkıntılarla karşılaşıyor telefonla bağlanmaya çalıştığın-

da ve şunları anlatıyor; *“Sarıldım telefona. Programı aradım. Geri arayacaklarını söylediler, aramadılar.”*, *“AKUT bir kişinin ya da birkaç kişinin oluşturduğu bir şey değil ki. İskender’in kazasının AKUT’u karalama kampanyasında kullanılması beni çok rahatsız ediyor.”*

Bu röportajın üzerine Fatih Altaylı kendi köşesinde bana 4. defa yer ayırarak, Ayşe Arman’ın 24 Nisan’da AKUT’lularla yaptığı röportajı da, hemen ertesi günü 25 Nisan’da yine kritik etmekten geri duramıyor ve *“Sınıf kavgası değil bu”* gibi garip bir başlık altında, benim yanımda 9 kişinin öldüğü gibi tamamen uydurma bir şey söylüyor ve şunları ekliyor; *“Ayşe de çanak sollarla Mahruki’yi temize çıkarmaya çalışıyor”, “Nasuh bana 3. sınıf gazeteci ve 3. sınıf televizyoncu diyor. 1. sınıf dağcının yanında şimdiye dek 9 kişi ölüyor. Depremzedelere yardıma yanında sevgilisiyle gidiyor. O yüzden 1. sınıf oluyor herhalde. Mahruki beni bıraksın da vicdanı ile hesaplaşsın önce”*

Vicdan ha, ben buna ne diyeyim ki artık. Herhalde bu ülkedeki vicdanı en rahat insanlardan biri benim. Kaçımıza 100’den fazla can kurtarmak, 700’den fazlasının kurtarılmasında da payı olmak nasip olmuştur bir ömürde...

Sonuç olarak bu konu zaten başlangıcında da AKUT’a bir fayda sağlama amacını gütmemişti, bitişinde de gütmeydi.

Gelelim Teke Tek programında yapılanlara. Programda kendimi savunma hakkı verilmeden bana yöneltilen suçlamaları bir ibretlik belgesi olarak buradan sizlerle de paylaşmak istiyorum; Bırakın sebep olmayı, nasıl olduğunu bile görmediğim bir kazanın sorumluluğunu bana yüklemeye çalışarak İskender İğdir’in ölümünden sorumlu olmakla, kazadan sonra İskender’i aramayıp ölüme terk etmekle, bu olay sonrasında AKUT’tan istifa eden arkadaşlarımdan *“it ürür kervan yürür”* diyerek birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma değer vermemekle, *(konuyla hiç ilgisi olmayan bu sözü çok başka bir konu için ve başka bir zamanda söylemişim)* kaza ile ilgili gerçekleri gizlemekle, Türk halkının gönül verdiği bir oluşumu dağılma noktasına getirmekle, Ağrı Dağı’na tırmanan ekibin sorumluluğunu üstlenmemekle, bulguların İskender İğdir düştüğünde ölmediğini gös-

terdiği halde arama yapmayarak ölüme sebebiyet vermekle, *(bu vicdansızlığa ve ahlaksızlığa söyleyecek söz bulamıyorum)* olayın kapanması için ekipte bulunanlara fikir empoze etmekle, sponsor bulamayacağım için hatalı olduğumu kabul etmemekle, hatamı gizlemekle, yaptıklarım ile hatalı olmaktan çıkıp suçlu olmakla, AKUT'la ilgisi olmayan bir kazaya ilişkin açıklamayı, AKUT'ta yaparak kendimi aklamakla, *(kazayı yaşayanlar da, kazaya kurban giden de, arama kurtarma çalışmasını yapanlar da AKUT'lyken –Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eşsiz desteğini burada anmamız gerekir– konu nasıl AKUT'la ilgili olmuyor bunu hiçbir zaman anlayamadım –otel salonu mu kiralayacaktık bu toplantı için)* kurtarma çalışmalarını şova dönüştürmekle, dağcılık etiğine– sporcu ahlakına yakışmayan davranışlar sergilemekle, ben merkezci davranmakla, Düzce Depremi'ne kurtarma çalışması için giden helikopterden arama kurtarmacı bir şahsı indirip yerine kız arkadaşımı bindirmekle, *(buna ne diyeceğimi bilemiyorum –yalan söylemenin de bir ölçüsü– mantığı olur)* AKUT'tan uzaklaştırılmamı gerektiren kişisel yanlışlar yapmakla, AKUT'u bir gelir aracı, bir rant olarak kullanmakla, halktan alınan paraları lüks otellerde harcamakla, *(iftira atıp açıklama yapmamak ne kadar kolay bir şey değil mi –hele karşınızdaki kendini savunamıyorsa)* bilgiyi tekelleştirmekle, AKUT'u kişisel amaçlarla kullanmakla, kişisel rant elde etmekle, vs, vs.

Nasıl bir “Teke Tek” programıysa bu. Bir tarafta boş bir kalle, öbür tarafta da karşılarında kimsenin olmamasının rahatlığıyla ve sürekli altyazıda ilan edilmesine rağmen telefonla da kimsenin bağlanamayacağını garantisiyle atıp tutan 7 kişi, bir de Fatih Altaylı.

İyi maç doğrusu!

Şu anda en çok merak ettiğim şey; bu ahlaksız oyunun bir parçası olan ve/veya alet olanların bugün veya ileride yaşları ve dünya görüşleri olgunlaştığında vicdanlarıyla nasıl bir hesaplaşma yaşayacaklarıdır...

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna inancım önemli ölçüde yara almış olsa da, hukukun kendisine olan inancım nede-

niyle yedi yıldır sabırla ve kararlılıkla hukuk mücadelesi veriyorum. Bu süre içerisinde tahmin edebileceğiniz gibi, AKUT'u ve beni ilgilendiren, kamuoyuna duyurmak istediğimiz haberlerin paylaşılmasının da kapalı kapılar ardında her fırsatta engellendiğini bilmem söylememe gerek var mı? Hiç sordunuz mu kendinize; *"bu AKUT ne yapıyor, bu Nasuh Mahruki nerelerde, neden artık medyada pek görünmüyorlar"* diye. Elinizi vicdanınıza koyup bir sorun kendinize; nerede ise 24 saat en seviyesiz ve kalitesiz programların yayınlandığı, her şeyin magazin ve televole anlayışıyla yorumlandığı, topluma hiçbir faydası olmayan insanların ve yaptıklarının rol model olarak sunulduğu bir televizyonculuk anlayışının hâkim olduğu bu ortamda, acaba gönüllülük ve karşılıksız yardım ilkeleriyle 700'den fazla can kurtaran AKUT'un yaptıkları kamuoyu ile hak ettiği kadar paylaşılıyor mu diye.

İskender'in kazası, Türkiye'de ilk kez bir dağ kazasının bu kadar uzun süre gündemde tutulduğu bir olay olarak basın tarihinde yerini aldı. Bu ülke bugüne dek 40'tan fazla dağcısını dağ kazalarında kaybetti. Bunlardan hiçbiri bu gazeteciler veya televizyoncular tarafından anmak için bile konu edilmedi. Ülkemiz iki Dağcılık Federasyonu başkanını dağ kazalarında kaybetti ve ikisi de en fazla 2-3 gün gündemde kaldı da, İskender'in kazası babacığı da bu acıya dayanamayıp aramızdan ayrılıncaya dek gündemde tutuldu.

Bir baba düşünün ki; ne yapacağını bilemez halde evlat acısı ile yanarken, dört bir yandan evladının kazasının bütün sorumlusunun evladiyla kader birliği yapmış Nasuh Mahruki olduğu düşüncesi ile her gün karşılaşmak zorunda bırakılsın. Yusuf amca, İskender'in babacığı; bütün acılarına rağmen defalarca AKUT'u ve bizi korumak için açıklamalar yapmak zorunda kaldı, **(Ek: 58)** hatta bir basın duyurusu bile yayınladı.

Aşağıda bu basın duyurusunu okuyabilirsiniz;

Sevgili oğlumuz, kardeşimiz, biricik İskenderimizi 29.02.2000 tarihinde, Ağrı dağında meydana gelen acı bir kazada kaybettik.

İskender çok iyi bir dağcı, tecrübeli bir doğa adamıydı. 12 yıllık aktif dağcılık hayatında kendisini çok iyi yetiştirmiş, bu sporu en iyi

şekilde ve çok severek yapmıştır. Zirve dönüşü sırasında olan bu olay tamamen şanssız bir kazadır. İskender'imizin başına geldiği gibi, diğer arkadaşlarının da başına gelip, hepsini kaybedebildik.

Olayda herhangi bir ihmal, kasıt veya kötü niyet olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, onlar İskender'in çok uzun yıllardan beri birlikte olduğu, güvendiği, en az İskender kadar tecrübeli can dostlarıydı. Eğer kaza sırasında yapabilecekleri birşey olsaydı, aynen İskender'in onlar için yapacağı gibi, kendi canlarını teredütsüz tehlikeye atıp, onu kurtarırlardı.

Kaza sırasında arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Devletimize, ailemizin bu çok zor döneminde yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Ailesi olarak acımız sonsuzdur. Bu acılı günlerimizde basında çıkan birtakım haberlerden fazlasıyla etkilenmekteyiz ve acımız daha fazla artmaktadır. Bu olayların daha fazla büyütülmeden sonlandırılmasını rica ediyoruz.

İskender'in Babası

Yusuf İğdir

İçine attığı dayanılmaz acıya rağmen, oğlunun arkadaşlarını korumaya çalışan, ancak medyamızın ve ne yazık ki dağcılığımızın ahlaki değerlerini yitirerek gözü hiçbir şeyi görmez olmuş bir kısım mensuplarının, İskender'in kazasını 6 - 7 hafta boyunca gündemde tutma çabaları sonucunda, Yusuf amca bu acıya daha fazla dayanamadı ve 52 gün sonra biricik oğlunun yanına gitti. **(Ek: 59)**

Allah bu yiğit oğula da, yiğit babaya da rahmet eylesin. İstemeden de olsa sebep olduğumuz acılar için umarım ruhları bizi affeder...

Hayatımın en üzüntü verici süreçlerinden biri olan bu dönemi sizlerin desteğiyle atlatabildim. Bu süreçte sizlerden gelen ve bana muazzam bir direnme gücü veren destek mesajlarımızın bir kısmını da, kitabımın bu bölümünde sizlerle paylaşmak istiyorum.

Her birine çok teşekkür ederim; onlarsız yapamayabilirdim...

Öncelikle çok değerli arkadaşınız İskender İğdır'ın elim bir kaza sonucu yitirilmesinden duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Hayatını insana ve doğaya adanmış böyle kişilerin zamansız kaybı beni her zaman derinden yaralamıştır. Şahsınızda tüm AKUT camiasına başsağlığı dilerim. Ümit ediyorum bu yitirilmişliğin ardından nice İskender'ler doğar. Ülkemizin böyle insanlara her zaman ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Ulusal basından takip edebildiğim kadarıyla görüyorum ki, İskender sağlam karakterini, vakur kişilik sergileyen babasından ve ailesinden almış, siz yakın dostlarıyla birlikte de perçinleşmiş ve zenginleşmiştir.

Bazı özdeyişler vardır ki insanı etkiler. Beni de etkileyen bir özdeyişi aktarmak istiyorum; *"hayatımız, yaptığımız tercihlerin toplamıdır."* Sizlerin ve İskender'in tercihleri, yani yaşam felsefesi herkesçe malum. Bu tercih, bu yaşam tarzı çok sevdiği doğanın onu kollarına almasıyla son buldu. Huzur içinde yatsın.

Sizlere eleştiri getirenlere bugüne kadar gösterdiğiniz sağlam davranış biçimiyle gerekli cevabı verdiniz zaten. Bazıları sizlerin medya önüne çıkmanızdan ve onurlu davranışlarınızdan rahatsız oluyor galiba.

Sevgili Nasuh,

Başın sağolsun çok üzüldüm. Unutma ki bu ülkede herkes yaptığıın şeyleri takdir ediyor ve sonuna kadar yanındalar...

Bu güne dek yaptığın ve yapmaktan yılmayacağın tüm iyilikler için binlerce teşekkürler.

Ne olur doğru bildiğin yoldan şaşma...

Sana ve AKUT'a ve İskender'i tüm sevenlere bas sağlığı dilerim.

...

Tüm Türkiye gibi ben de acınızı paylaşıyorum. İskender İğdır'ın ailesine ve sizlere sabır diliyorum. Basında çıkan terbiyesizliklerin sizi üzmesine lütfen izin vermeyin.

...

O ŞİMDİ AKUT CENNET TEMSİLCİSİ...



Öncelikle geçirdiğiniz kazadan dolayı ve genç bir arkadaşınızı kaybetmenin acısı için size ve tüm arkadaşlarınıza baş sağlığı dilerim. Eminim ki sevenleriniz ve bizler her zaman sizlerin yanınızda ve arkanızda yer alacağız. İskender de bu tırmanışa çıkarken başına gelebilecek her türlü tehlikeyi göze alarak bu yolculuğa çıkmıştır. Ancak sevgili ve saygıdeğer gazateci birkaç arkadaşın size yönelik tenkit ve saldırısını tek kelimeyle kınıyoruz. Çünkü her insanın bu tür yolculuklara ve tehlikeli spora başlarken her türlü kaza ve tehlikeyi göze alarak böyle bir harekete kalkışacak öz güveni ve hür iradesi vardır.

Böyle bir kazanın olmasını kimse istemezdi, kimse kimsenin canına mal olacak bir harekette bulunmak istemezdi ama oldu ve yaşandı. Üzücü bir durum ama İskender Türk dağcıları ve AKUT üyesi şehidi olarak hiçbir zaman kalplerimizden silinmeyecektir. Beni üzen aynı gazetede çalıştığınız bir arkadaşınız sizi tenkit etmesi ama eminim halkın sağduyusu böyle karalamaları dikkate bileamayacaktır.

...

Sizin ve tüm arkadaşlarınızın acısını paylaşıyor ve sabır diliyoruz. Ve lütfen, bazı kendini bilmez, ne dediğini bilmez, kompleksli kişilerin sizi üzmesine izin vermeyin.

...

Duygularım yoğun ve biçare. Gül yüzlü İskender'in acısını paylaşmak istemek gibi bir hakkım var mı acaba. Siz aynı güzellikteki iki insanın paylaşımlarını ne bilebilirim, ne de yaşayabilirim. Tek bilebildiğim samimiyetimdir. Bazen, kısacık zaman dilimlerinde koca man bir hayatı paylaşırsınız. Bir ömre bedel.

Ne mutlu size.

...

Ben çok üzgünüm ama tabii benim hissettiklerim seninkilerin yanında hiçbirşeydir. Sana başın sağolsun demekten başka bişey diyemiyorum. başın sağolsun... Sana sabır diliyorum, hem de sürekli... Kendini bilmez terbiyesizlerin ne söylediğine aldırmadığını umuyorum.

...

Dünkü basın toplantısında gereken cevabı çok iyi verdiniz umarım anlaşlmıştır dedim ama anlaşılmamış ki akşam Savaş Ay'ın programında bir özür gelmedi. Herhalde sayın Altaylı bilgi topluyor. Ben kendisine bunu yakıştıramadım, eminim diğer okuyucuları da benimle aynı fikirdedir. Neyse daha fazla canınızı sıkmak istemiyorum.

...

Ben 17 yaşında İzmit'li bir depremzedeyim.

Size olan sevgim deprem sırasında inanılmaz büyüdü. Depremden sonra bir dergide İskender abiyle ilgili bir röportaj okumuş. AKUT içinde isimce tanıdığım birkaç insandan biri olmuştum. Bilmiyorum neden ama o röportaj annemi ve beni çok etkilemiş, ona çok ısınmış ve AKUT dendiğinde benim aklıma sizden sonra gelen ikinci isim olmuştum. Bu arada sizlere "abi" diye hitap ediyorum umarım sakıncası yoktur çünkü sizleri kendime çok yakın görüyorum.

Geçen hafta eve geldiğimde annem ağlayarak bana İskender abinin öldüğünü söyledi. Annem kendini tutamıyor, ağlamaya devam ediyordu. Bende ağladım, ağladım çünkü iyilere bu kadar ihtiyacımız varken bir iyi insanın daha aramızdan ayrılmasına üzül-düm. Sonra bin kat daha üzuldüm çünkü sizin gibi iyi insanları sırf gündemde kalabilmek için nasıl yıpratmaya çalıştıklarını gördüm. Sizler bunları haketmiyorsunuz, hem de hiç.

Özellikle, Nasuh abi sana karşı bazılarının tavrı var galiba bu kadar iyi olmanı kiskaniyolar. Deprem zamanı bile senle ilgili bir sürü saçma salak haber çıktı. Yok efendim dinin neymiş... Biliyor musun Nasuh abi, istersen ateist ol, bu hiçbirimizin umrunda değil, biz seni yaptığın işlerle sevdik. İşte onlar bunu anlamıyorlar. 0-6 yaş grubu bile böyle haberden sıkılır.

Dün saat üçe kadar annemle A Takımını izledik. Tek kelimeyle sinir olduk. Şiddeti sevmem ama Fatih Altaylı'nın ağzını burnunu kırmak istedim hem de öyle bir istedim ki... Ölü bir insana saygısı olmadığı için, senin gibi iyi bir insana kendi pisliğini, çamurunu atmaya kalktığı için.... Bu ülkenin medyasının böyle bir huyu var iyi insanları korumak yerine karalamaya çalışmak gibi. Sonra da bütün insanlar bir fırsatını bulduğunda yurtdışına gidip orda yaşama-

ya başlıyor.

Sizin ve AKUT'un yıpranmayacağını biliyorum, buna inanıyorum. Sizin arkanızdan gelecek, sizin izinizi takip edecek birçok genç var, ama o tarz insanların arkasından gelecek milyonlar olmayacak... Belkide bütün bunları sizlerin başarılarınızı kıskandıklarından yapıyorlardır...

İnşallah ben de bu sene üniversiteyi kazanırsam ileride dağcılık kursları alıp, bu sporla uğraşmak ve bir gün AKUT'un üyesi olmak istiyorum; depremde kaybettiğim insanlar için birşey yapamamıştım, ileride başka insanlar için birşey yapıp bunun acısını hafifletmek istiyorum, başka insanlara faydam olsun istiyorum...

Tekrar hepimizin, hepimizin başı sağolsun, yaşadıkça İskender abiyi unutmayacağım.

...

Ben bir opera şarkıcısıyım ve Rize yaylalarına yaptığım bir trekking gezisi dışında, dağcılıkla ilgili en ufak bir bilgi sahibi değilim. Bu nedenle size yazılı ve sözlü basında yapılan eleştirileri teknik olarak değerlendirme şansım yok. Ancak yüreğimin gözüyle baktığım zaman bile, yapılan tüm eleştirileri çok zamansız, mesnetsiz ve acımasız buluyorum, hele bugün *Hürriyet* gazetesindeki yazınızı okuduktan, ne kadar büyük bir üzüntü ve yıkım yaşadığınızı gördükten sonra bu yazıyı yazmaya karar verdim.

Benim söyleyeceklerim sizin için ne değiştirir bilemiyorum, ama "tahammüden" arkadaşınızın ölümüne seyirci kaldığınıza, yetersiz bir ekip başı olduğunuza, veya neredeyse para ile satın aldığınız dağcılık birikimi ve başarılarınızla ilgili söylenenlere inanmak akıl dışı!

Sizin sansasyondan uzak samimiyetiniz, idealizminiz ve alçakgönüllülüğünüz bize basın yoluyla yeterince yansıdı ve söylenenler bunu değiştirmeye yeterli değil.

Size en çok destek olunması gerekirken, böyle acımasızca köstek olunması sizi incitmesin lütfen. Bizim, sizin ve arkadaşlarınızın varlığı ile duyduğumuz gurur, huzur ve yapacaklarınıza olan inancımız, belki böyle bir zamanda duymaya ihtiyacınız olan şeylerdir diye yazıyorum.

...

İlk önce sevgili kardeşimiz İSKENDER İÇDIR'ın kaybından dolayı size ve AKUT ailesine taziyelerimi bildiririm. Bazı köşe yazarları İSKENDER İÇDIR'ın kaybını size yüklemeye gayreti içine düştüler. Ne sizin basın açıklamasını, ne de 05-03-2000 tarihindeki yazınızı beklemeden karalama kampanyasına dönüştürdüler. Profesyonel davranışlarınız ve hiçbir polemige girmemeniz güzel bir davranıştı.

...

Her pazar gibi bugün de sabah çayımı almış içiyordum. Bir yandan da gazetelere göz gezdiriyordum, işte o sırada yazınızı gördüm. Bu hafta belki yazmazsınız diye düşünmüştüm çünkü oldukça yorgun olmalıydınız, hem fiziken hem ruhen. Ama yazınızı görünce çok sevindim ve okudum, okurken gözlerim yaşlarla doldu. İnanıyorum ki benim gibi birçok insanın bu yazıyı okurken gözleri yaşarmıştır. Bütün olanları büyük bir yüreklilikle anlatmışsınız daha sizden ne isteyebilirlerki. Dün akşam istemeyerek de olsa A Takımını izledim, umarım o programla bu olaya bir nokta koymuşlardır. Sizleri artık rahat bıraksınlar, sizleri üzerken bizleri de üzüyorlar. Hepimiz üzülüyoruz ve hepimiz sizin arkanızdayız. Sadece gençler değil, anneler babalar da...

Yazınızın sonunda dediğiniz gibi, artık arkanızda hem bir meleşiniz hem de bizler varız.

...

Bu memlekette iş yapan insanları üzme, küstürme ve kırma bahane arıyoruz maalesef. Çamur at izi kalsın politikası generimize işlemiş. Nerede dürüst, yaptığı işi doğru düzgün yapan, sevilen, saygı gören, takdir edilen insan ya da kurum varsa ilk fırsatta yok etmeye, adını kirletmeye, saygınlığını zedelemeye can atıyoruz. Ama lütfen hiç olmazsa Nasuh Mahruki için bunu yapmayalım. Allah'tan gelen bir kaza sonucu yaşanan facianın sorumluluğunu O'na yıkıp da bu idealist insanı küstürmeyelim. Çünkü toplum olarak böyle insanlara ihtiyacımız var. Her zaman...

Bu kez atılan çamur atanın ellerine yapışsın!

...

Arkadaşınızın ölümüne gerçekten çok üzüldük. Böyle üzücü bir olayda dahi kötü niyetli insanlar çıkabiliyor. Siz onlara aldırmayın, kendinize iyi bakın çünkü siz önemli bir insansınız, hayat devam ediyor...

...

Birkaç gün önce yaşadığımız kazadan dolayı size ve arkadaşlarınıza geçmiş olsun diyoruz ve kaybettiğiniz çok değerli arkadaşınız için size ve AKUT'a başsağlığı diliyoruz. Ayrıca kaza hakkında yapılan yorumların haksız olduğuna inanıyoruz. Sakın moralinizi bozmayın ve kendinize inancınızı kaybetmeyin. Türkiye'nin size ve arkadaşlarınıza gerçekten ihtiyacı var.

...

Çok güçlü ve çok geniş bir yüreği var AKUT'un. İskender de bu yüreğin bir parçasıydı. Bilmiyorum bir yerlerde bizleri ve sizleri izliyor olduğuna inanıyorum. Herkesin onun gidişi ardından çok üzgün olduğunu da ve onu yattığı yerde rahatsız etmeye çalışan bir grup zamansız, bilgisiz ve küstah insanın haddinden gelineceğine de inanıyorum. Kendim için söylüyorum, hiç tanımadığım insan için gözyaşı döküyorum. Hiçbir psikolojik rahatsızlığım yok ama bu kadar yoğun hissediyorum garip bir şekilde acısını. Yüreğim inancım hep sizin yanınızda ve sivri dilim de hep size cephe almaya çalışan kendini bilmez üç beş çapulcu karşısında olacak. Keşke sizler yani AKUT için ve İskender için gerçek anlamda bir şey yapabilseydim. Sevgi, umut mücadele hep kanatlarınızda olsun ve canlı olan, yaşam olan her yerin, her şeyin üzerine kanatlarınızdan süzülün...

...

AKUT olarak sizlerin son zamanlarda Türkiye'de faaliyet gösteren en düzgün ve disiplinli kurum olduğunuza inanıyorum. Başınıza gelen bu üzücü olayın tamamen bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Size gösterilen haksız ve yersiz eleştirilerin hiçbirine katılmıyor ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz bu zor günlerinizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yaptığınız doğru ve insanlık yararına olan tüm işlerinize bundan sonra daha da sarılmanızı diliyorum. Tekrar başınız sağolsun, acınızı paylaşıyoruz.

...

Birlikte birçok şey paylaşmış olduğun, değer verdiğin, inandığın ve gelecekte bir dolu projeyi yine birlikte gerçekleştirmeyi umut ettiğin bir dostunu, İskender'i kaybetmenin acısını senin kadar derinden olmasa da hissediyoruz.

Hayatını, insanlara yardıma adanmış birini, saçma sapan eleştirilerle hedef tahtası haline getirenlerin üstesinden yine sen ve senin gibiler gelecektir. Dürüstlüğünden hiçbir zaman en ufak bir şüphe duymadığımız Nasuh Mahruki'nin, kendine ve İskender'in adına yakışacak bir şekilde, yine tüm yüreği ve benliğiyle amacının peşinden koşmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bu inancı paylaşanların vereceği güçle yolunun açık olmasını diliyoruz.

...

Gerek basında yer alan dağcılık sporu ile ilgili başarılarınızı, ve gerekse (ve özellikle) başkanı olduğunuz AKUT'un hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki başarılı kurtarma çalışmalarını hayranlıkla takip eden sıradan bir vatandaşım.

Son günlerde kaza ile ilgili bazı TV kanallarında çıkan şahsınıza yönelik saldırıları kınadığımı bildirmek istiyorum. Dağcılık sporunun "D"si hakkında dahi doğru dürüst fikir sahibi olmadıkları konuşmalarından bile anlaşılabilir bazı insanların ve bu insanların medyatik ya da gündemde olma kaygılarına alet olan yayıncıların rating uğruna sizi ve sizin şahsınızda AKUT derneğini yıpratmalarına izin vermeyeceğinizi biliyorum.

Deprem felaketinde kurtardığınız hayatlarla gönlünde taht kurduğunuz Türk halkının bir ferdi olarak, bu konudaki düşüncelerimi ve manevi desteğimi aktarmayı sizlere karşı bir borç ve sorumluluk olarak hissettim.

...

Siz bu ülkenin yetiştirdiği en değerli insanlardan birisiniz. Eline geçen ilk fırsatta medyatik olmaya çalışıp size sataşanlar da bu ülkenin siyasetçi özentisi yüz karalarıdır. Bizler ve bizim gibi milyonlarca insan sizi tanıyor, inanıyor, güveniyor. Siz bu ülkenin gururusunuz. Sizi yıpratmalarına izin vermeyin.

...

Yüzlerce insanın yarasını sarmak adına günlerce açlığa, yorgunluğa ve korkuya direnmiş olan sizler yaşamınızın anlamını çoktan çözüp varoluşunuzu çoktan gerçekleştirdiniz, tıpkı İskender İğdir gibi...

Masalarının başında oturup duvarlarında asılı olan takvimlerindeki Ağrı'yı seyredip kolayca 'ben olsaydım...' senaryoları yazan birkaç kişi emin olun ki sadece kendi kıskançlıklarının ve kötücül yüreklerinin sözcüsüdür. Dünyadaki her insanın akrabası, her ailenin bireyi oldunuz siz. O alçakca ithamları yazanlar değil sizler bu dünya halkının yüreğindesiniz... Ne söylerlerse söylesinler biz acınıza saygı duymaya, sizlere hayranlık, gıpta ve sevgi duymaya devam edeceğiz... İskender de sizler de şanslısınız aslında, çünkü görevinizi fazlası ile yaptınız. Yozlaşan, kötüleşen dünya ve insana bakıp umutsuzlaşanlar için sevgi, umut ve yaşam sevinci oldunuz...

Bir Kızilderili inanışına göre bir insan kendine yapılan iyiliğin karşılığını 10 insana iyilik yaparak ödemeliymiş...

Bizlerden alacaklısınız...

...

Yaptıkları Türk ve Dünya kamuoyunun önünde olan ekibinizin ve yine yaptığınız tırmanışlar ile kendinizi fazlası ile ispat etmiş bu konuda ne kadar profesyonel birisi olduğunuzu topluma kabul ettirmiş birisi olarak, sizin bu elim kaza ile yıpratılmak istenmesi belki bu kaza kadar bizleri üzmüştür. Özellikle suçlamalar -ki hiçbir dayanağı yoktur, bizleri ziyadesi ile kedere bürüdü.

...

Nasuh Bey, Ben dağlara ve doğaya âşık biriyim, dağcılık konusunda amatör sayılıyım ama bu amatörlüğüm ile bile o Fatih Altaylı denilen seviyesiz kişinin ileri sürdüğü iddialara gülemiyorum bile. Bir insan bu kadar cahil olamaz, bilmediği konularda bu kadar dik kafalı olup, biliyor havalara girip tereciye tere satamaz. Bu şahıs bilinç altına yerleşmiş olan komplekslerini, toplumda sizin gibi başarıları ile ön plana çıkmış insanları hedef alarak, egolarını tatmin yoluna gitmektedir. Bu insan her zaman bardağın boş tarafını

görecek kadar iticidir. İnsanların başarısını çekemez, antipopülarizm bu insan için bir yaşam biçimidir. Her zaman her şeye saldırmak yaklaşımını bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu şekildeki bir karakteri hiçbir doğa dostunda göremezsiniz, dolayısıyla insani olmayan bir davranıştır. Özellikle insanların acısına saygısızlık, özellikle zamanlama konusunda yapılan böyle bir hata, hatayı yapanın kişiliği konusunda yeteri kadar bilgi verir, örfünü ve geleneklerini bile hiçe sayarak yapılmış böyle hatalar toplum tarafından affedilmez.

Eğer bir gazetecinin anlatacak bir fikri yok ise ve yine o gazetesinin uzmanlaştığı bir alan yoksa, malzeme sıkıntısı çekecektir ve onun için en kötüsü gündemde kalamayacaktır. İşte böyle bir insan olan Altaylı en kolayını seçerek insanları suçlayarak, saldırmakla kendisine malzeme çıkarıyor, malumunuz ki reklamın iyisi kötüsü olmaz.

...

Nasuh Bey, Lütfen bu insanı muhatap alıp cevap verme nezaketini göstermeyiniz, çünkü ekmeğine yağ sürüyorsunuz, sizin ve sizlerin seviyenizde birisi değil ve nezaketten yoksun birisi. Programları seyrettim ve çok üzüldüm. Sizler gerekli açıklamaları lütfen genel olarak basın açıklaması şeklinde yapmaya devam ediniz (-ki yapıyorsunuz), toplumu aydınlatmanın en iyi yolunun bu olduğuna inanıyorum.

Bu tür olumsuz olayların üst üste gelmesinin sizleri yıldırmayacağını biliyorum. Şunu unutmayınız ki toplumdaki sağduyulu insanlar sizin ile beraber, her ne kadar sesleri, diğerleri kadar çıkmassa da.

...

Bu insanları anlamak çok zor. Neden hep bir suçlu aramak zorundadırlar ve neden insanda vicdan azabı yaratmak için bu kadar çaba sarfederler? Sizin asla bu tip suçlamalarla karşı karşıya kalmamanız gerekiyordu. Bir gün insanlar tekrar size ihtiyaç duyduğunda ve siz yine orada olduğunuzda, o zaman bu insanlar tarafından "O bir melek" diye adlandırılmaya hazır olun. Bu insanları anlamak o zaman çok daha güç olacak.



...

Televizyon ve gazetelerin, Fatih Altaylı'nın, size yönelttiği hak-sız ve yanlış eleştirileri büyük bir üzüntü ve isyanla izliyorum. Tüm bunların altında derin bir kendine yetmezlik ve dolayısıyla haset yattığını düşünüyorum. Umarım siz de böyle düşünüp bu yersiz ke-limelerin sizleri yaralamasına müsaade etmezsiniz. Çalışmalarınız bizler için bir umut ve bir harekete geçme duygusu oluşturdu.

O günlerde yine bir AKUT gönüllüsü, özellikle benimle kişisel sorunu olan bazı dağcıların, birtakım medya mensuplarıyla iş-birliği yaparak bu kazayı haftalar boyu bir malzeme olarak kul-lanmasından ve sonuçlarından o kadar etkilenmiş olmalı ki, Yu-suf amcanın cenazesinden sonra o anın duygu yoğunluğuyla, aşa-ğıdaki düşündürücü yazıyı yolladı AKUT'un e-posta grubuna;

Bu gün bir cenaze namazına gittim, bir ailenin dramına şahit oldum ve bir kez daha insan olduğumdan utandım. Siz hiç evlat acısı, baba acısı, eş acısı nedir bilirmisiniz, hiç bu acıyı tattınız mı? İçi evlat acısıyla yanan bir babaya, daha oğlunun ölümünün birin-ci gününden kırkinci gününe kadar acısı unutturulmamak için ne yapılması gerekirse yapıldı. Ve bu yaşlı insanın kalbi bu acıya da-yanamadı oğlunun yanına gitti. Ya o anne; daha oğlunun acısı için-deyken hayat arkadaşını kaybetti. Umarım yaptığınızı beğenmişsi-nizdir. Bu olayı buraya getiren tüm insanlar umarım daha başka can almak gibi bir isteğiniz yoktur. Hiç düşündünüz mü o anne bu acılara nasıl dayanacak, nasıl sabırlı olacak ama nafile, bu sizi bağ-lamazki, sizi ilgilendirmezki. Sizin için kişisel çıkarlar önde gelir...

Günlerce tartıştınız yok o hatasını kabul etsin yok, bu özür dile-sin, yok öyleydi, yok böyleydi. Ne oldu arkadaşlar heryerde tartış-tınız hatta medyada bile, İskender'i geri getirebildiniz mi? Bununla da kalmayıp yanına babasını da gönderdiniz.

Dağcılık camiası özür bekliyor deyip ortalığı kine nefrete bula-yan arkadaşlar İNSANLIK ALEMİ ŞİMDİ SİZDEN ÖZÜR BEKLİYOR. Varsa yüreğiniz çıkıp özür dileyin. Ama bu sanal erkeklik aleminde değil tüm insanlığın huzurunda özür dileyin, dileyin ki görelim ne kadar erdemlisiniz.

Yapmayacaktınız arkadaşlar bir babayı yıkmayacaktınız, olmadı dağcı arkadaşlar, hiç ama hiç olmadı. İçinde olmadığınız, yaşamadığınız bir olay hakkında yorumlar yaptınız. Ben dağcı değilim hep mail'lerinizi takip ettim, hep ekip anlayışı, hep dağcılık etiği dediniz. Eğer buysa etiğiniz değer anlayışınız, hınc, kin nefretse ben insanlığımdan utanırım. Eğer bu etikse, günlerce bu olayı medyada tartışarak birilerinin özür dilemesini beklediniz hatası olsa da olmasa da. Her seferinde insanları medyatik olmakla suçladınız ama siz yaptıklarınızla reyting kurbanı oldunuz daha fazla medyatik oldunuz. Ve bir babanın acısını hergün kamçılıdınız. Bravo bu etik dediğiniz şeye bir insanın hayatını söndürdü bir aileyi yasa boğdu.

Hep gıpta ederdim sizlere bir gün ben de bu işi öğrenip dağlara çıkmalıyım diye ama artık anladım ki aranızdan bazıları dağcı diye kendini ayrıcalıklı görüp insanlardan üstün görüyor, dağcılık camiası özür bekliyor deyip kendilerini elit bir tabaka olarak lanse ettiler, sizin kimseden üstün yanınız yok. Eğer varsa bir hata tüm insanlık özür bekler.

Ve her seferinde bu ekip işi diyen arkadaşlar; O zaman sağda solda yorum yapacağınıza arkadaşınızın ailesinin acısını hafifletmesine yardımcı olmalıydınız. Olmadı beyler hiç ama hiç olmadı yakışmadı size, yakışmadı etiğinize.

Ve son sözüm de Sanal Erkeklik Aleminin En Baba Yiğidine; Biz kimseyi savunmuyoruz, biz AKUT'a yapılan eleştirilere cevap veriyoruz. Bir mailinde; AKUT birilerini savunmaya devam ederse daha çok başına şeyler gelir diyorsun. Neler gelecek yiğidim anlat da bilelim, bizim işimiz insanlığa hizmet. İçimizde kin, nefret, haset yok. Biz öğrenciyiz biz işçiyiz, biz doktoruz, biz sekreteriz, biz avukatız, biz işvereniz, aramızda her türden insan var, biz halkız arkadaşım. Bizde ideoloji yok, bizim içimizde insan sevgisi var. Uzaktan ahkam kesmeyin, bizim kapımız herkese açık, zahmet edip gelip çalışmalarımızı takip edin ama gerçek alemde sanal erkeklik aleminde değil. Yok onu da yapamıyorsanız GÖLGE ETMEYİN başka bir şey istemeyiz.

OLMADI BEYLER HİÇ AMA HİÇ OLMADI.

Yukarıdaki iletide bahsedilen dağcılar; İskender'in cenazesi-

ne ilk ulaşan dağcı Yılmaz Sevgül'e telefonlar ederek; *"bu adamın arkasında durma artık, bırak bu sefer bitireceğiz onu"* diyenlerdir. Olayın nasıl olduğu, cenazenin nasıl bulunduğuyla bile ilgilenmeden ellerine geçen fırsatı kullanmaya çalışsan ve bu tür yalanlardan medet uman, kafalarını Nasuh Mahruki ile bozmuş bu ahlaksız dağcıların karşısında tek başına kalan Yılmaz'ın, sağduyulu ve dirayetli duruşunun büyük payı vardır bu süreci atatabilmemizde.

İskender'i kişisel hırslarına malzeme yapabilmek için acılı bir babanın feryadına kulaklarını tıkayacak kadar insanlıklarından çıkmış olanlar, Yusuf amca'yı kahreden evlat acısını bile, sükunetle kendi içinde yaşamasına izin vermediler, ta ki son nefesini üzüntü içerisinde verene kadar. Umanım hiçkimse; bir babanın yaşayabileceği bu en büyük acıyı Yusuf amcaya bunu yaşatanlar dahil, benzer bir tecrübe yaşamak zorunda kalmaz...

Son beş yılda, Ağrı Dağı'nda kritik hatalar sonucunda Sertaç (TUMERDEM) ve Türkiye'nin yetiştirdiği en deneyimli dağcılardan ikisi, Uğur (ULUOCAK) Kırğızistan'da ve AKUT'un en güçlü takım liderlerinden Kürşat (AVCI) Demirkazık dağında, Aladağlar'da bir çığda da 4 üniversite öğrencisi, geçtiğimiz yaz ise iki İtalyan dağcı Ağrı Dağı'nda ve yine bu yıl 2 üniversite öğrencisi Demirkazık Dağı'nda hayatını kaybetti. İskender'in kazasında dağcılık uzmanı kesilen bu sözümona gazeteciler, olayın sorgulanmasını geçtim de köşelerinde veya programlarında, bu dağcılara rahmet dileyip, ailelerine başsağlığı mesajı bile geçemediler...

Bu ve benzeri süreçler ileride Türkiye'de hukukun, hele basın sektöründe ne kadar yavaş ve sorunlu işlediğinin ve medyanın nasıl kontrolsüz ve tehlikeli bir güç olduğunun kanıtı olarak, gelecekte basın tarihi ile ilgilenenlere çarpıcı örnekler teşkil edecek.

# HINCAL ULUÇ VE SABAH GAZETESİ İLE YAŞANAN SORUNLAR

*Sabah* gazetesi yazarı Hincal Uluç, 2000 yılı bahar aylarında, Fatih Altaylı ile sürtüşmemiz devam ederken, ona destek olmak amacıyla beni yerden yere vuran üst üste, 11 Mart 2000, 7 Nisan 2000 ve 7 Mayıs 2000 tarihlerinde 3 yazı yazdı. Fatih Altaylı tek başına yetmezmiş gibi, bir de Hincal Uluç çıktı...

11 Mart 2000 tarihli yazısının başlığı "*Mahruki!*"ydi. **(Ek: 60)** Bu yazıda beni, İskender'in babacığı Yusuf amcanın; evladının ölümünü metanetle ve kahramanca kabullenmesinin arkasına sığınarak acz içinde olmakla ve Fatih Altaylı'ya saldırmakla suçluyordu. Yazısının sonunda da; "*Bence de İskender İğdir kendine fazla güvenden doğan ihmalin kurbanıdır. Bunun sorumlusu da ekip şefi Nasuh Mahruki'dir*" diyerek, tıpkı Fatih Altaylı ve diğerlerinin yaptığı gibi, nasıl olduğunu bile görmediğim kazanın sorumluluğunu bana yüklemeye çalışıyordu. Yeri gelmişken dağcılık deneyimi ortalaması 15 yıla yaklaşan 4 arkadaşın birlikte düzenlediği bu tür bir tırmanışta ekip şefi, lider gibi kavramların ve buna bağlı olarak yetki ve sorumlulukların, baştan aksi yönde bir karar alınmadığı taktirde olmayacağını eklemek isterim. 15 yıllık deneyimi olan birisinin dağdaki hareketlerine kimse durduk yerde ekip şefliği, liderlik taslayamaz. Sonuçta bu bir tur grubu değil arkadaş grubu...

Hincal Uluç'un 7 Nisan 2000 tarihli ikinci yazısında bu kez başlık; "*Mahruki'nin önlenemeyen düşüşü*" olarak daha saldırganca seçilmişti. **(Ek: 61)** İçeriğinde de aynı sertlik ve saldırganlık devam etmişti. Bu uzun yazıdan birtakım alıntılarla bu süreci size hatırlatmak istiyorum;

"Nasuh Mahruki önlenemeyen bir hızla düşüyor. Bu düşüşün mimarı da kendisi.", "Televizyonları yakından izleyenler Mahruki'nin şova ve pohpohlanmaya pek meraklı olduğu hissini rahatsızlığını duymaya başladılar. Ardından Ağrı Dağı faciası yaşandı. Her başanda

en öne çıkmayı başaran Mahruki, İskender İğdır'ın ölümünde birden arka planda kayboldu.", "Medya tarafından devamlı övülmeye alışmış, şıarmıştı. Geçen hafta AKUT olayı patlak verdi. AKUT'un kurucularından ve en saygın üyelerinden üçü istifa etti.", "İstifa gerekçeleri belliydi. AKUT giderek Nasuh Mahruki'nin kişisel şovlarının yeri haline geliyordu. Mahruki onlara da yanıt verdi; 'İt ürür ker van yürür.' Kendisine sorular soran gazeteciye söven Mahruki, şimdi, sırf kendisini eleştirdikleri için, yakın çalışma arkadaşlarına 'İt diyor, dahası, 'Ben konuşmaya başlarsam, her biri için bir saat anlatırım' diye aba altından sopa tehdidi yapıyordu.", "Mahruki bir kez daha kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yerine hakareti, tehdidi ve kara çalmayı tercih etti. Acaba verecek yanıt olmadığı için mi, kızıp köpürüyor ve ağızına geleni söylüyordu? Bunlar sporucuyu geçin, insanlığa yakışmayan şeylerdi. Nasuh Mahruki, kendi yarattığı imajı kendi elleri ile kısa zamanda yıkmayı başarmıştı!.. Çıktığı zirveden en hızla inen 'Dağcı' oydu!..

Bu yazıda düzeltilecek o kadar çok yer var ki, yazıyı baştan aşağı yeniden yazmak gerekir, bu nedenle yazıdaki hataları düzeltme işine kalkışmıyorum. Ancak yazarının ruh halini anladığınızı düşünüyorum.

Hıncal Uluç, belli ki Nasuh Mahruki'yi ciddi şekilde kafasına takmıştı o günlerde. 7 Mayıs 2000 tarihinde, dünyanın en zor dağlarının başında gelen, profesyonel dağcılık kariyerimin en büyük başarısı olarak değerlendirdiğim, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiğim 8611 metrelik K2 Dağı tırmanışı öncesinde Yeşilköy'de bir binada yaptığım gösteri tırmanışı ile ilgili yine bana yüklenmeden duramadı. Bu seferki yazısının başlığı "**Şovmen!**"di. (Ek: 62) İçeriği yine zehir zemberek, hatta hakaret doluydu; "*Nasuh Mahruki'yi şovmenlikle suçlayanların sayısı son zamanlarda hızla artıyordu. 'Şovu öylesine çalıyor ki, işi 'AKUT demek ben demek'e kadar getirdi' diyorlardı.*", "*Mahruki, işi resmen şovmenliğe, cambazlığa dökmüş. Baktım gazetelerde boy boy resimler. Yeşilköy'deki bir gökdelenin düz duvarına tırmanmış, tabii örümcek adam gibi değil. En gelişmiş çelik sistemlere asılı olarak. Onu izleyen binanın inşaat işçileri gülmüşler; 'ne*

*olmuş yani, biz her gün tırmanıyoruz. 'Siz her gün tırmanıyorsunuz da, üç otuz paraya. Hem de daha emniyetsiz malzeme ile. Adınız Nasuh olsaydı, hem malı götürür, hem de reklam yapar, hem de kendi reklamınızı yaptırırdınız. Kader utansın!..'*

Bu üçüncü yazı artık bardağı taşıran son damla oldu benim için ve Hıncal Uluç'u bu taraflı yazıları için mahkemeye verdim. Ben adalete inanırım ve çok sabırlıyım. İki buçuk yıl sonunda 21 Eylül 2002'de *Sabah* gazetesinden 14.380.000.000 Türk Lirası manevi tazminat aldım. Bu tazminatın ödenmesi de büyük sorun oldu. Mahkeme kararına rağmen tazminatı ödemekte kararlı olan *Sabah* gazetesi yöneticileri, en sonunda avukatlarım Hıncal Uluç'un evine, çilingir, haciz memuru ve kamyonla hacize gittiği zaman, bu parayı başka çareleri kalmadığı için ödediler.

O gün haftasonuydu (21 Eylül 2002 Cumartesi) ve haciz konusundan benim de haberim yoktu. 2.5 yıldır süren bir davayı doğal olarak gün be gün takip etmiyordum. *Sabah* Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergun Babahan o gün bana cep telefonumdan ulaşır; *"Avukatlarınız şu anda Hıncal Uluç'un evine, o evde yokken haciz memurları ile gelmişler ve eğer eve girerlerse yönetici olarak ben çok zor durumda kalırım. Lütfen avukatlarınızla konuşun ve haciz işlemini durdurun, biz bu parayı Pazartesi günü ödeyeceğiz."* dedi. Kendisine bunun kişisel bir şey olmadığını, ama Hıncal Uluç'un *Sabah* gazetesinde sahip olduğu köşeyi bana karşı bir silah olarak kullandığını ve üstüste 3 yazının da iyi niyetle bağdaşır hiçbir tarafı olmadığını ifade ettim. Hıncal Uluç'un evine girilip eşyalarının haciz edilmesinin benim de asla istemeyeceğim bir şey olduğunu, eğer bana Pazartesi günü tazminatın ödenmesi konusunda söz verirse, bu hacizi durdurmak için avukatlarımla konuşacağımı söyledim. Sonuçta hacizi yapmadık, *Sabah* Gazetesi, bölümün sonundaki icra tutağında da göreceğiniz gibi Ergun Babahan'ın imzasıyla o gün saat 18:45'te tazminatı ödedi ve mesele kapandı. **(Ek: 63)** Daha doğrusu ben öyle zannettim. Ondan sonra çok daha zor bir süreç başladı benim için.

Bu arada mahkemeyi açarken karar verdiğim gibi bu paranın kesintilerden sonra kalanının yarısını faydalı olacak bir yere,

107. Topçu Alay Komutanlığı'nın Siverek'te onarımını gerçekleştirdiği Küftepe köyü İlköğretim okuluna bağışladım. Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Kayhan tarafından şahsıma süreçle ilgili ulaştırılan belgeleri bu bölümün sonunda görebilirsiniz. **(Ek: 64)** Diğer yarısı ile de, 2003-2004 yıllarında devam ettiğim 55. Dönem Milli Güvenlik Akademisi eğitim öğretim programı için Ankara'da kaldığım mobilyalı evin kirasını ödedim. Sonuçta para iyi yerlerde, iyi amaçlar için kullanıldı.

Ancak *Sabah* gazetesi yöneticileri bu olaydan o kadar öfkelenmiş olmalı ki, *Sabah* gazetesinde yine utanç verici bir haber çıktı hakkımda. Ne tesadüftür ki, tazminatı ödedikleri tarihin haftasında, 26 Eylül 2002'de bana öyle bir yer ayırmışlar ki gazetede, o kadar yeri parayla satın alamazsınız. AKUT'tan disiplin suçuyla uzaklaştırılan (o tarihten 19 ay ve 7 ay önce) ve istifa edenleri (yine o tarihten 5.5 yıl önce) biraraya getirerek, bize bu iddiaların karşı cevabını bile sormaya gerek duymadan akıl almaz iddialar ortaya attılar. **(Ek: 65)** Ne aslında o kadar iyi dağcı olmadığım, ne mal beyanı verip vermediğim, ne AKUT'tan rant sağladığım, ne diktatörlüğüm, ne AKUT'taki yönetim kadrosunun bana olan taparcasına bağlılığı, ne bencilliğim, ne kendimi beğenmişliğim, ne AKUT'un aslında NAKUT olduğu, ne AKUT'ta artık hiç eğitim yapılmadığı, benim hakkımda "haka-ret, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu, öyle ki, vallahi okurken gazete adına biz utandık.

Hukukun üstünlüğüne inancını yitirmeyen çağdaş insanlar olarak, biz elbette ki kin güderecek, fevri davranarak duygularımızla hareket edemeyiz. Karşımızdaki hangi seviyeye inerse insan, biz her zaman hukuk ve ahlak kuralları içerisinde çözüm ararız, bu hukuk ne kadar yavaş, sorunlu ve geç işlerle işlesin. Bu sefer AKUT, *Sabah* gazetesini bu baştan sona yalan haber yüzünden mahkemeye verdi. Sözkonusu haberden dolayı, Basın Konseyi de devreye girdi. *Sabah* Gazetesi'nde, olayın doğrusunu anlatan bizim metnimizi yayınlamak için yıllardır mahkemelerle uğraşıyoruz, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı her şeye rağmen yitirmeden...

Bu haberle ilgili hukuki süreç 5 yıldır tamamlanamadığı için

yayınlatmayı beceremediğimiz düzeltme metnini de sizle paylaşmak istiyorum.

### SABAH GAZETESİ İÇİN DÜZELTME METNİ

Tamamen Anayasamıza, Dernekler Kanununa ve Tüzüğümüze uygun bir şekilde işleyen ve her denetleme sonrasında bu durum Dernekler Masası tarafından tespit edilen derneğimiz, demokratik işleyişinden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Üzerinde bütün Türk Ulusunun hakkı olduğuna inanan, sorumluluk sahibi bir sivil toplum örgütü olarak aksi tarafımızdan düşünülemez bile, hal böyle iken, **"AKUT, NAKUT oldu"** alt başlığı ile yaratılmaya çalışılan son derece onur kırıcı ve haksız durumun, her biri kendi kariyerinde belirli bir seviyeye ulaşmış üye ve gönüllülerimizi derinden yaraladığını bilmenizi isteriz. Dernek yönetim anlayışını ve derneğimiz için yaptıklarını doğru bulduğumuz ve bu nedenle destek olduğumuz başkanımıza olan sevgi, saygı ve sempatemizi, bizleri hiçe sayarcasına ve bu kadar aşağılıarcasına vurgulamanız hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz.

**"Nasuh Mahruki ismini AKUT'un önüne çıkardı"** alt başlığının da hangi kaynaklara ve bilgiye dayanılarak yapıldığını anlayamıyoruz. Takdir edersiniz ki AKUT ailesi olarak, derneğimiz içindeki yaşananları herkesten daha iyi ve yakın olarak takip etmekteyiz ve bu güne dek sizin bu iddianızı inanılır kılabilecek hiçbir gözlemimiz olmadı. Yukarıdaki deklarasyon da bu sebeple tarafımızdan imza altına alınmıştır.

SABAH gazetesinin, İstanbul Belediyesi ve JICA'nın ortak raporu sonrasında AKUT'ta ne gibi hazırlıklar olduğunu araştırdığı önyazısı üzerine kurulan bu haberin, ne yazık ki objektif olma imkânı olmayan yanlış kaynaklardan araştırıldığını görüyoruz. Çünkü söz konusu araştırma ne Yönetim Kurulu üyelerine, ne Denetleme Kurulu üyelerine, ne Disiplin Kurulu üyelerine, ne 6 Ana Birim başkanlarımıza, ne 25 kadar Alt Birim başkanlarımıza, ne de derneğimizde aktif çalışan herhangi bir üyemize danışılmadan gerçekleştirilmiş ve kaleme alınmıştır. Kaynak olarak kullanılan kişilerden Semra B. Disiplin Kurulumuz tarafından hakkında yapılan inceleme sonucunda, Disiplin ve Etik Değerlerimizin 6. maddesine göre;



"Bir başka üye hakkında mesnetsiz, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, satışmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak." suçlu bulunmuş ve Yönetim Kurulu'nun oybirliği kararı ile, bundan 19 ay önce uzaklaştırılmıştır.

Anlaşılmaz bir sebeple, haberinizde gerçekte hiç alakası olmadığı halde, AKUT'un 7 kurucu üyesinden biri olarak lanse edilen hatta "kendi kurduğu dernekle mücadelesi ibaresi" bulunan Sarp Y. ise, Disiplin Kurulumuz tarafından hakkında yapılan inceleme sonucunda, Disiplin ve Etik Değerlerimizin; Dürüstlük ve Güvenilirlik ilkesi, Açıklık ilkesi ve 2. 6. ve 7. maddelerine göre suçlu bulunarak, Yönetim Kurulu'nun oybirliği kararı ile bundan 7 ay önce uzaklaştırılmıştır.

Üçüncü kaynak kişi olarak gösterilen Alper S. ise, AKUT derneğinden bundan 5.5 yıl önce, dernek kurulduktan 9 ay sonra, temelinde kendisinin kayakçıları kurtarmak için hayatını tehlikeye atmak istememesi ve AKUT'un sadece dağcıları kurtarmaya yönelik bir yapı olarak kalmasını istemesi olan birtakım fikir ayrılıkları sonucunda, Şubat 1997 tarihinde istifa etmiş ve o tarihten sonra da AKUT'la hiçbir bağlantısı kalmamış bir kişidir. Görüldüğü üzere bu kişilerin hiçbiri AKUT hakkında sağlıklı, doğru ve güncel bilgiyi verebilecek durumda değildir. Derneğimizin depreme hazırlıklarını incelemek isteyen SABAH gazetesinin, kendisine kaynak olarak bu kişileri nasıl ve hangi amaçla seçtiğini anlayamıyoruz.

**"17 Ağustos depremi sonrası Uluslararası standartta hiçbir eğitim programı uygulanmadı –dernek üyelerinin % 95'i bırakın arama kurtarma kurslarını, daha standartta uygun temel ilkyardım eğitimi dahi almadı"** iddiasını, Disiplin suçuyla uzaklaştırılmış dahi olsa, eski bir üye olarak AKUT'un eğitim konusunda ne kadar etkin çalıştığını bilen Sarp Y.'nin iddia etmesi de bizim için hazmetmesi çok güç bir durumdur.

AKUT FEMA (Federal Emergency Management Agency) Amerikan Federal Afet Yönetim Birimi ile işbirliği içinde olup bu örgütten yetkili sertifika almış üyelerimiz ile bu güne kadar AKUT içinde ve AKUT dışında Kamu/Asker/Özel sektör olmak üzere yaklaşık Beş yüz kişiye 70'er saatlik kurslar sonucunda TAMT (Toplum Afet

Müdahale Takımı) sertifikası vermiştir ve Sarp Y. de bunlardan biridir.

Buna ilave olarak şu anda 42. Eğitim Döneminin içinde bulunan Eğitim Birimiz kanalıyla, misyonumuz gereği bilgilerimizi Hava Harp Okulu'nun personeliyle (İstanbul), Jandarma Genel Komutanlığı - Jandarma Dikimevi Birliği personeli (İstanbul), Jandarma Alayı Vakfı Arama Kurtarma Birimiyle (Tokat), Jandarma Komando Taburuyla (Nevşehir), Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı personeliyle (Antalya), Polis Teşkilatının operasyon timleriyle (İstanbul), Sivil Savunma Teşkilatının ekipleriyle (İstanbul, Giresun), Belediyelerin personelleriyle (Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar), Boğaziçi Üniversitesi ile ve daha pek çok resmi ve sivil kurum ve kuruluşun çalışanlarıyla paylaştık, ayrıca yüzlerce kurum ve kuruluşa seminerler verdik ve vermeye devam ediyoruz.

AKUT'ta dikta yönetimi kurulduğu iddiası, biz üye ve gönüllüleri derinden yaralayan bir başka gerçek dışı beyandır. Bizler, Yönetim Kurulumuzu, AKUT'u en iyi temsil edeceğine inandığımız ekip olarak, Dernekler Masası Komiseri'nin gözetiminde, tamamen demokratik ve kapalı oylama sonucunda oylarımızla belirlemişken ve gerekirse bu durumu değiştirme gücüne de yine demokrasi gereği sahipken, sanki bir koyun sürüsüyümüşüz, diktatörlerin aciz kullarıymış gibi lanse edilmemizden büyük bir rahatsızlık duyuyoruz.

Alper S.'nin ortaya attığı; **"Mahruki ve arkadaşları mal beyanında bulunur mu?"** alt başlığı hakkında da savunma yapmaktan utanç duyuyoruz. Dernekler Kanunu'na göre, dernek yöneticileri elbette ki mal beyanında bulunurlar. AKUT da bir dernek olduğuna göre bu işlem de eksiksiz yerine getirilmiştir. Bu kadar basit cevabı olan bir soruyu büyük bir başlık olarak koymanızın ve AKUT ailesi olarak hepimizi şaibe altına sokmanızın gerekçelerini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bundan sonra tamamen karşılıksız olarak gönüllülük ilkesiyle bağlandığımız derneğimiz hakkında benzeri gerçek dışı haberlerin yayınlanmaması dileğiyle...

Dürüstlikle, onurla, ahlakla, gazeteci sorumluluğuyla hiçbir şekilde örtüştüremediğimiz, AKUT'a ve başkanı olarak bana

karşı sürdürülen kampanyaya karşı, AKUT Ailesi yine zor zamanlarda olduğu gibi birbirine kenetlendi ve AKUT'un gerçek sahibi olan bu çocuklar, 7 Ekim 2002 tarihinde tek tek imzaladıkları (Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hariç olarak) bir Deklarasyon yayınladılar. Bunu yapmak zorunda kalmamızın canımızı ne kadar acıttığını hissettiğinize eminim. Kendi hayatımızı riske atarak, oradan oraya koşturarak can kurtarmaya, vatanımıza hizmet etmeye çalışan bir grup gönüllü gencin inandığı değerlere ve doğrulara bu kadar fütursuzca ve düşüncesizce, en acısı da neredeyse kişiselleşmiş bir hırs, kin, kıskançlık ve öfkeden kaynaklanan, başka hiçbir dayanağı ve gerekçesi olmayan bir çıkışla saldırılmasının, gönüllülerimiz arasında yarattığı kırıklığı, hayal kırıklığını, üzüntüyü lütfen küçümsemeyin. Bizler yaptığımız hizmet için karşılık beklemiyoruz, 700'den fazla can kurtarmış bir ekip olarak, can kurtarmanın karşılığını ödeyebilecek herhangi bir insani bedel olduğunu düşünmüyoruz. Bizler yaptığımız şeyin doğruluğuna olan inancımızla yorgunluğumuzu unutup, manevi huzurumuzu kendi içimizde yaşıyoruz.

Bunu bile bize çok gördüler...

AKUT gönüllülerinin hazırladığı deklarasyonu da sizlerle paylaşmak istiyorum;

07.10.2002

## AKUT BASIN BÜLTENİ

### KONU: AKUT Üye ve Gönüllülerinin deklarasyonu

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ olarak 1996 yılından bu yana "dürüstlük, gönüllülük, güvenilirlik, karşılıksız yardım severlik ve insan hayatına değer vermek" değerleri üzerine kurduğumuz dağ ve diğer doğa kazaları, doğal afetler ve yetkin olduğumuz tüm koşullarda arama ve kurtarma yapmak ve bu konularla ilgili toplumu bilgilendirmek misyonunu bütün gücümüzle sürdürüyoruz.

Son dönemlerde basında hakkımızda çıkan, bizi çok yaralayan ve üzen iddialara karşı Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulumuzun kararlarını onayladığımızı ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek adına, ekteki 160 imzalı deklarasyonu siz değerli basın mensuplarının dikkatlerine sunuyoruz.

## Deklarasyon

Her zaman yinelediğimiz gibi; "Dağ ve diğer doğa kazaları, afetler ve yetkin olduğu tüm koşullarda, eğitilmiş, disiplinli, standartları yüksek ekipleri ile gönüllü olarak arama kurtarma yapan ve toplumu bilgilendiren bir sivil toplum kuruluşu olmak" AKUT'un misyonudur. AKUT, bu misyonu DÜRÜSTLÜK, GÖNÜLLÜLÜK, GÜVENİLİRLİK, KARŞILIKSIZ YARDIMSEVERLİK, İNSAN HAYATINA DEĞER VERMEK gibi olumlu insani değerleri ilke edinerek yerine getirir.

Bir avuç insanla başlayan, yürüdüğü yolda nitelikli büyümeyi hedefleyen, kurumlaşma sürecini neredeyse tamamlamış bir sivil toplum kurumunun üyeleri olarak tek beklentimiz, karşılıksız insan hayatı kurtarmak ve bundan duyacağımız manevi tatmindir. Toplumun ihtiyaç duyduğu bir alanda, doğru zamanda, doğru yapıyla ortaya çıktığımız için hem toplum, hem de resmi / sivil birçok kurum tarafından benimsedik. Ülkenin en gözde sivil toplum kurumu olduk.

Bizi onurlandıran bu hak edilmiş sempati, yürüdüğümüz yolda inancımızı ve çabalarımızı kamçıladı ama ne yazık ki bir süre sonra meyve veren ağacın taşlanması örneği, olumsuz tepkiler de çıkmaya başladı. Aynı ve nakdi girdi / çıktılarını kayıtları eksiksiz tutan ve bu bilgileri profesyonel kurumlara denetleten ve herkese açık tutan AKUT, isteyen herkesin bu kayıtları görebileceğini beyan etmiştir. Bunun yanında, eğitmen ve sekreteryaya gibi görevlerdeki, birkaç arkadaşın masa dışında yönetim kurulu üyeleri de dahil, hiçbir AKUT'lunun gelir temin etmemesi ve bütün kayıtlarımızın defalarca denetimden geçirilmesine rağmen, AKUT gelir ve giderleri ile ilgili ve diğer yapılan spekülasyonlar bile bizi asıl üzen konular olmamaktadır.

Ancak ne yazık ki, kişilik çatışması olarak adlandırabileceğimiz problemler yaşayarak AKUT'tan ayrılmış, ihraç edilmiş veya aktif pozisyonunu kaybetmiş eski üye / üye arkadaşların kendi gerçekliklerine yandaş bulma kaygısı sorunların ana kaynağı olmuş, AKUT'a zarar vererek bizleri üzmüştür.

Sözkonusu arkadaşlar, bazı çevrelerde girdikleri diyaloglar ya da hukuksal süreçlerle ilgili olarak bizlere ve kamuoyuna çarpıtılmış, gerçekdışı fikirler yansıtmışlardır. Sonuna kadar arkasında olduğumuz AKUT Başkanı Nasuh Mahruki dahil Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerine verilmeye çalışılan zarar, daha çok AKUT'un kurumsal

kimliğini zedelemektedir. Söz konusu arkadaşlar, AKUT gibi Türkiye'nin uluslararası alanda da sesini duyuran, kendi alanında ilk ve öncü bir sivil toplum kurumuna verdikleri zararı görememektedirler. 3-5 kişi ile çatıştıklarını sanırken, bu kişilerin genel kurullarda AKUTLULAR tarafından ezici çoğunluk ile secildiğini ve arkalarındaki güven ve desteğin hâlâ sürmekte olduğunu unutmaktadırlar. AKUT'un kurumsal kimliği ile kendini özdeşleştirmiş üye ve gönüllülerini yok sayarak çoktan kaybettikleri haksız mücadeleleriyle AKUT'a ciddi zararlar verirken, bir yandan da AKUT ailesini düşüncesizce karşlarına almaktadırlar.

İnisiyatif kullanma alışkanlık ve becerisine sahip olan üye ve gönüllüler olarak sessiz kalma nedenimiz anlaşılmalıdır. Bizler Yönetim Kurulu üyeleri dahil AKUT'un misyonuna, disiplin ve etik değerlerine uygun davranan bütün arkadaşlarla kenetlenmiş, tek bir 'YAR-DIM ELİ'yiz. AKUT'u tanıyan, olaylara objektif bakabilen herkesin yanımızda olduğunun bilinci ile bu onurlu kurumu, haksız saldırı ve benzeri yıpratma kampanyalarından sonuna kadar koruyacağımızı beyan ederiz. AKUT, bu ülke insanının yüreğindeki acı ve umuttan, gözpinarlarındaki üzüntü ve sevinç yaşlarından doğdu, yeserdi. Bunu, unutmamak, unutmayacağız, unutturmayacağız, yolumuzda yürüme ye devam edeceğiz.

Adı Soyadı Doç. Dr. Madaç AKUT Başkanı/önceki İsim

Adı	Soyadı	Doç. Dr.	Madaç	AKUT Başkanı/önceki İsim
Cansu	Türkmen	1970	1970	önceki başkan
Gökay	Şengül	1970	1970	önceki başkan
Hazal	İşel	1970	1970	önceki başkan
Cemal	Göksu	1970	1970	önceki başkan
Mehmet	Demirel	1970	1970	önceki başkan
Alihan	Özdemir	1970	1970	önceki başkan
Hayri	İzci	1970	1970	önceki başkan
Dilek	İzci	1970	1970	önceki başkan
Jeanette	F. Akdoğan	1970	1970	önceki başkan
Yelda	İzci	1970	1970	önceki başkan

Sonuç Durumu 1966 macera fotoğrafı (ilkos olan)

Abdül Aziz Gülmez

Adı	Yaşadığı	Doğum Yılı	Unvan	AKUT'un Bilgi Alanı	İmza
Halim Kılıç	VALİ	16/11/1936	Öğrenci	Operasyon Birimi	[İmza]
Erol EREN	Ataman	19/10/1980	Öğrenci	Operasyon Birimi	[İmza]
Sadık İLHAN	YAVUZ	30/10/1979	"	"	[İmza]
Alihan ÖZGEN	YAVUZ	03/02/1979	"	"	[İmza]
Mehmet ÖZGEN	YAVUZ	15/09/1982	"	"	[İmza]
Sibel Altın		02/06/1978	Öğrenci	Operasyon Birimi	[İmza]
Suzan Akın		26/06/1982	Öğrenci	Öğrenci	[İmza]
Suzan Akın		21/08/1979	"	"	[İmza]
Büşra Boştaş	Boştaş	02/06/1979	3. Sınıf	Operasyon Birimi	[İmza]
Ömer Akın	ÖZGEN	02/02/1981	Öğrenci	Öğrenci	[İmza]
Büşra ÖZGEN	ÖZGEN	12/10/1982	Öğrenci	Öğrenci	[İmza]
Selin ÖZGEN	ÖZGEN	01/07/1982	Öğrenci	Adan	[İmza]
Arif ÖZGEN	ÖZGEN	01/10/1979	Öğrenci	Genel	[İmza]
Turgay ÖZGEN	ÖZGEN	20/10/1974	Öğrenci	Genel	[İmza]
Mehmet ÖZGEN	ÖZGEN	20/11/1980	Öğrenci	Genel	[İmza]
Özgen ÖZGEN	ÖZGEN	22/09/1983	Öğrenci	Genel	[İmza]
Alihan ÖZGEN	ÖZGEN	13/09/1975	Öğrenci	Genel	[İmza]
Yılmaz ÖZGEN	ÖZGEN	03/07/1980	Öğrenci	Genel	[İmza]
Mehmet ÖZGEN	ÖZGEN	12/07/1980	Öğrenci	Genel	[İmza]
Özgen ÖZGEN	ÖZGEN	11/01/1981	Öğrenci	Operasyon Birimi	[İmza]
Prof. Dr. Kemal ÖZGEN	ÖZGEN	31/12/1950	Öğrenci	Genel	[İmza]
Alihan ÖZGEN	ÖZGEN	23/12/1977	Öğrenci	Operasyon Birimi	[İmza]
Kerem ÖZGEN	ÖZGEN	21/06/1988	Öğrenci	Genel	[İmza]
Murat ÖZGEN	ÖZGEN	08/01/1966	Öğrenci	Genel	[İmza]
Yılmaz ÖZGEN	ÖZGEN	03/06/1985	Öğrenci	Genel	[İmza]
Tayfun ÖZGEN	ÖZGEN	1978	Öğrenci	Genel	[İmza]
Abdül Filiz	ÖZGEN	1987	Öğrenci	Genel	[İmza]
Alihan ÖZGEN	ÖZGEN	1978	Öğrenci	Genel	[İmza]
Özgen ÖZGEN	ÖZGEN	1975	Öğrenci	Genel	[İmza]
Başkan ÖZGEN	ÖZGEN	1968	Öğrenci	Genel	[İmza]
Mehmet ÖZGEN	ÖZGEN	1980	Öğrenci	Genel	[İmza]

Adı	Soyadı	Doğum Yılı	Yer	AKİT Ünlüleri	Öğrenim Yeri	İmza
İsmail	AYRIMOĞLU	1958	Tuzla	AKİT	AKİT	[İmza]
Atilla	İler	1952	Maliye	AKİT	AKİT	[İmza]
Önder	Balkıç	1962	Şişli	AKİT	AKİT	[İmza]
İsmail	Arsoy	1967	Fedeli	AKİT	AKİT	[İmza]
—	Özdoğan	1969	Beşiktaş	AKİT	AKİT	[İmza]
Neslihan	Gürer	1977	Çarşı	AKİT	AKİT	[İmza]
Şadan	Şakrullah	1973	Etiler	AKİT	AKİT	[İmza]
Özgül	Koçak	1979	Öğrenci	AKİT	AKİT	[İmza]
Sabah	Şişli	1985	Tuzla	AKİT	AKİT	[İmza]
—	Kaplan	1987	Sarıyer	AKİT	AKİT	[İmza]
Semra	Bayrak	1975	Tuzla	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1980	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1970	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1975	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1978	—	AKİT	AKİT	[İmza]
Neslihan	Batı	1975	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1966	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1973	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1976	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1970	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1967	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1966	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1974	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1970	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1961	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1968	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1965	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1961	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1979	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1978	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1974	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1971	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1976	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1977	—	AKİT	AKİT	[İmza]
—	—	1971	—	AKİT	AKİT	[İmza]

1973

1973

## TÜRKİYE AKLİ (Akan Kurum Kuruy) Pösteri.

No	Soyadı	Doğum Yılı	Meslek	AKLİ'deki Görevi	İzlenim
1	Arslan	1971	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
2	Murat	1972	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
3	Yılmaz	1974	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
4	Özkan	1974	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
5	M. Emre	1975	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
6	Yılmaz	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
7	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
8	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
9	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
10	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
11	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
12	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
13	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
14	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
15	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
16	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
17	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
18	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
19	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
20	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	

Şeyh değilse Başbakanlık...  
 Akil Kurum Kuruy...  
 Akil Kurum Kuruy...  
 Akil Kurum Kuruy...

Adı	Soyadı	Doğum yılı	Meslek	AKLİ'deki Görevi	İzlenim
1	Arslan	1973	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
2	Yılmaz	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
3	Özkan	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	
4	M. Emre	1977	Öğretmen	AKLİ'deki Görevi	



Adı	Soyadı	Doğum yılı	Mezlek	ANİT Fakültesi mezunlu Anadoluya Dönüşü	İmza
Ali	Sahin	1971	Samsun	Eğitim Bilimleri	Ali Sahin
İ. Le	Yener	1982	Öğrenci	Teknik Eğitim	İ. Le Yener
Ali	Ali	1970	Adana	İktisadi İdari Bilimler	Ali Ali
Münevver	SANIR	1975	İstanbul	Eğitim Bilimleri	Münevver Sanir
Hacer	Demir	1977	Adana	Teknik Eğitim	Hacer Demir
M. Hakan	Erdoğan	1969	İstanbul	Teknik Eğitim	M. Hakan Erdoğan
Özge	T. Dikmen	1976	Samsun	Genel Eğitim	Özge T. Dikmen
Emre	Yener	1978	Adana	Eğitim Bilimleri	Emre Yener
Levent	Fildemir	1970	Reklam	Yayın - Eğitim	Levent Fildemir
Harun	Kulaksız	1971	Adana	Teknik Eğitim	Harun Kulaksız
Sorhan	Ö. Köker	1975	Öğrenci	Eğitim Bilimleri	Sorhan Ö. Köker
Hikmet	ERDAL	1971	Teknik	Genel Eğitim	Hikmet Erdal
Özge	Kökçü	1978	Adana	Eğitim Bilimleri	Özge Kökçü
Pelin	Yılmaz	1979	Adana	Eğitim Bilimleri	Pelin Yılmaz
Abdül	Bozkaya	1967	Teknik Eğitim	Genel Eğitim	Abdül Bozkaya
Yıldırım	Bingöl	1962	Genel	Eğitim Bilimleri	Yıldırım Bingöl
Mine	Sarı	1960	Genel	Genel Eğitim	Mine Sarı
Hacer	Özkan	1966	Genel	Genel Eğitim	Hacer Özkan
Mehmet	Kılıç	1971	Genel	Eğitim Bilimleri	Mehmet Kılıç
A. Güneş	Altın	1981	Genel	Genel Eğitim	A. Güneş Altın
Alihan	Kent	1978	Teknik	Teknik Eğitim	Alihan Kent
Özge	Özkan	1986	Öğrenci	Genel Eğitim	Özge Özkan
Gülşah	Çoban	1982	Öğrenci	Eğitim Bilimleri	Gülşah Çoban
Mehmet	Gökçü	1978	Öğrenci	Genel Eğitim	Mehmet Gökçü
Alihan	Özkan	1976	Genel	Eğitim Bilimleri	Alihan Özkan
Tuna	Özkan	1971	Genel	Eğitim Bilimleri	Tuna Özkan
S. S. S.	Özkan				S. S. S. Özkan

Birbiri ardına gelişen bütün bu anlamsız çatışmalar sırasında en büyük korkum; hemen hemen hayatım boyunca hiç yitirmedğim soğukkanlılığımı ve kontrolümü bir noktada kaybedip, karşımdakilere benzemek olmuştum. Ne yalan söyleyeyim; bu adamları bir akşamüstü ofislerinde ziyaret etmek bile aklımdan geçti... Nietzsche'nin bir sözü var; "Canavarlarla dövüşenler dikkat etmelidir ki, kendileri de bir canavara dönüşmesin." Na-

sıl olsa kazanacağım bu dövüşü, karşımdakilerin iğrençliğine ve seviyesizliğine düşmeden ve onlara benzemeden sürdürmek için azami gayret sarfetmem gerekti. Bu konuda en büyük desteği de, dostlarımın yanı sıra, hiç tanışmadığım, hiç görmediğim, ama hemen her gün çeşitli vesilelerle mesajlar yollayan duyarlı yurttaşlardan aldım. Sizlerden gelen son derece içten ve nesnel yorumlar sayesinde kendimi daha kolay kontrol edebildim ve neyse ki zor da olsa, öfkelenmeden, sabırla, medeniyet sınırları içinde idare edebildim. Birçoğunuzun iletilerine cevap veremediğimin farkındayım, ancak hepsini okuduğumu ve arşivimde tuttuğumu bilmenizi isterim. Onlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız...

1995 yılında 27 yaşındayken, hem kendi adıma hem de Türk dağcılığı adına, o güne dek yapılmış en üst düzey dağcılık projesi için Everest Dağı'na giderken, Frankfurt Havaalanı'nda yalnız kaldığımda günlüğümün ilk sayfasına kendime bir mektup yazmıştım. O mektubun sonunda da kendime bir öğüt verdim;

Tırmanışta işler kötü giderse, en iyi yaptığın şeyi yap; dayan, sabret, diren, koşullar ne kadar ağır olursa olsun, yapman gereken tek şey dayanmak ve yaşama sıkı sıkı sarılmak, zaman nasıl olsa çekip çıkaracaktır seni oradan.

Tanrı'ya güven, Karma'na güven, kendine güven.

Eskilerin dediği gibi; Qui patitur, vincit. (He) who endures, wins

(Kim ki dayanır, kazanır)

Yıllar sonra, adil ve eşit koşullarda olmayan bu mücadeleyi verirken, bu öğüdü bir kez daha kendime hatırlatmam gerekti...

O günden sonra belki dikkatinizi çekmiştir; *Sabah* gazetesi, Nasuh Mahruki'nin ve AKUT'un adını neredeyse hiçbir zaman sayfalarında geçirmez oldu. Benim konumla doğrudan ilgili konularda bile; Everest veya K2 dağı gibi tırmanış haberlerinde bile adımları anmaz oldular, AKUT'un başarılı arama kurtarma görevlerinden bile bahsetmediler. Bu durumun 2006'nın son çeyreğinde değişme eğiliminde olduğunu, son zamanlarda da artık değiştiğini eklemek isterim. Her ne kadar düzeltme metnini hâ-

lâ yayınlamadıysak da, en azından artık görünmez değiliz *Sabah* gazetesi tarafından.

Ucuz ve basit kişisel sebepler yüzünden, Türkiye'nin etkin ve güçlü medya gruplarıyla kavgalı olmak, onlar tarafından görünmez olmak, tahmin edersiniz ki en son isteyeceğimiz şey. Ancak haklılığımızı sonuna kadar ve her şartta savunmak da atalarımızdan aldığımız bir miras.

Gerekirse yüreğimizin kanını içeriz ama kimseye boyun eğmeyiz...

## AKUT'A KİMLER, NEDEN SALDIRIYOR

AKUT'a ve şahsıma yıllar içerisinde profesyonelce kurgulanmış örgütlüsünden tutun da en cahil bireyseline kadar yapılan sayısız saldırıyı objektif bir gözle değerlendirmeye çalıştığımda, bunları kendimce şu şekilde ayırabiliyorum;

1. Kendince iyi niyetli ve devleti koruma güdüsüyle ama yüzeysel bir bakış açısıyla olayları algılama kapasitesine sahip olan, aslında ülkelerini derinden seven ancak sağlıklı ve doğru bilgi eksiklikleri nedeniyle sıklıkla yanlış yorumlar yapan kitle tarafından yapılanlar. Bu insanlar, olayda bir haklılık-haksızlık olup olmadığıyla hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar ve tamamen yıkıcı kurgularla ve "devletimizi zayıf göstermeye kalkarı ezeriz" düşüncesiyle hareket ediyorlar. Bazen hayata o kadar yüzeysel bakıyorlar ki, kalıp cümleler ve sloganlarla hareket etmenin ötesine geçemiyorlar.

Aslında gözü kara, cesur ve çoğu zaman da iyi insanlar olmalarına ve gerektiğinde gerçekten de en büyük fedakârlıkları yapabilecek kapasitede olmalarına rağmen, konulara yüzey-

sel bakmalarından kaynaklanan kolay kıskırtılabilirlikleri ve kullanılabilirlikleri nedeniyle eksik ve yetersiz bir vatansever tablosu çiziyorlar. En önemlisi de sürekli öne sürdükleri ve her ortamda sahip çıktıkları, memleketin yılmaz savunucusu duruşlarında verdikleri görüntü ve yorumlarla, en az onlar kadar yiğit ama daha bilinçli ve eğitilmiş vatansever insanlarımızın doldurması gereken boşluğun hep eksik kalmasına sebep oluyorlar. Çok geç olmadan şunun farkına varmaları gerekiyor; bu Vatanın hepimize ihtiyacı var. Onlara söyleyeceğim şey; *“Vatan sevgisi kimsenin tekelinde değildir. Bu Vatanı sevmek için sizinle aynı sıralarda oturmuş olmamıza veya aynı mahalleden, aynı toplantılardan gelmemize gerek yok. Başkaları da en az sizin kadar, hatta belki de daha fazla bu Vatanı sevebilir. Türklük nasıl kimsenin tekelinde değilse, Vatan sevgisi de değildir, sevdiğinizi zannederken zarar veriyorsunuz.”*

2. Devlet kurumları içerisinde, hem de çoğu zaman etkili pozisyonlarda olan, ancak devleti korumaktan anladıkları tek şey; dış mihrakların eline koz vermemek adına devletin her türlü zafiyetinin sürekli örtbas edilmesi gerektiğine inananlar. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek için olası zafiyetlerin ve eksikliklerin, yani gelecekte potansiyel bir tehdit olarak karşımıza çıkabilecek her türlü açığımızın iyileştirilmesini ve düzenli özeleştirme yaparak sürekli olarak eksikleri giderilen ve her geçen gün daha iyi ve daha sağlıklı bir devlet modeline ilerleyişi savunmak yerine, bunları gizlemeyi tercih eden, ne yazık ki günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olan bir anlayışa sahipler. Aslında tüm görüşlülüklerine rağmen bu insanların da iyi niyetinden bir şüphem yok. Ama 21. yüzyılı o kadar yanlış okuyorlar ki, kendi kafalarındaki devlet modelini gerçek dünyada geliştirmek ve iyileştirmek yerine, müdahale edebilme kapasitesine sahip oldukları iletişim imkânları ile sanal ortamda iyi göstermeyi daha doğru buluyorlar. Bu kafadakiler, gönüllü ve karşılıksız çabalarımızın devleti zayıf gösterdiğini düşünerek yıllarca bize düşmanmışız gibi davrandılar. Bu insanlara söyleyeceğim şey ise; *“Bu davranış biçiminizle sevdiğiniz devlete as-*

*linda zarar veriyorsunuz ve gelecekte karşılaşılabileceği sıkıntılar karşısında elini zayıflatıyorsunuz. Bu hastalıklı anlayışı değiştirmek zorundasınız. Bu vatanın hepimize ihtiyacı var, size orada, bize burada...”*

3. Tamamen aşağılık kompleksiyle ve herkesin takdir ettiği bir şeye bir kulp bulma ihtiyacı ve altında mutlaka bir başka hesap vardır düşüncesi ile hareket edenler. Bu tür insanlar ne yazık ki ülkemizde azınlıkta değil. Kendilerinin asla başaramayacağı, hatta hayal bile edemeyeceği bir şeyi bir başkası yaptığı zaman, gizli bir aşağılık kompleksi yaşamalarını, zihinsel şartlanmaları gereği ne yazık ki engelleyemiyorlar. Dışavurumları ise, yapılan iyi işe ve onu yapanlara derhal bir kulp takmak oluyor. Birtakım işleri başaran insanların ve yaptıkları işlerin gerçekte o kadar iyi olmadıklarını, çoğu zaman da birtakım uydurma komplo teorileri ile son derece de inanarak savunuyorlar. Kendi zayıflıklarını örtmek için, iyi işler yapanlar gibi çalışmak, çabalamak ve mücadele etmek yerine en kolay yolu seçiyorlar ve kendilerini kötü hissetmelerine neden olan o insanları ve yapılanları küçültmeye çalışıyorlar. Kalıp cümlelerle ve basit kurgularla düşünmenin ötesine geçmekte zorlanan bu kitlenin arasında son derece güçlü bir iletişim ağı var ve ne yazık ki kendilerini doldurmuş getirme kapasiteleri çok yüksek. Öyle ki, bu çembere bir girerseniz çıkmanız çok zor.

Meşhur fıkradır; Cehennemde her ülke vatandaşları için ayrı bir kazan kaynarken, kazanların başında da içeriden kimse dışarı kaçmasın diye bir zebani beklermiş. Bir tek Türklerin kazanında zebani yokmuş. Nedeni sorulduğunda şunu söylemişler; O kazan Türklerin kazandır, onlara zebaniye gerek yok, içlerinden biri çıkmaya kalktı mı, aşağıdan birileri çeker onları geriye nasıl olsa... Bu insanlara söyleyeceğim şey; *“Birbirimizin başarısından gurur duymalıyız. Bizden biri bir şey başardı mı, kendimiz başarmış gibi sevinmeliyiz. Kendi zayıflıklarınızı bastırmak için, çalışıp çabalamak ve kendini geliştirmek yerine, en kolay yolu seçerek aslında ülkenize, sevdiğinizizi iddia ettiğiniz şeye en büyük zararı veriyorsunuz. Bu çelişkiyi fark edin artık. Yazık oluyor bu memlekete...”*

4. Etik değerler ve hukuka saygı konularında büyük eksikleri olan yazılı, görsel ve işitsel medyamızda bir şekilde bir köşe başı tutmuş olan ve kendilerini öne çıkaracak hiçbir fırsatı kaçırmayacak kadar düşüncesiz sözde medya mensupları-mız. Bunlar çoğu zaman hak etmedikleri yerlerde oldukları, daha doğrusu kişiliklerindeki zafiyet ve bundan kaynaklanan kullanılabilirlikleri nedeniyle o pozisyonlara özellikle getirildikleri için, o yeri hak ettiklerini gösterebilmek adına, çoğu zaman hırçınlaşmayı ve son derece sert ve küstah ifadeler kullanmayı, duygusuz ve acımasızca her şeyi kritik etmeyi bir maharet olarak algılıyorlar. Sonuç; *“medyanın eline düşenin vay haline”* şeklinde bir tablo olarak çıkıyor karşımıza. Bu insanlara söyleyeceğim şey; *“Hâlâ doğru yolu seçebilirsiniz, biraz olsun vicdanınıza kulak verin, bu ülke zaten birbir güçlülükle sıradışı işler yapan kimlikler yetiştirebiliyor. Bu insanları, bu kurumları bu kadar hoyratça harcamaya devam edersek, gelecekte gerçekten bu tür insanlara ihtiyacımız olduğunda, çok zor buluruz onları. Bunu siz de istemezsiniz...”*
5. Mesleki kıskançlık veya bir diğer deyişle profesyonel kıskançlık içinde olanlar. Bu insanlar ve kurumlar ne yazık ki benim ve AKUT’un görev ve hedefleriyle doğrudan etkileşim içinde olanlardır. Aynı hedeflere odaklandığımız için, yanlış bir ön kabulle kendilerini bize karşı rakip olarak tanımlamakta ve bu rekabeti de ne yazık ki yine bizde az rastlanan bir şekilde olduğu gibi kazan –kazan ilişkisi içinde, yapıcı ve geliştirici olarak değil de, kazan– kaybet ikilemi içerisinde yıkıcı bir kurguyla yaşamayı tercih etmektedirler. Onlara göre bizim kazancımız, yani başarımız, onların kaybı, yani başarısızlığıdır. Bu anlayışa göre bunun tam tersi de doğrudur. Oysa biz de başararsak, onlar da başarsa, kazanan; enkaz altından veya çığ altından veya bilmem hangi beladan canlı olarak kurtarılan ve ailesiyle –sevdikleriyle yeni bir ömre kavuşturulan bu memleketin evlatlarıdır veya bu memlekete kazandırılmış herhangi bir ulusal ya da uluslararası başarıdır. Bu insanlara söyleyeceğim şey ise; *“Düşünce biçiminizi değiştirmek zorundasınız. Bizler birbirimizin düşmanı*

*ya da rakibi değiliz, kim başarırsa başarsın kazanan millettir, devletimiz olacaktır. Kim başaramazsa yine aynı şekilde, millet, devlet kaybedecektir. Bizler ne kazanan ne kaybedeniz, sadece hizmet eden oyunculardır...”*

6. Yine devlet kurumları içerisinde etkili pozisyonlarda yer alan ama ne yazık ki yukarıdaki grup kadar iyi niyetli olmayan, sayıları kesinlikle daha az olan, devlet sevgisini sadece dışarıya göstermelik olarak uygulayan, aslında kendi koltuğunu korumaktan başka hiçbir düşüncesi olmayan ve hiçbir şekilde hak etmediği ama bir şekilde işgal ettiği o koltuğu korumak için her türlü dolabı çevirmeye meyilli insanlar. Bu insanlar ne yazık ki hamaset edebiyatında çok iyidirler ve profesyonel yalancıdır. Etraflarındaki devlet sevgisi yüksek ama kandırılmış kitleyi de çok etkili bir şekilde, görünürde devleti korumak adına ama aslında tamamen kendi çıkarları ve koltuklarını kaptırmamak için her yöne doğru hareketlendirebilirler. Bu tiplerle ne yazık ki uzlaşma aralığımız çok dardır, onlara söyleyeceğim şey; *“Biz hancıyız, siz yolcu, biz bu toprakların sahibiyiz, siz ise küpünü doldurmaktan başka düşüncesi olmayan zavallılersiniz. Bir gün gelecek o çok sevdiğiniz koltuklardan sökülüp atılacaksınız, biz ise her zaman, konumumuz ne olursa olsun memleketimizi bekleyeceğiz.”*
7. Medyamızın belirli önemli yerlerine büyük maaşlarla özenle iliştirilmiş ve görevleri, insanımızın zihin haritalarında olumlu yönde oluşabilecek her türlü değişimi ve gelişimi engellemek olan, kendilerini aydın olarak tanımlayan ama en çok yaptıkları kadın, yemek ve futbol muhabbeti olan ve kalıp düşüncelerden başka bir şey üretemeyen medya mensuplarımız. Bu insanlar ne yazık ki son derece tehlikeliler. Büyük bir güce ve az rastlanır bir dokunulmazlığa sahipler ve geleneksel metodlarla onlarla başa çıkabilmek neredeyse imkânsızdır. Bu tipler aldıkları emirle bir kez sizi yok etmeye karar verdiler mi, işiniz çok zor. İnanılmaz yalanları ve iddiaları, hiçbir sorumluluk taşımadan her gün milyonlarca insana ulaştırabiliyorlar. Türkiye'nin etkin bir hukuk sistemi olmasından da faydalanarak son derece fütursuzca hareket edebiliyorlar. Bu tiplere ne yazık ki söylenecek fazla şey yok.

Bunlar zaten satılık kalemleri ve nereye ait oldukları belli olmayan sadakatleri ile uzlaşma aralığına sahip olmadığımız insanlar. Bunlarla sadece dik durarak ve asla pes etmeyerek, işinizi her ne ise en iyi şekilde yapmaya devam ederek mücadele edebilirsiniz; biz de öyle yapıyoruz... Yine de şunu söyleyebilirim; *“Elinizden geleni ardınıza koymayın, ne geçmişte, ne bugün, ne de gelecekte, elinizdeki bütün güce rağmen sizin gibilerden korkmadık ve korkmayacağız. Bir gün bu millet ihanetlerinizi suratınıza çarpacaktır.”*

8. Son olarak bir de en tehlikelileri olan ve son yıllarda kafalarını yer altındaki gizli inlerinden çıkarmak için uygun ortamı bulan Atatürk düşmanı, rejim karşıtı ve cumhuriyetin kazanımlarıyla sorunları olanlar var sırada. Bunların da bize ve bizim gibilere olan düşmanlığı ne yazık ki çok etkili. Gerekçeleri de tüzüğümüze bile yazdığımız ve her hareketimizde büyük özen gösterdiğimiz Atatürk ilke ve devrimlerine olan koşulsuz bağlılığımız. Tuttukları köşe başlarından hiç beklemediğiniz şekillerde karşınıza çıkabiliyor ve aklınıza hiç gelmeyecek, hiç tahmin etmediğiniz engeller çıkarabiliyorlar. Bazen memleketin herhangi bir köşesinden, bazen ta Amerika'dan insanlarımızın kafalarını karıştırabilmek için dezenformasyon –kirli bilgi çalışmalarıyla saldırabiliyorlar. Bazen de ellerindeki gücü sizi pasifize etmek ve milletinizle aranızdaki bağı kopartmak için fütursuzca kullanabiliyorlar. Bunlar bildiğiniz gibi sadece bizlere değil, Atatürkçü kimliğini öne çıkaran kişi ve kurumlardan dış geçirebildiklerine acımasızca saldırıyorlar. Bunlara söyleyecek sözüm şudur; *“Ateşle oynuyorsunuz...”*

Bunlar benim yorumlayabildiklerim, benzer süreçler hatta bin betelerini yaşayanlar da var bu ülkede. İleride bugünlerin analizleri uzmanlar tarafından nasıl olsa yapılacaktır. Benimkini iyi niyetle yapılan amatör bir ön çalışma olarak kabul edin.

Bu örnekler ne yazık ki hayatımda hiç de azımsanacak seviyede değil. Bu süreçte en sağlıklı yorumlardan birini, 6 Mart 2000 tarihinde; *“Nasuh Mahruki’yi harcamanın zamanı geldi”* başlığıyla o günün *Yeni Şafak* gazetesi yazarı, bugünün Başba-



kan Danışmanı, Ömer Çelik yaptı; *Devlete sırtını dayamadan, 'kendi başına bir değer' olabilenlerin 'icabına bakmak' için devlet gücünü kullanmaya çoğu kez gerek kalmıyor.*

Ne zaman olacak diye merakla bekliyordum, demek ki zamanı gelmiş. Zamanı geldiğine göre, Nasuh Mahruki'yi harcamanın tam zamanı. Hepimize kolay gelsin. Bunun da altından kalkacağız inşaallah.

Bunu yapmak için çok zorlanmayacağız tabii. Adam harcamak için sürekli 'bilenen' ve sürekli 'tazelenen' tecrübelerimiz her zamanki eşsiz yol göstericiliğini esirgemeyecek kuşkusuz.

Siyasette, akademyada ve sporda çaktığımız geleneksel 'numaraları' çekmenin, bütün hünelerimizi göstermenin tam zamanı.

Öncelikle Nasuh Mahruki'nin 'iyi bir dağcı olmadığını' ispata girişeceklerin bütün engin tecrübeleriyle ortaya çıkacaklarını beklemeliyiz, diye düşünüyordum. Fakat fazla beklemeden ama bu sefer daha şaşkırtıcı 'itham biçimleri' çıktı ortaya. 'Uzmanlık uzman' bir gazeteci, Nasuh Mahruki'nin aslında dağcı olmadığını, 'parayı bastıran herkesin' aynı sportif başarıları elde edebileceğini ima eden açıklamalarda bulundu. Ne de olsa bütün dünyanın başarılı bulunduğunu başarısız sayma 'iştahına' ve kabiliyetine sahip olanların günü bugün. Dünyanın 'Kar Leoparı' unvanına layık gördüğü Nasuh Mahruki'nin hayatının sahteliklerle örülü olduğunu ispat etmek, yeteneğe, akla ve girişimciliğe düşman bilimüm 'köşe tutucuları' rahatlatacak.

Devlet dışında hiçbir kuvvet ve kudreti anlamlı bulmayan, devletin himayesi dışındaki her başarıyı 'netameli' saymaya yatkın olan ve toplumun içtenlikle sahiplendiği her kişiyi 'kuşku' bulan 'zihinsel gelenek', tam zamanında gösterdi başını. Bu 'zihinsel hegemonya' bir kere daha çalışıyor ve çok uzun zamandan beri bütün anlamsız tartışmaların üstüne çıkarak ve 'başarılı' sayılmanın 'çürümüş' kriterlerini önemsemeyerek iş gören bir genç adamı daha 'gömmeye' çalışıyor. Televizyonda kurulan 'halk mahkemesi'nde, arkadaşını kaybetmiş bir insanı konuyla ilgisi olmayan 'açıklamalara' zorlayan bu kültür, açıkcası bu memleketteki bir sürü belanın bir numaralı sorumlusudur. Bu kültürün 'fokurdamasından' kariyer devşiren, mide dolduran ve köşe tutan kim varsa, bir kere daha, enkaz altında insan kurtarıırken İstanbul'da vefat eden annesinin acısını bile hayat kurtarmaktan geri durmak için bir vesile saymayan bu genç adama 'itiraf et, aslında sandığımız kadar doğru değilsin, aslında sen de defolusun, değil mi?' yolu ithamlarda bulunuyor. Bu ithamlar, bu kültürün ve onun beslediği siyasal düzenin ruhu değil mi aslında? Evet, özgürlüklere değil, sorumluluklara vurgu yapan otoriter anayasanın ruhudur, bu itham geleneği...

Sorun da bu zaten. Her konuda standartı yükseltenlere, yeni bir seviyeyi temsil edenlere saldıran siyasal kültür de buradan besleniyor ya da bu 'ruh haline dayanarak' egemenliğini sürdürüyor... Toplum sağlığı için yararlı olan bir kan kampanyasını asayiş problemi haline sokan, deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerini 'iç tehdit' konusu haline getiren refleksler, bu sefer Nasuh Mahruki ismi etrafındaki olumlu havayı dağıtmaya kararlı gözüküyor. Bu kararlılığı temsil edenlerin, siyasal kavrayış düzeyinde 'otoriter' olan ne varsa ona sahiplenmeleri de tesadüf değil bu yüzden.

Osmanlı, padişahın karizması ile yarışır hale gelen ya da güç bakımından özerkleşmeye başlayan her Beylik başını, devlete sadakatinden kuşku duyulacak bir davranış olmasa bile hemen 'iç tehdit' unsuru sayar ve icabına bakardı. Bu, Cumhuriyet'e aynen miras kaldı, ama daha da incelikli hale gelerek. Devlete sırtını dayamadan, 'kendi başına bir değer' olabilenlerin 'icabına bakmak' için devlet gücünü kullanmaya çoğu kez gerek kalmıyor. Sırtını devlete dayamadan ya da bilinen kariyer elde etme yollarından geçmeden 'kendi başına bir değer' olabilenlerin 'icabına bakmak' için 'anonim ruh hali' bir köşede bekliyor ve bu ruh halinden 'beslenenler' en uygun zamanlamada sahne almayı çok iyi biliyor.

Kurtardığı canların kalplerinin en mutena köşesinde yer almış olan İskender İğdir'a rahmet diliyor, Nasuh Mahruki'ye hem kaybettiği arkadaşı için başsağlığı diliyor, hem de uğradığı suçlamalar için geçmiş olsun diyorum. Mahruki, umarım, 'ferman padişahınsa, dağlar bizimdir' sözünün bu topraklarda söylendiğini unutmaz...

Ömer Çelik'in çok güzel yakaladığı bu tehlikeli anlayışı, bakan *illuminati* kitabının yazarı Wes Penre, "Küresel Satranç Oyunu" adlı makalesinde nasıl birkaç adım daha ileriye götürüyor;

Onlar kendilerini, koyunları sürüde tutan çobanlar olarak tanımlarlar. Terör ve korkuyla uzun süredir tehdit edilen ve (bu güvensizlik yüzünden) birbirini sürekli kontrol eden insanlar, hayatlarını sürdürme ve yaşam mücadelesi ile o kadar meşgullerdir ki; illuminati, zihin kontrolü altındaki kitlelerin arada ortaya çıkan asileri kendi içlerinde halledeceklerine güvenir. Ne yazık ki kısmen de olsa haklılar.

Burada ifade edilmeye çalışılan şey; gelecek korkusu, terör korkusu, güvensizlik, sonu gelmez ve giderek yozlaşan bir eğlence anlayışı, hayatın merkezine oturtulan futbol ve yönlendirilmiş TV gibi zihni uyuşturan, akli bulandıran ve sağlıklı işle-

mesini engelleyen enstrümanlarla zihni kontrol edilen ve aynı şekilde aynı kalıplarla düşünmesi sağlanan kitlelerin, devamının kendi yararlarına olduğunu sandıkları düzeni değiştirmek isteyen yol göstericileri, ufuk açıcıları kendi elleriyle hallettikleridir. Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Türkiye’de yıllardır yaşanan da aslında bundan başka bir şey değil. Toplumun eski, köhne, hatalar ve eksiklerle dolu zihin haritasını değiştirmeye, düzeltmeye, iyileştirmeye kalkan kim varsa, ki bunlar hiçbir karşılık beklemeden, hayatlarında hiç görmedikleri ve bir daha da hiç görmeyecekleri insanlar için kendi biricik varlıklarını bile tehlikeye atmaktan çekinmeyen deprem kahramanları dahi olsalar durum değişmez, mutlaka bir yolu bulunup toplumun önüne sunabilecekleri açılımların durdurulması gerekir. İşte Wes Penre’nin bahsettiği bu asileri halletmek için onların devreye girmesi bile gerekmez, zihin kontrolünün ülkedeki taşeronları bunu bilinçli veya bilinçsiz yaparlar onlar adına.

Bilinçsizleri de özellikle eklemek istedim, çünkü aslında vatanını ve milletini seven ama sevgisini ancak bu şekilde ifade edebilen kirli bilgilerle kandırılmış büyük kitle hâlâ kurtarılabilir; ki onların kurtuluşu ülkenin kurtuluşu olacaktır.

Bir taraftan da medyayı hakkımda iyi haber yaparken, överken, yere göğe sığdıramazken seven, *“oh ne güzel Türk Medyası bizi aslan, kaplan, kahraman gösterdi”* deyip de, işler terse döndüğünde bütün suçu medyaya atıyormuş zannedilmesini de istemiyorum. Burada habercinin sahip olduğu yorum yapabilme özgürlüğü dışındaki haber verme sorumluluğunu dile getirmeye çalışıyorum. Sevgimizi de, eleştirimizi de, takdirimizi de, kızgınlığımızı da her zaman tarafsız, adil ve topluma fayda - zarar ekseninde değerlendirerek, etik değerlerimizin içinde kalacak şekilde dile getirmeliyiz diye düşünüyorum. Eleştirilmeye, suçlanmaya, gerekirse yaptıklarımın, yaptıklarımızın sonucunda bedel ödemeye de her zaman hazırım ve hazırız ama bunun ölçüsünün kişisellikten uzak, nesnel, adil ve ahlaki değerler içinde olmasını istiyorum.

Bunların benim şahsi sorunum olmadığını çok açık bir şekilde farkındayım. Bu kontrolsüz güçten ve hukuk sistemimizin zafiyetleri yüzünden, benden çok daha fazla zarara uğrayan o

kadar çok insan var ki bu ülkede. Aziz ve yüce milletim, bunları yaşadıkça ve gördükçe, sığınabileceğimiz bir tek yer kaldığını düşünüyorum, o da büyük önder Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Bursa Söylevi.

Bundan sonra yolumu(zu) bu çizgi belirleyecek...

### GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsaid bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümesili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

**GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**

**BURSA SÖYLEVİ**

Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.

Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, "Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir" diye düşünecek, ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, "demek adalet örgütünü de düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek"

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayırılmasını istemeyecek. Diyecek ki, "ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir."

İşte benim anlattığım Türk Genci ve Türk Gençliği!

**GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**

## Bu nasıl kafa?

■ "Miltretci duyguları" nedeniyle Yunanistan dan gelen yardımları geri çeviren, "Demrele böğreğinde kama, doktorları ambulansa ilülyeş yok" diyen MHP'li Sağlık

Bakanı ekil edisececektimolarını dan de sürdürdü. Durmuş, "Amerikan yüzür hastanesine ilülyeşeniz yok. Yabancı doktorlar tuvalele, dış isriyör. Tuvaleti yidip ben mi temizleyeyim? Yürür doktorlar denize girip dışıdır. Oula gıver yapım" dedi. Durmuş, yüzürsü küşiyi kurttan AKUT'u de şov yapamadık söyledi. ■ 17. sayfa



Posta gazetesi, 23.08.1999



Sağlık Bakanı Osman Durmuş

## Bakana büyük öfke var

BİRCOK ülkenin yardım Amerisni reddettiler. Amerika'na 3 yüzür hastanesine isteneyen Sağlık Bakanı Durmuş'a tepki yağıyor. Gazetelerin ilülyen yazılmamış bu lan işle ökeşini dile getirir.

### Yabancıları eleştirdi

DURMUŞ bu ilün cöşürün dışı de sürdürdü. Yürürsü küşiyi kurttan AKUT'u de şov yapamadık söyledi. Durmuş, "Amerika'na hastanesine vermiş tele hastamız da yok" dedi. Öfke 25'te

Sabah gazetesi, 23.08.1998 →

# GARİP AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Durmuş "sağsız" açıklamalarıyla hayrete düşürdü. Yardımları geri çevirdiğini söyledi. Canını dişine takıp çalışan AKUT'çulara ateş püskürdü

**SAGLIK** Bakanı Osman Durmuş yaptığı basın açıklamasıyla herkeşi şaşırtdı. Afet bölgeleri açıl seyür hastanesine ve tıbbi malzemeye ilülyeş duyurken Bakan, bugün İstanbul'a geleceği Amerikan Yüzür Hastaneleri ne ilülyeş olmadığını söyledi. Öne sürdüğü gerekçeler ise şunlar: "Yabancı yardım ekipleri ill yapı sorunlarını yol açıyor. Doğürsü küşiyi kurttan ilülyen doktor "tuvalet yok" diyor. Çalışkılardan sokak denize atılıyor. Ve dışı "Dış yok" diyorlar. Benim insanim dışı girer yukarı. Camide tuvalet var, lazu dediiler. Siz kullanışınız tuvaletleri temiz tutmamız ilülyeşeniz. Sağlık Bakanı gelip tuvalet mi temizleyecek?"

**BAKAN** Durmuş Amerikanlar'ın 250 doktorunu reddetmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Durmuş'un verdiği cevabın ise şu olduğunu söyledi: "Amerikan hastanesine verecek hasta yok. Pazartesi'nden itibaren hastanelerimizin normal çalışma düzenine geçmesini istiyoruz." Sağlık Bakanlığı tehlikesi bulunduğunu haberlerini de yalanlayan Durmuş, bakan AKUT'un yaydığı bir söylenti olduğunu, şu duyurusunda belirtmişti. Durmuş'un Miltretçi Hükük küşiyi de, Amerika'nın gönderdiği yüzür hastanelere ilülyeşeniz olmadığını söyledi. Cumhuriyetin Demireli ise, Durmuş'un açıklamalarını hatırlatınca, "Ohr mu öyle say" dedi.

Posta gazetesi, 23.08.1999





★★★ *Hürriyet gazetesi, 28.08.1999* ↑

From: Ötüken  
Sent: Tuesday, August 24, 1999 09:23  
To:  
Subject: benim geri zekalı kızım!

OKU BUNLARI ! HATTA GEL ÖTÜKEN'E  
<http://www.otuken.net>, diğer sayfaları da oku.  
Yoksa sen de YAHUDİ misin ?? Mason?  
Şunu bil yeter; Bunların her ikisi de asla İNSAN  
değillerdir! Burdan itibaren aşağıyı dikkatli oku geri  
zekalı budala!

AKUT !!!?

AKUT; Everest Tepesi'ne tırmanan ilk Yahudi  
dağcı Nasuh Mahruki tarafından kurulmuş, bir  
Yahudi örgütüdür.

AKUT sayfaları [www.turk.net](http://www.turk.net) tarafından  
hazırlanmıştır.

Bu adrese gidildiğinde karşınıza çıkacak manzara  
YAHUDİ manzarasıdır, MASONİK bir manzaradır!

Ayrıca, AKUT veya [www.turk.net](http://www.turk.net) KIZIL HAÇ'la  
ortak çalışırma içindedir. Bu bilgiler ışığında AKUT  
konusunda görüşleriniz değişti mi, değişmedi mi  
bunu size bırakıyoruz...

Malum Medya paçavralarının, Sağlık Bakanımız  
Sayın Osman Durmuş'a ne için yüklendikleri gayet  
açık değil mi?

Ne garip!...

Dr. BARBUNYA da bir YAHUDİ idi...(!)

[ismet.berkan@radikal.com.tr](mailto:ismet.berkan@radikal.com.tr)

*Radikal gazetesi, 25.08.1999*



**İçişleri müdahale etti****AKUT'un hesaplarında geri adım**

AYKUT KÜÇÜKKAVA

Değerli bölgelerine hükümetten önce ulaşarak 250 kişiye yakalanan alparslan'ın çıkarılan Arama Kuruluna Davası'na (AKUT) yönelik hesapların el konulmasına kararında geri adım atılır. İçişleri Bakanlığı, yurtdışı hesapları ve diğer hesapların bir kısmını ayırtmaya çalışırken bir yandan hükümet. Yeni hesapları hesapları. Valilikler ise el konulan AKUT'un hesaplarını serbest bırakmış, ancak idaremede bir yandan aramaya yönelik paraları Afet Fonu'na aktarıldığı belirtilen AKUT Genel Sekreteri avukat Nevzat Çetin, önceki gün İçişleri Bakanlığı'na yazdığı bir mektuple, bu işleme karşılık yeni hesapları AKUT hesaplarına el konulması işleminin de durdurulmasını istemiştir.

**'AKUT'un parası aktarılmayacak'**

Çetin, AKUT'un hesaplarındaki paraların Afet Fonu'na aktarılmamasını öngörmeye çalıştığını belirtti. Ancak, Çetin, hesapları idaremede bir yandan paraların serbest bırakılması için yazdığı mektupla Afet Fonu'na aktarıldığını belirtti.

MHP'nin Sağlık Bakanı Osman Elvan'ın, idaremede alparslan'ın bölgede yapabileceği yarım buluşma başlatma söylemlerinin ardından konuşurken "Genelkurulunda söyleyeceğim ve Anayasa'nın bir parçası olarak okuyacağım söyleyeceğim hükümetin çıkaracağı" açıklamasıyla 2016'da AKUT'un yurtdışı hesapları, İstanbul Vali Yardımcısı Osman Demir'in 25 Ağustos 1999'da İçişleri Bakanlığı'na yazdığı mektupla, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Şanlıurfa, Çorum, Bursa, Beylikduzu, Yedigöller, Yedigöller, Bursa, Bursa, Bursa, Bursa ve Denizli'deki diğer bölgelerde yazdığı mektupla Afet Fonu'na aktarılmaması istemiştir.

Cumhuriyet gazetesi, 01.09.1999

EK: 44



Milliyet gazetesesi, 17.10.2005



Milliyet gazetesesi, 17.10.2005

## AKUT, yetkililere sitem ederek gitti

**Bölgeye** dönüş hareketi edebilen Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, 'Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün kendilerine destek olmadığını öne sürerek, "Bu tavır bizi derinden yaraladı" diye konuştu. İHY'nin sağladığı bilgilerle dün Karaciy'e hareket eden 12 kişilik AKUT ekibi, 1 ton ağırlığında arama kurtarma teçhizatını da beraberinde götürdü. AKUT Genel Sekreteri Saydın Gökşin, "Depremi haber alır almaz 12 kişilik iki ekibimizi hazır tuttuk. Ama maalesef dört uçak kaldırıp GEA, DAK gibi ekipleri götürürken Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, bize hiçbir şekilde haber vermedi. Biz o uçakla gitmek için çok uğraştık. Ama olmadı. ■ TAHSİN AKSU İstanbul

## AKUT Meclis gündeminde

■ Haber Merkezi - CHP Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar, Sivil Savunma'nın Türkiye'den Pakistan'a giden ekipler arasında AKUT'u almamasını Meclis gündemine getirdi. Pakistan depremi ile ilgili olarak gönüllü görev talep eden AKUT'un Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından neden geri çevrildiğini soran Neşşar, İçişleri Bakanı'na aynı derneğin İran depremi sırasında da geri çevrilip çevrilmeyeceğini sordu.

## 'Böyle giderse artık AKUT'u yok bilin'

■ Bu sözler, 17 Ağustos'ta helikopteri kazandı AKUT'un başkanı Nasuh Mahrukoğlu'ne ait. Ünlü dağcı derlik: 'Sivil Savunma bize güçlük çıkarıyor, yardımını geciktiriyor. Hindistan'a, Cezayir'e, İran'a, son olarak Pakistan'a götürülmedi. Sivil Savunma geçen yıl Koma'da çıkan Zümrüt Apartmanı'nın enkazını 21 saat sonra doğerle girmişti. Bu bir cinayetti. O zaman tartışık ve çözüldük... O günden beri bize engel oluyorlar... PAZAR VATAN'da



BUGÜN VATAN'LA İSTİYİN

← Vatan gazetesesi, Ekim 2005

## AKUT, sivil savunma genel müdürlüğüne tepkili

İSTANBUL Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Nazulı Mahruki; "Eğer bu tür felaketlerde insanlara yardım edemiyorsak, doğa sporu ve doğa olaylarıyla uğraşalım ya da burayı kapatalım" dedi.

Pakistan depremi sonrasında bölgeye gitme yönünde yaptıkları bütün çalışmalarını Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından engellendiğini öne süren AKUT yetkilileri,

AKUT merkez binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Nazulı Mahruki, dernek Genel Sekreteri Saygun Gökşin ile dernek üyeleri hazır bulundu.

Programda bir konuşma yapan Nazulı Mahruki, depremin ardından Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini kaydederek,

Pakistan'ın uluslararası yardım talebinde bulunmasının ardından 12 kişiden oluşan iki ekipmanı hazır hale getirdiklerini, hem Türkiye Acil Durum Yönetimi, hem de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne sözünü yazılı olarak hazır oldukları bilgisinin verdiğini ifade etti.

Mahruki, "Gün içinde yapılan tüm temaslarda,

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden bir yetkili ile görüşme ve gönderilen uçakların içinde yer alma çabamız sürdü. Akşam saatlerinde Pakistan'a gönderilen uçakların içinde yer almadığımız bilgisine ulaştık" dedi.

Mahruki sözlerine şöyle devam etti: "Bizim tek sorunumuz Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileriyle. Orada görev yapan insanlarla hiçbir sorunumuz yok. Siyasi sorunumuz da yok. Tek mesele bürokrasi. Pakistan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu ve THY'nin çabaları sonucunda tarifeli uçakla girebildik. Oysa Türk Milli Takımı gibi ilk önce araya gitmemiz gerekiyordu. 1999 depreminde, çok ön plana çıktığımız için, Sivil Savunma Müdürlüğü bizim gerimizde kaldı.

Şev yaptığımız zannediliyor, bu yüzden özellikle yurtdışı organizasyonlarına gönderilmiyoruz. Eğer bu tür felaketlerde insanlara yardım edemiyorsak, doğa sporu ve doğa olaylarıyla uğraşalım ya da burayı kapatalım."

AKUT Genel Sekreteri Saygun Gökşin ise,

"Pakistan'daki depremi öğrendikten hemen sonra iribata geçtiğimiz Sivil Savunma Müdürlüğü'nden hiçbir yetkiliye ulaşamadım.

Yetkili istediğimizde ise bana çaldırı başladılar. Ya bir bu işten çekelim ya da birlikte hareket edelim" diye konuştu.

## AKUT'un hizmetleri kiskanılıyor mu yoksa?

Neler oluyor?...  
Birileri çıksa, milleti aydınlatsa iyi olacak ama, o birileri nedense yok ortada....

Avrupa Birliği müzakereleri ile başlayan, özelleştirme çalışmalarını, Araplarla pazarlıklar ve Sakal-Şerif gizemi ile süren kapalı kapılar arkaındaki merak uyandırıcı, süphe yaratıcı ve mide bulandırıcı gelişmelerin neler olduğunu herkes de anlasa...

Ön tekerlek nereye giderse, arka tekerlek de oraya gider...

Üzüm üzüm baka baka kararır...

Böyle başa böyle tıraş...

İman ekstretilirse, cemaat grip olur derler.

Ve daha neler derler neler...

Önceki gün, **CHP Dentli Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Neşar**'dan bir mesaj geldi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına: "Pakistan'da meydana gelen deprem felâketine yardım amacıyla gönderilen ekibe gönüllü olarak katılmak isteyen AKUT'un (Arama Kurtarma Derneği) bu talebi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nce geri çevrilmiş midir?" diye soran sayın Neşar'ın gönderdiği basın açıklaması "AKUT'un hizmetleri kiskanılıyor mu yoksa?" dedi diyecek kadar düşündürücü:

\*\*\*

Pakistan depremi ile ilgili olarak gönüllü görev talep eden AKUT Derneği'nin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmediğini öğrendim. Yapığım araştırmada AKUT'un daha önce Cezayir'e gönderilen yardım ekibine lütfen bir iki kişi ile konuşulduğunu, İran'a yardım talebinin ise Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmiş olduğunu öğrendim.

Türkiye'de yaşayan herkes tarafından hizmetleri bilinen bir sivil toplum kuruluşu olan AKUT'un gönüllü çalışma talebinin neden geri çevrildiğini anlamak olası değildir.

Sivilleşme iddiası ile ortaya çıkan bir yönetimin, dünya markası olmuş böyle bir kuruluşu aksine desteklemesi ve hatta fonlaması gerekirken ayrıca, Pakistan'daki büyük acıya paylaşmak için bir fazla kişi gönderebilmenin anlamı da ortadayken, bu kadar örgütlü, işinin uzmanı ve üstelik bu alanda uzun zaman eğitim veren AKUT'un neden reddedildiğini öğrenmek için İçişleri Bakanı'na verdiğim soru önergesini birlikte halkımızın ve basın mensuplarımızın dikkatine sunuyorum...

\*\*\*



AKGÜN TEKİN

Gönüllü ve canlarını ortaya koyarak yaptıkları fedakâr çalışmalarıyla dünya çapında bir marka olan AKUT'a karşı ortaya çıkan bu anlaşılabilir durum aklı selim sahibi herkesi rahatsız etti...

AKUT da yaptığı açıklamada: **Pakistan'daki felâket haberi gelir gelmez Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Türk Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Pakistan Konsolosluğu** ile temasa geçildiğini, **Pakistan**'ın uluslararası yardım talebinde bulunması üzerine de, 12 kişiden oluşan ekibin hazırlanacağını, **durumun Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne** bildirildiğini belirtti.

Ancak, **Sivil Savunma** ile ancak akşam saatlerinde konuşma imkânı bulan AKUT, giden uçaklarda yer almadıklarını öğrendi... Bunun üzerine kendi imkânlarını zorlayan AKUT, **Türk Hava Yolları**'ndan elde ettiği ücretsiz uçak biletleri ile bir gün geçkimi olarak **Pakistan**'a varabildi... Düşündürücü bir durum değil mi bu?...

Bakalım, **Meclis Başkanlığı**'na verilen soru önergesinden bir cevap çıkacak mı?...

Ya da Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kamuoyuna aydınlatacak açıklama yapacak mı?

Hep birlikte bekleyip göreceğiz...

E-mail:atekin@gozcugazetesi.com



Gözcü gazetesesi, 11 Ekim 2005

EK: 45



AKUT, Pakistan depreminde

## Bu hesabı kim verecek? Hırsız müteahhit mi, göz yuman devlet mi yoksa yine hiçbiri mi?



**Aileden bir tek  
Gül naz kurtuldu**

GÜLNAZ bebek, yerli bir olan Korkmaz Apartmanı'nın enkazından 5 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Ne var ki babası Astsubay İsmail Karamarcu, annesi ve minik kardeşleri için beton altında can verdi.

**6.4'lük depremde 83 ölü, 499 yaralı var. Enkaz altında halen 100'e yakın öğrenci bulunuyor**

■ **DEPREM** Bingöl'de 6.4 büyüklüğünde yakaladı. Kent merkezinde 10 bina çöktü, altından 40-45 ceset çıktı.

■ **EN büyük hasarı** Çeltikçiyü Yatılı Bölge Okulu gördü. 197 öğrenci yatakhane binasının enkazı altında kaldı.

■ **BİNANIN** kolonları çökerken katları çöküp dolaplar ve raflar tıttı. Üst katlardan 76 öğrenci sağ çıkarıldı.

■ **OKULDAN** sağ kurtulanlar "Koride çok arkadaşımız var. Seslerini duyduk, ne olur onları da kurtarın" dediler.

■ **OKUL** binasının müteahhitleri Bozkus kardeşlerin evi ile okula onay veren Bayındırlık binası da yıkıldı.

■ **ERDOĞAN**, "Kontrol ve zemin etüdü yapılmıyıp, Malzemenin çalınması. Suçlular cezalandırılacak" dedi. [ 13-12-05 ]

Vatan gazetesi, 02.05.2005

## Erde bebte in Türkei - mehr als 150 Tote

**CELEKESKUYUT** - Ein schweres Erdbeben im Südosten der Türkei hat gestern verheerend mehr als 150 Menschen das Leben gekostet. Die grausamsten Verunglückten waren verhaftet sich auf ein eingestürztes städtisches Schulgebäude für die Kinder der Tschetche.

bevakarında in der Stadt Çeltikçiyü. In dem Trümmern des Gebäudes aus dem hundertfünfzig Verunglückte zu Tode waren, werden noch rund 200 Kinder verhaftet. Linien: Eltern versammelten sich am Unglücksort, weinten und beteten für ihre Kinder.

S.10



Ein Mitarbeiter der türkischen Rettungsdienste trägt ein geschwundenes Kind in die Hand.

Almanya basını, 02.05.2003



# Ya AKUT olmasaydı

Bingöl'de son bir hafta içinde köy yolları kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan 5 acil hastanın yardımına Arama Kurtarma Timi (AKUT) Bingöl Birimi yetişti.



Zunçözü yığılı kar ve aşırı soğuk nedeniyle Bingöl'de son bir hafta içinde köy yolları kapalı oldu. 5 acil hastanın yardımına Arama Kurtarma Timi (AKUT) Bingöl Birimi yetişti. Köy yolları kapalı olduğu için hastaların ulaşması mümkün değildi. Hastaların durumu kritik olduğu için AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi. Hastaların tedavi edilmesi için AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi. Hastaların tedavi edilmesi için AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi.



Köy yolları kapalı olduğu için hastaların ulaşması mümkün değildi. Hastaların durumu kritik olduğu için AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi.

## Hasta köylülerin imdadına AKUT yetişti

**BİNGÖL (ÖZEL)** - Son bir hafta içinde köy yolları kapalı olduğu için hastaların ulaşması mümkün değildi. Hastaların durumu kritik olduğu için AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi.

son bir hafta içinde köy yolları kapalı olduğu için hastaların ulaşması mümkün değildi. Hastaların durumu kritik olduğu için AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi.



## Hasta'nın yardımına AKUT yetişti

**K**öy yolları kapalı olduğu için hastaların ulaşması mümkün değildi. Hastaların durumu kritik olduğu için AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bingöl yerel basınından seçmeler...



● ÇAĞDIŞI YASALAR YÜZÜNDEN BİR KEZ DAHA REZİL OLDUK

# Dünya alkışladı biz yargılıyoruz

**AKUT'çular için  
"İsrail'e izinsiz temsilci  
göndermekten" bir yıl  
hapis isteniyor**

**A**KUT 17 Ağustos'ta Mısır'da düzenlenen toplantıya katılmakla ilgili olarak bir yıl hapis isteniyor. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "AKUT'un İsrail'e izinsiz temsilci göndermekten dolayı bir yıl hapis isteniyor" denildi. AKUT'un İsrail'e izinsiz temsilci göndermekten dolayı bir yıl hapis isteniyor. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "AKUT'un İsrail'e izinsiz temsilci göndermekten dolayı bir yıl hapis isteniyor" denildi.

**Dijitalin de önemi olacak**

Yeni Akut'cuların bir yıl hapis isteniyor. AKUT'un İsrail'e izinsiz temsilci göndermekten dolayı bir yıl hapis isteniyor. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "AKUT'un İsrail'e izinsiz temsilci göndermekten dolayı bir yıl hapis isteniyor" denildi.



**SÜC CUMHURİYETİ BİLİYORUZ...**

Dünyamda AKUT'un görevleri arasında İsrail'e izinsiz temsilci göndermekten dolayı bir yıl hapis isteniyor. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "AKUT'un İsrail'e izinsiz temsilci göndermekten dolayı bir yıl hapis isteniyor" denildi.



PANGÖRMEK 29 MAYIS 2001

GON



# Biz bunları hak etmedik

İ Hakim karşısına çıkan AKUT Başkanı Mahruki: Hak eksikliğimiz bu kanunu bilmemek. Ama biz bunları da hak etmedik...

Öğce DEMİRKAN  
MAYIS 2001

**A**KUT'un yasası hakkında yazılan haberler hakkında konuşan Mahruki, kanunların çıkarılmasıyla ilgili olarak AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi. Mahruki, AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi. Mahruki, AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi.

## BİZ DERNEKÇİ DEĞİLİZ

Azınlık Mahruki, 'AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi. Mahruki, AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi.'



AKUT Başkanı Mahruki Mahruki

Şahin, 'Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi. Mahruki, AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi.'

SABAH'ta kanunun AKUT'un çıkarılmasıyla ilgili olarak 'Dünya alküladı biz yargılıyorz' diye yazdığını söyledi. 'Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi. Mahruki, AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi.'

Eldeki kanun hakkında Mahruki, 'Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi. Mahruki, AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi.'

## KANUNU EZMEYİŞİZ

AKUT Başkanı Mahruki, 'Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi. Mahruki, AKUT'un Türkiye'de, Yunanistan'da ve Amerika'da temsilcilikleri olduğunu söyledi.'



### Kantil geçsinden notlar...

**B**ir kantil geçsinden notlar... Kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar... 1. Nispetiye Kantonu'nda sürekli olarak yayınlanmaktadır. 2. Nispetiye Kantonu'nda sürekli olarak yayınlanmaktadır.

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar... 1. Nispetiye Kantonu'nda sürekli olarak yayınlanmaktadır. 2. Nispetiye Kantonu'nda sürekli olarak yayınlanmaktadır.

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

1997'den beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Çünkü bu bir kantil geçsinden notlar...

Hele AKUT denen yardım kuruluşunun fazla medyatik olmasını anlayamadık. Tamam, 3 hayat kurtardı. Ama bunun fazlaca kamuoyuna lânse edilmesi ne derece doğru. Ya yüzlerce yardım eden kuruluş, kurum ve yardım dernekleri? Bunlara karşı haksızlık edilmiyor mu? O kuruluşların suçu, başlarında "Nasuh Mahruki" gibi medyatik bir Ermeninin olmaması mı?

Yeni Asya gazetesi, 07.07.1998

# AKUT'çu gençlere son görev

Motosiklet kazasında hayatlarını kaybeden Rifat Murat Petrak ve Seda Şaner, dün yan yana gömüldüler



**KİMSE İNANMIYOR İSTEMİYOR**  
Büyük hacet. Erkekler - gençler diyorlar. Kadınlar da: 'Murat! Murat! Murat!' diye bağırıyorlar. 'Murat! Murat!' diye bağırıyorlar. 'Murat! Murat!' diye bağırıyorlar.



**GDY'YANLARI ŞELLİ OLDU**

Erkekler ve kadınlar bir arada, kadınlar da erkeklerle bir arada, kadınlar da erkeklerle bir arada, kadınlar da erkeklerle bir arada.

Erkekler ve kadınlar bir arada, kadınlar da erkeklerle bir arada, kadınlar da erkeklerle bir arada, kadınlar da erkeklerle bir arada.

2000 yılının ilk günü, İstanbul'da meydana gelen bir kazada hayatını kaybeden Rifat Murat Petrak ve Seda Şaner'in cenazeleri dün yan yana gömüldü. Kazanın sorumlularının cezalandırılması için mücadele eden AKUT gençleri için büyük bir üzüntü yaşanıyor. AKUT gençleri, kazanın sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.

**KAR LEOPARI SAF TUTTU**

Deniz kenarında yaşayan insanlar, kar leoparı ile karşılaşmamışlardır. Kar leoparı, deniz kenarında yaşayan insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Kar leoparı, deniz kenarında yaşayan insanların hayatını tehlikeye atıyor.

## EK: 51



AKUT Niğde Ekip liderine yollanan tehdit mektubu

EK: 52

## Fatih Altaylı: Accmi işi bir kaza!



Fatih ALTAYLI

Ağrı Dağı Kış Tırmanışı yine can aldı. Kış tırmanışlarının zorluğuna bir de Kuzey Rotası'nın güçlü şartları eklenince tecrübeli bir dağcı ekibi bile Ağrı Dağı'nı yenemedi.

Ancak bu kaza, ardında bana göre pek çok soru işareti bırakıyor.

Çünkü kazanın oluş biçimi de, kaza sonrası yapılan açıklamalar da "**Usta Dağcı**" işi değil.

Dağda buzul tırmanışı risklidir.

Ancak dağcılar tecrübeli olunca bu risk azalır.

Buzulda dağcının iki güvencesi vardır.

Elindeki buz kazması ve ayağındaki buz ayakkabısı.

Buzulda buz ayakkabısına rağmen kayan bir dağcının tek kurtuluşu, elindeki kazmasını buza saplamaktır.

Bu anlık bir iştir. Ustalık ister. Ama **İskender İğdir** gibi usta dağcılar için sıradan bir harekettir.

Fakat ne ilginçtir ki, buzul tırmanışı yapan **İskender İğdir**'in elinde kazması yoktur!

Yine bu gibi tırmanışlarda dağcılar özel iplerle birbirlerine eşit aralıklarla bağlanırlar.

Birinin kayması halinde diğerleri onu tutabilirler diye.

Ne ilginçtir ki, **İskender İğdir**'in öldüğü kazada bu emniyet ipleri de yoktur!

Daha sonra bir televizyon kanalında **Nasuh Mahruki**'nin açıklamaları, şaşkınlığımı iyice artırdı.

**Mahruki**'ye **İskender İğdir**'in üzerinde ne gibi malzemelerin olduğu soruluyor, ekip şefi bilmiyor.

Olacak şey değil

Sayın yapıtlar ve **İskender**'de nelerin olduğu bulunur en kötü şartta.

**İskender İğdir**'de nelerin olduğu bilinmiyor, ama böylelikle riskli bir tırmanışta elinde kazmasının olmadığı biliniyor.

Birbirlerine bağlı olmalarını ise **Mahruki** "**Yatay geçiş yapıyorduk**" diye açıklıyor.

Yatay geçerseniz, dikey de tırmanmanız bağlanırsınız. Kuraldır. İkinci kez dağa çıkanın bilacağı bir emniyet kuralıdır. Bunu bilmek için "**Leoper**" felan olmak da gerekmez.

Hava şartlarına göre ya yakın bağlanırsınız, ya uzak. Buzlu bölge geçilirken ekip şefi sabit travers uygulayarak ekibin zorlu yeri aşmasını sağlar.

Bunların hiçbirini yapılmıyor.

Çocukça bir kaza.

Çok acemice bir kaza bu

Ham da çok

Dağcılık camiası, bu kazayı çok tartışacaktır gibime geliyor.

Hürriyet gazetesi,  
03.03.2000

# BUZULDA O AN

## POLİTİKA

Ertuğrul ÖZKÖK

**G**EÇEN cumhurbaşkanı, İskender Iğdır'ın en beklenti Atlas Levent'in yanında varolan en az bir torunu olan tarafardan iddialar.

Demir arızedenler oldu. AKUT'cular da vardı. Kimi kesim arızedenler için, ki mi genelde kayıpların.

### BABANIN SÖZLERİ

Türkiye'nin en önemli adamı olarak bilinen Baban, "Müslümanlar'ın bir şey söylemek istiyorsa" diyeceği "AKUT'cuların teşekkülü etmemek istiyorum. Şüpheli faaliyetleri r'e teşekkül etmemek istiyorum. Ben oralarda bulundum. İyi bildim. Onların fedakarca cabaları olmasaydı, oğlumun cesedini mağus sonuna kadar oradan çıkaramazdık" diyecekti.

Ama arızedenler bir şey daha söyleyecek.

Dünya oğluna seslenecek. Belli belirsizlikler söz konusu değil. Ama (mekan şüpheli) "Oğlum sen rahatsız olma. AKUT bir elemanıma kaybettim. Ama şimdi durumunu öğrendim. Ben AKUT'a üye ol dedim."

İskender'in hayatı bu sözlere aykırı değil. AKUT'cuların bildikleri. Iğdır'ın tarafinden İğdır'ın

Boşlu bir durumda herhalinin imadına yetecek en üstü baş o baki babaydı. İnan herhalde; gereğini bir sporcular.

İnan bir buz dağının tepesinde kardeşim kardeşim zaman zaman aklımla aklımla duyulanlar işleri ve her şeyi vurdun sözcükler, acısız hafifletmek bir şeyler yaz.

Kim kardeşim şiddet ise anıksız bu bu, anıksız kardeş kardeş.

### NASİHATIN ACISI

Türkiye'nin en önemli adamı olarak bilinen Baban, "Müslümanlar'ın bir şey söylemek istiyorsa" diyeceği "AKUT'cuların teşekkülü etmemek istiyorum. Şüpheli faaliyetleri r'e teşekkül etmemek istiyorum. Ben oralarda bulundum. İyi bildim. Onların fedakarca cabaları olmasaydı, oğlumun cesedini mağus sonuna kadar oradan çıkaramazdık" diyecekti.

Ama arızedenler bir şey daha söyleyecek. Dünya oğluna seslenecek. Belli belirsizlikler söz konusu değil. Ama (mekan şüpheli) "Oğlum sen rahatsız olma. AKUT bir elemanıma kaybettim. Ama şimdi durumunu öğrendim. Ben AKUT'a üye ol dedim."

İskender'in hayatı bu sözlere aykırı değil. AKUT'cuların bildikleri. Iğdır'ın tarafinden İğdır'ın

Boşlu bir durumda herhalinin imadına yetecek en üstü baş o baki babaydı. İnan herhalde; gereğini bir sporcular.

İnan bir buz dağının tepesinde kardeşim kardeşim zaman zaman aklımla aklımla duyulanlar işleri ve her şeyi vurdun sözcükler, acısız hafifletmek bir şeyler yaz.

Kim kardeşim şiddet ise anıksız bu bu, anıksız kardeş kardeş.

Çerçeve jüriye başarsın bir performans göstermek kolay değildir. O ruh olmasaydı ne Kuzey Kutbu ne Güney Kutbu, ne de Amerikalılar ile karşılaşmaz.

Du dağın olmasaydı, o çocuklar en az bir diğer yarışmanın arızedenler karışmazlardı.

O çocukları beklerken, tabii ki her şeyi. "Biri oğlumun arızedeni, oğlumun oğlumun arızedeni" demek ise arızedeni göstermek. İnan, bu Vaseo de Gama'nın, bu Mucellid'in ve Piti Reis'in arızedeni olduğunu.

### YANLIŞ DEDİĞİNİZ

Nesuh, dinimiz Hürriyet'le ilgili bütün bu tür şeyler de, bütün ayrıntılar da arızeden.

Buz, bir canavar gibi insanın atından kayarlıken ne hissedildiğini anlatan daha bir önceki yazımda.

Her şeyi arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor.

Ama her şeyi arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor.

Sonunda yaralı dediklerimiz, bir şey için arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor.

Her şeyi arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor.

Her şeyi arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor.

Her şeyi arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor.

### İNGİLİZ RUHU

O günlerde London Times gazetesinin başyazarı olan James, "Kasim'in hayatı bir şeyi anlatıyor. Çünkü bu tür şeyler arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor."

Her şeyi arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor.

Her şeyi arızedeni, ilmi öge çekilme gibi yapılmış bir şeyi anlatıyor.





EK: 56

## AKUT tartışmasında son nokta konuluyor



Fethi Altaylı bu akşamki Teke Tek programında AKUT'un ayrıntıları konuk ediyor

**TEKE TEK**  
23.10 Kanal D

Fethi Altaylı'nın hazırladığı ve sunduğu Teke Tek'te bu hafta; 17 Ağustos depreminin sonrası tüm Türkiye'yi dikkatini üzerine çeken AKUT'taki (Arama Kurtarma Takımı) son gelişmeler ele alınıyor.

Deprem yarattığı AKUT'ta depremi sorguluyor. İtfaiye eden 3 katıncı üye ve sesli dağılım, AKUT görevini Fethi Altaylı'ya anlatacaklar. İskender iğdir ölümü mi terk edildi? AKUT nasıl bu hale geldi? Arama Kurtarma Takımı'nı dağılım noktasına getiren sebepler neler? Teke Tek AKUT tartışmasını noktalayacak.

Hürriyet gazetesi, 18.04.2000

## AKUT'ta son gelişmeler

Fethi Altaylı'nın hazırladığı ve sunduğu "Teke Tek'te bu akşam; 17 Ağustos depreminin sonrası tüm Türkiye'yi dikkatini üzerine çeken AKUT'taki (Arama Kurtarma Takımı) son gelişmeler ele alınıyor. Deprem yarattığı AKUT'ta depremi sorguluyor. İtfaiye eden 3 katıncı



üye ve sesli dağılım AKUT görevini Fethi Altaylı'ya anlatıyor. İskender iğdir ölümü mi terk edildi? AKUT nasıl bu hale geldi?

Arama Kurtarma Takımı'nı dağılım noktasına getiren sebepler neler? Bu tartışmalar Teke Tek'te noktalanıyor.



Yeni Asır gazetesi, 18.04.2000

# AKUT ve Mahruki (to be continued)

OOÖ'yi kulaktan dolma olarak...  
Nasuh Mahruki'nin programından bir  
kısa bölümünü.

Hikayesi bir şeylere değmiş.  
Aynı bölümler yayınlanmaya  
başlayınca programın ilgi çektiğini  
görüldü.

Programda Mahrukiyle  
konuştuğum zamanlar arkadaşlarımla  
vardı çünkü aynı yerdeki konuşmaları  
mıdır yetmiş yıldır. Ayrıca Telo  
Telo programıyla aynı gün için  
aynı şekilde bağlanıyorduk. AKUT  
Ayrıca AKUT Aklında  
konuştuğumla görüşmek de bugüne  
kadar varıyor.

## Büyümenin dışında kalanlar

**O solo olsun, diğlere  
çilimli Dermek-metnek  
yönetimise kalmasın diğmerek  
verecek sıvabın nedir?**

**Nasuh Mahruki:** Peki,  
diğmerek geliştirmek için, büyük  
kader hep kendime ulaştım. Bu  
sözleri yapıyorum. Evet, k. kalım.  
Çünkü Türkiye'ye kalıyorum. Bir süre  
göç yaptım, k. kalım. Ama  
sonra insan gibi bir hayatıma geçiyordum.  
Bir bu kadarı hep arkadaşlarımla  
konuşuyordum. Çünkü, bu  
diğmerekyle yola çıktığım için  
arkadaşlarımla AKUT'a kaldım.  
Hızlıca bir şekilde diğmerek için  
Nasuh Mahruki'nin bu programından?

**Dağdelenli kişinin,  
dermekle diğmerek çalışan bir  
taraf var mı?**



Ayşe ARMAN  
FAKS: 0 212 677 04 21  
E-MAIL: arman@hurriyet.com

milyon lira. Bu miktar ciddi bir şey  
değil ki, paradede çok kullanılıyor.  
Huru programın için Sıkıyık, genel  
kurulda 1 milyarlık konuşulmuş  
gökörül fazla değil. Açıldık. Ama  
çetin programda, 40 milyar değil. Bu  
40 milyar sadece 17 Ağustos'tan  
başta, her hafta bir operasyonla  
finansman para olarak da geliyor  
birlikte. Düz de kaldık. 9  
Ağustos'ta, her hafta sadece 900  
milyon var. 40 milyar harcama  
sınırları yoktu ki o tarihte, 17  
Ağustos'tan önce o kadar para  
zaman yoktu.

**- Ya İhsan'ın maddesi?**

**Melih Fıkan:** 100 milyon değil,  
240 milyon. İki kişi değil, dört kişi.

**- Bütün bu vakıfların  
çarpıklığını diğmerek, neden  
programa bağlanıp  
müddetini?**

**Demir Karahan:** 13 dakika fazla  
açık kaldım. Telo diye büyük  
konuştum. Huru değil ki,  
milyonlarla programda finanse  
etmişlerdir. Peki de aynı şekilde

**YILMAZ SEVGÜL**

● AKUT Akademi Bölgesi  
Birim Sorumlusu

## Amaç boş kaleye gol atmak mı?

ÖZCE Bölge Akademi  
programının birim  
sorumlusu "Telo Telo"  
Özce'nin programında sadece  
"Telo Telo" değil, Nasuh Mahruki  
günümüzde? Ben sadece bir  
konuşuyordum. Her konuşmada  
aynı şekilde bağlanıyorduk.  
10 zaman sadece telefon  
numarası veriyorduk. Amaç  
boş kaleye gol atmak mı?  
Bunun için geçtim.  
Ayrıca bu konu  
Telo Telo'da konuşuyordum. Ben  
milyonlar bir şey. Her  
değil ki, arkadaşlarımla  
konuştuğumla aynı şekilde  
konuştuğumla aynı şekilde  
konuştuğumla aynı şekilde  
konuştuğumla aynı şekilde

Ama bu büyük bir şey,  
AKUT'un programından  
programında sadece diğmerek  
değil. AKUT'da

konuşuyordum, aynı şekilde  
ne diğmerek konuşan da aynı.  
1200 adet konuşan sadece aynı  
yolun aynı. Bu AKUT'un  
programından, bölgenin  
akademi sorumlusu

Hürriyet'te konuşan programın  
finansman anlamına gelir. Bir de  
konuşan da konuşan. Bu  
işin için konuşan. Fıkan  
Mahruki'yle konuşuyordum.

Bununla konuşuyordum, ben  
o zaman geçtim.  
Her hafta bir konuşan  
sadece konuşan. Bu şekilde  
konuşan konuşan. Bu şekilde  
konuşan konuşan.

Bununla konuşuyordum, ben  
o zaman geçtim.  
Her hafta bir konuşan  
sadece konuşan. Bu şekilde  
konuşan konuşan.

Bununla konuşuyordum, ben  
o zaman geçtim.  
Her hafta bir konuşan  
sadece konuşan. Bu şekilde  
konuşan konuşan.



## İskender İğdir'in babası:

# Oğlumuz kazada öldü

Akşam Dergi tutumundan dolayı değişik hayvanı kazıyarak AKUT kurumu üyesi ve Atlas Dergisi editörü İskender İğdir'in yaşadığı kazayı ilgili yayınları spekülasyonlara düşmeden cevap verdi. Açık söylemek istediği bir açıklama yapan babası Yusuf İğdir, 12 yıldır akıllı ve duygusalı oğlunun insanı olarak bilinen, kamuoyunu yanlış yönlendiren akla yatkın haber ve tartışmaların sona erdirilmesini istedi. İğdir, "Oğlum tamamen bir kazadır. İskender'in bozması gelen diğer arkadaşlarının da besine geçmiştir. Oğlumda herhangi bir ihmal, kötü veya kötü niyet olmadığını düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki, önce İskender keder taşıdığı çok dostlarıyla. İğdir kaza sırasında yapabileceği bir şey olmaydı, çünkü İskender'in onlar için yapacağı gibi, kendi emirlerini ihmal etmeye değil, kurban olardı." dedi. M.Fatih UÇMAK / İZMİR

Zaman gazetesi, 07.03.2000

## İğdir'in babası: AKUT suçlanmasın

■ AKUT ve Ariel Şirketi tarafından yapılan gerçekleştirilen İskender İğdir İhtiyarlı Eğitim Merkezi, Akşam Dergisi'nde yapılan bir iftira ile iftira ile ilgili. Açıklama yapan İskender İğdir'in babası, "AKUT" hakkında konuşanlar var. Ben kendi adıma hakkımı helal ediyorum. Oğlumdağın yoldadır" dedi.

Akşam gazetesi, 29.03.2000

## İskender İğdir'in babası: Ölümünde ihmal yok

Akşam Dergi tutumundan dolayı değişik hayvanı kazıyarak AKUT kurumu üyesi ve Atlas Dergisi editörü İskender İğdir'in yaşadığı kazayı ilgili yayınları spekülasyonlara düşmeden cevap verdi. Açık söylemek istediği bir açıklama yapan babası Yusuf İğdir, 12 yıldır akıllı ve duygusalı oğlunun insanı olarak bilinen, kamuoyunu yanlış yönlendiren akla yatkın haber ve tartışmaların sona erdirilmesini istedi. İğdir, "Oğlum tamamen bir kazadır. İskender'in bozması gelen diğer arkadaşlarının da besine geçmiştir. Oğlumda herhangi bir ihmal, kötü veya kötü niyet olmadığını düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki, önce İskender keder taşıdığı çok dostlarıyla. İğdir kaza sırasında yapabileceği bir şey olmaydı, çünkü İskender'in onlar için yapacağı gibi, kendi emirlerini ihmal etmeye değil, kurban olardı." dedi. M.Fatih UÇMAK / İZMİR

Akşam gazetesi, 07.03.2000

# İğdır ölümsüzleřti

Ağrı Dağı'na tirmanırken uęuruma düşüp can veren Arama Kurtarma Tim (AKUT) üyelerinden İskender İğdır'ın adı ilkyardımcı merkezine verildi.

Türkiye'nin uluslararası sınırlar üzerindeki ilk ve tek ilkyardımcı Eğitim Merkezi olan İskender Akşehri dizi İskender Akşehri de aynı. Herkese acil durumlarda koştuğumuz için Aral Çoban Akşehri tarafından inşaa edilmiş merkeze Akşehri'nin bir kızı da adını verildi.

Yırcı İğdır'ın, oğlumun eğitimini tamamlayıp oğluna eğitim verdiğini öğrenince, "Kim ne derse desin, benim aklımdayım. (İskender)'in adını verdim. (İskender)'in adını verdim. (İskender)'in adını verdim" dedi.

Açılışta yapılan konuşma, İğdır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu. Nasuh Mahrukî, "Eğitim çalışmalarıyla ilgili Akşehri yaptıracağız."

## Oğlum oçeliyle oldu

Açılışa AKUT Genel Başkanı Nasuh Mahrukî, Kandırlı Gazetecileri Müdürlüğü Ahmet Mete

İskender, Kandırlı Belediye Başkanı Salim Öztürk ile İğdır valisi ve varandağlar katıldı.

Merkize açılacak olan eğitim merkezi, İğdır'ın babası.



İskender İğdır (yandık) solunda, Türkiye'nin ilk uluslararası eğitim merkezinin açılışına katılan AKUT Genel Başkanı Nasuh Mahrukî ve Kandırlı Gazetecileri Müdürlüğü Başkanı Ahmet Mete.

İğdır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu. Nasuh Mahrukî, "Eğitim çalışmalarıyla ilgili Akşehri yaptıracağız."

Yüksek İse, 29.31 Mart'ta eğitim merkezinin açılışına katıldı. İğdır'ın babası, "İskender İğdır'ın adını verdim. (İskender)'in adını verdim" dedi.

EK: 59



Ağrı Dağı'nda yaşamını yitiren AKUT'çu İskender İğdir'in babası gözyaşlarıyla toprağa verildi

## İskender'si: 52 gün dayanabildi



**Gözyaşı seli**

Yusuf İğdir'in oğlunun cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

**İHSAN YILMAZ** İstanbul

12.04.2000

gözyaşıyla...

Uğurlandı. İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.



İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Milliyet gazetesi, 23.04.2000

## 8 yaşında Ağrı'ya tırmanmak istedi

Güller İğdir... Oğlunun ardından eşini de kaybeden acılı bir kadın. Anne İğdir, dağlara aşık oğlunu, oğlunun kahırından ölen kocasını ilk kez anlattı

**ASLI ÖKTEMER** İstanbul

12.04.2000

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

Güller, 8 yaşında Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.



İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.

İskender'in cenazesi, Ağrı'da toprağa verildi. Babası, gözyaşlarıyla cenazeyi uğurladı.



Yusuf İğdir

### 'Öğrenmek istemiyorum'

Anne İğdir, oğlunun ölümünü öğrenenlerden sonra, oğlunun ölümünü öğrenmek istemiyor.

Anne İğdir, oğlunun ölümünü öğrenenlerden sonra, oğlunun ölümünü öğrenmek istemiyor.

Anne İğdir, oğlunun ölümünü öğrenenlerden sonra, oğlunun ölümünü öğrenmek istemiyor.

### 'İddialar kocamı incitti'

Anne İğdir, kocasının ölümünü öğrenenlerden sonra, kocasının ölümünü öğrenmek istemiyor.

Anne İğdir, kocasının ölümünü öğrenenlerden sonra, kocasının ölümünü öğrenmek istemiyor.

Anne İğdir, kocasının ölümünü öğrenenlerden sonra, kocasının ölümünü öğrenmek istemiyor.

Milliyet gazetesi, 25.04.2000

# Mahruki!..

**H**er sporun riski var. Dağcılık riskli sporların başında geliyor. Ancak hele gelişen teknoloji ile alınan önlemler riski fazlası ile azaltıyor.

Lafı nereye getireceğimi farkettiliniz tabii..

**İskender İğdir**'in ölümü üzerine yazmadığımı ısrarla söyleyen okuyucular var..

İşte yazıyorum..

**"Efendim, Avrupa'da dağcılık sporu yaparken şu kadar insan ölüyormuş"** diye İskender'in ölümüne mazeret aramak, bir aczin ifadesidir. Bu mantıkla bu ülkede hiçbir trafik suçunun yargılanmaması gerekirdi.

Bir babanın, oğlunun ölümünü metanetle ve kahramanca kabullenmesinin ardına sığınmak da aczin ifadesidir.

Ama asıl büyük acz, **"Böyle tehlikeli bir tırmanış için gerekli temel önlemleri aldın mı"** diye sorular sıralayan gazeteciye **"Birinci sınıf gazetenin üçüncü sınıf yazarı"** diye saldırmaktır.

Adına büyük saygı duyduğum **Nasuh Mahruki**, bu acz gösterilerinin üçünü de yapan adamdır. Akutla sağladığı büyük şöhretin cesareti ile **Fatih Altaylı**'ya terbiye hudutlarını aşarak saldırmasını kabul etmem mümkün değil.

Kendine güvenen Mahruki karşı saldırıya geçmez, sorulara yanıt verirdi.

Birinci sınıf bir gazetenin, birinci sınıf yazarı **Fatih**'in soruları askıda..

Bence de İskender İğdir kendine fazla güvenden doğan ihmalin kurbanıdır. Bunun sorumlusu da ekip şefi **Nasuh Mahruki**'dir.

Sorumlulukları kabul etmek, insanı alçaltmaz, yüceltir.

## Mahruki'nin önlenemeyen düşüşü!..

**N**asuh Mahruki önlenemeyen bir hızla düşüyor.. Bu düşüşün baş mimarı da kendisi..

Olaylar karşısındaki beklennedik derecede sert tepkileri kendi imajını fena hale yapıyor.

**Türkiye Nasuh'u Everest'e tırmanan Türk** olarak tanımış, genç adamın birinci sınıf bir sporcu olduğunu hissetmişti..

Ardından sessiz sedasız ortaya çıkıp kısa zamanda dünya çapında bir kurtarma ekibine dönüşen **Akut, Mahruki'yi** bu ülkenin en sevilen, en güvenilen insanlarından bir haline getirdi.

Ve düşüş işte o zaman başladı. Televizyonları yakından izleyenler **Mahruki'nin** şova ve popülanmaya pek meraklı olduğu hissini rahatsızlığına duyumaya başladılar.

Ardından **Ağrı Dağı** faciası yaşandı. Her başarıda en öne çıkmayı basaran **Mahruki, Isken-**  
**der Iğdır** in ölümünde birden arka planda kayboldu.

Everest'e lanetlenen bir dağcı

olarak ekibin en deneyimli, doğal kapları ilken **"Benim sorumluluğum yok"** diyebildi.

Olayla ilgili **Fatih Altaylı'nın** yönettiği sorulara, sportif ve bilimsel yanlarla vermesi beklennedik beklennedik şekilde saldırdı. **Fatih için "Birinci sınıf gazetelerin üçüncü sınıf yazarı"** dedi.

Medya tarafından devamlı övülmeye alışmış, şunarmış.

Geçen hafta **Akut** olayı peşak verdi.. **Akut'un** kurucularından ve en saygın üyelerinden üçü istifa etti. Eski başbakan istifadan son dakikada vazgeçip savışı ifade sürdürmeye karar verdi.

İstifa gerektirelert belliydi. **Akut** giderici **Nasuh Mahruki'nin** istisnasız sözlümleri yeni haline geliyordu. **Mahruki** onlara da yanıt verdi: **"İt ürür, kervan yürür.."**

Kendisine sorular soyan gazeteye söven **Mahruki, şimdi, sırf kendisini eleştirildikleri için, yakın çalışma arkadaşlarına "İt" diyor,**  
dabası **"Ben İsmetmaya baş-**

larsam, her biri için bir saat anlatırım" diye aba altından sopa tehdidi yapıyordu..

Neydi bir saat anlatılacak olanlar?.. İstifa edenler **Akut'un** paralamı ve malzemelerini mi çalıştırlardı?.. Demek içinde seksüel arzularını mı tamin etmişlerdi?.. Hırsız, sapık mıydı bunlar.. Ne demekti **"Herbiri hakkında bir saat konuşmak.."**

Söyleyecek bir şeyi varsa, söylemeli, ya da susmalıydı.

**Mahruki** bir kez daha kamuoyunu taratın edecek açıklamalar. yerine, hakareti, tehdidi ve kara çalmayı tercih etti.

Acaba verecek yanıtı olmadığı için mi, kuzp köpürüyor ve ağzına geleni söylüyordu?.

Bunlar sporcuları geçin, insanlığa yaksımayan şeylerdi. **Nasuh Mahruki,** kendi yarattığı imajı kendi elleri ile kısa zamanda yokmayı başarmıştı..

Çıktığı zirveden en hızla inen **"Dağcı" oydu!..**





## HINCAL ULUÇ

Hincal'ın yeri

Telefon: (212) 502 83 89 Faks: (212) 502 87 52  
 İnternet: <http://www.sabah.com.tr>  
 e-mail: [hincal@sbah.com.tr](mailto:hincal@sbah.com.tr)

# Şovmen!..

**N**asuh Mahruki'yi şovmenlikle suçlayanların sayısı son zamanlarda hızla artıyordu.. “**Şovu öylesine yapıyor ki, işi 'Akut demek ben demek'e kadar getirdi'**” diyorlardı.

Nasuhçular da, bu eleştirilere fena halde kızıyorlardı..

Mahruki, işi resmen şovmenliğe, cambazlığa dökmüş.. Baktım gazetelelerde boy boy resimler.. Yeşilköy'deki bir gökdelenin düz duvarına tırmanmış, tabii örümcek adam gibi değil. En gelişmiş çelik sistemlere asılı olarak..

Onu izleyen binanın inşaat işçileri gülmüşler:

**“Ne olmuş yani, biz hergün tırmanıyoruz..”**

Siz hergün tırmanıyorsunuz da, üç otuz para.. Hem de daha emniyetsiz malzeme ile..

Adınız Nasuh olsaydı, hem malı götürür, hem reklam yapar, hem de kendi reklamınızı yaptırırınız..

Kader utansın!..

EK: 63

10/11/2002

**1** T.C.  
BAŞBAKANLIK  
MİLLÎ İÇİŞLER BAKANLIĞI  
MÜDÜRLÜĞÜ

2002-3267

— Hacı Uluç

Alman Kurumçusu. Belçika  
YATIRIMCI A.Ş. ni temsil eden  
adresi adı bel bel bel bel bel bel  
Qulda saat 18.45 de gelindi  
E. Hacı Gen. Yığın. yığın  
A. H. S. bel bel bel bel bel bel  
Müdür oluyum beyan eder  
E. Hacı Bel bel bel bel bel bel  
bel bel bel bel bel bel bel bel  
Doğru barm olan 14.380.000.000  
T.C. ni kurumun adı bel bel bel  
A. Hacı ERAN'ın ödendi dedi  
A. Hacı ERAN - 14.380.000.000  
T.C. yi alder. b- doğru de ifade  
alınmayıp kurulmuş dedi.  
A. Hacı ERAN dan 4.15.600.000  
T.C. T. H. doğru alindi.  
Bunların tamamı bel bel bel bel  
bel bel bel bel bel bel bel bel  
21.9.2002. Hacı Gen.  
A. Hacı Uluç Gen. Yığın  
Hacı Uluç E. Hacı ERAN

i. Hacı

2002-3267

21.9.2002

Hacı Gen.  
Gen. Yığın  
E. Hacı ERAN

2002-3267

Hıncal Uluç Davası icra tutanağı...

**EK: 64**



KüpTepe Okulu onarımı dosya kapağı



Onarım öncesi okul ve öğrenciler



Kürmay Albay Murat Kayhan'dan gelen yazılar...

Küftepe okulu onanm  
öncesiKüftepe okulunun  
onandıktan sonraki  
hali.

**KÜPTEPE BİRLİŐTÜRÜLMÜŐ SİNİFLER KOGNİTİF OKULUNUN ONARIM MALİYETİ**

Tacir Kur K. İlgili taahhütler ödemesi : 20 000 000 000

Sayın Nazır MAHİRUKİ tarafından ödemenin : 6 000 000 000

**TUTANAM : 26 000 000 000**

**K. K. İ.**

Sayın Nazır MAHİRUKİ tarafından ödemenin 6 000 000 000 TL'nin karşına İhtiyat hesaplarına İhtiyat ve hesapların açılmasıdır.

**LİSTE**

S.NO	MARÇAMA KALEME	MİKTARI
1	Mühür ve kalem malzemesi	200 000 000 TL
2	İhtiyat hesapları	50 000 000 TL
3	Çevre düzenlemesi ve su deposu için	2 400 000 000 TL
4	İhtiyat ve tahsisat	20 000 000 TL
5	Tuzaklar için	7 000 000 TL
6	Tuzakların yer değiştirilmesi	200 000 000 TL
7	Sivil işler	17 700 000 TL
8	Sivil işler için	185 120 000 TL
9	Sivil işler için	200 000 000 TL
10	Okulu parçaları sökme ve taşıma	25 000 000 TL
11	Okulu bölümler ve parçaları	800 000 000 TL
12	Fotoğraf çekme işleri	10 000 000 TL
13	Öğrenciler için okuma	250 000 000 TL
14	Küptepe Okulu için diğer işler için	5 000 000 TL
15	Öğrenciler ve diğer okulların parçaları	450 000 000 TL
16	Okulu için diğer işler için	18 250 000 TL
17	Sivil işler için	6 000 000 TL
18	Sivil işler için diğer işler için	41 500 000 TL
19	Okulu için diğer işler için	8 000 000 TL
20	Okulu için diğer işler için	100 000 000 TL
21	Okulların diğer işler için	22 500 000 TL
22	Öğrenciler ve diğer okulların diğer işler için	50 000 000 TL
23	73 Öğrenciler için diğer işler için	20 000 000 TL
24	Okulu için diğer işler için diğer işler için	25 000 000 TL
25	Tuzaklar için diğer işler için	10 000 000 TL
26	İhtiyat hesapları diğer işler için	20 000 000 TL
27	İhtiyat hesapları diğer işler için diğer işler için	30 000 000 TL
28	Müdür odası ve diğer işler için	8 000 000 TL
29	Okulu için diğer işler için diğer işler için	25 000 000 TL
30	Sivil işler için diğer işler için	22 000 000 TL
<b>TUTANAM</b>		<b>6 000 000 000 TL</b>

↑ Harcama tutanakları

Küptepe Okulu NM adına harcama kalemleri



## 'Mahruki ve arkadaşları mal beyanında bulunur mu?'

6 AKUTTA  
SORU

**AKUT'UN**, Feriðun Çelikmen, Nasuh Mahruki, Kurvet Loroðlu, Mehmet İnarıver, Oral Ölkümen ve Nevzat Çetin ile birlikte 7 resmi kurucu üyesinden biri olan ve Mahruki'ye tepki göstererek dernekten istifa eden Alper Sesi ile dernek içindeki görüş ve yaklaşımların farklılıklarından dolayı bir süre sonra istifa ettiğini söyledi.

Sesi, "Ben herhangi bir vatanlık olarak AKUT'a ve kamuoyuna şüpheleri sormaya istiyordum" dedi.

**GREENPEACE**, çöbi dünyamızın en büyük sivil inşaatçıları'nın hangisinin baskasının sonucu bilirsiniz? Ya da hiç duyulanız mı?

**ÖLKEMİZDE** gerek 17 Ağustos gerekse 12 Kasım depremi felaketlerinde çalغان onlarca sivil

derneğin hangisinin liderini veya başkanını biliyorsunuz?

**DEPREME** bence en önemli

muza sığın teneini düşünün ve de insan gücü çok az olan sivil savunma'nın başarısını bilir misiniz?

**MASUM** Mahruki AKUT çöbi tüm gelirleri bütçesinin tamamını bir sivil toplum kuruluşunun başkanın olarak, büyük ticari firmaların kârını kapılar ardında yaptığı sponsorluk göstermeleri ne kadar sağlıklıdır? Bu noktada doğru olan ve işbirlikçi hareketleri AKUT Başkanı için nasıl değerlendirilmeli?

Ya da AKUT çöbi bir derneğin başkanından yürütücüye tüm sponsorluk ilişkilerini tekelci bir yönetim olarak derneğin lehine işletmesi daha doğru değil midir?

**MAHRUKI'NIN** AKUT'un baskanlığına geçtiği gündün başüne edindiği bir kırımını aile gelirlerini dışarıda tutarak en azından dernek yönetimine, hatta kamuoyuna açıklasa çok daha takdir edilen bir başkan olamaz mı?

**AKUT** çöbi bir derneğin başkan ve yönetimin kurulu üyelerinin her tür spekülatyondan arınabilmesi için nasıl ve gelir beyanında bulunması gerektirmez mi?



Alper Sesi